



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF april 2023



Tradities Noord-Brabantse  
Schuttersgilden  
is bijgeschreven in de Inventaris  
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 19, aflevering nr. 4  
Redactie: Jos van de Ven  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl  
Website: www.olvgilde.nl  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: Resultaat Nldoet.  
Redactie: Laarbeekkoningschieten en groepsfoto.  
Kailey Gruijters: Verjaardagbezoek van de Koning  
Chris Arts: Column.  
Jos Biemans: Uit het archief.  
Henk van der Velden/Gerard Maas: Schietwedstrijden.  
Redactie: Vrienden van het gilde.

### **Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief april 2023.  
Er gebeurt weer van alles bij ons gilde of in ieder geval heeft het met ons gilde te maken. Zowel goed als slecht nieuws wisselt in rap tempo af.  
Van Gildezuster Ans van Dijk wisten we al dat ze erg ziek was en dat er een zware periode van herstel zou volgen. 2 Weken geleden werd ze nog met spoed opgenomen in het ziekenhuis en ging het niet goed met

haar. Gelukkig is ze inmiddels weer thuis en is ze blij met alle belangstelling die zij heeft gehad en nog krijgt. We wensen Ans beterschap toe en veel sterkte met alle behandelingen die ze nog moet ondergaan. Ook Wim wordt sterkte toegewenst want ze staan zij aan zij in dit proces.  
Ben van Noordwijk is inmiddels ook geholpen en heeft een nieuwe heup gekregen. De operatie is goed gelukt en binnenkort hopen we Ben weer zonder stok te zien lopen. Verder nemen we a.s. zaterdag afscheid van Martien van Vlerken beter bekend als Mart van de Stal. Hij was tevens vanaf het eerste uur “vriend” van ons gilde. Een kastelein die eigenlijk na ruim 50 jaar niet meer uit onze gemeenschap weg te denken is. Al die jaren hebben we “de Stal” tijdens kermis bezocht en velen van ons hebben daar een mooie tijd doorgebracht in hun jonge jaren. “De Stal” was en is een begrip in Aarle. Met de Blauwe Schut hebben we het 40 en 50-jarig jubileum nog opgeluisterd. Helaas is ook voor Mart de tijd gekomen en we willen hem dan ook nog een groots afscheid geven voorafgaande aan zijn uitvaart.  
We wensen Ger en de kinderen sterkte in de komende periode.  
Verder is onze kleermaker druk in de weer om ons maar op tijd in het nieuw te steken

want op 7 mei worden de nieuwe kostuums ingezegend in de kerk.  
Nagenoeg iedereen heeft zijn spullen al in huis alleen de sjerpen en veren worden nog aangeleverd.  
En wat dacht u van de nieuwe gildevlag. Op het moment dat ik de nieuwsbrief aan het maken ben is onze pastor Ton Schepens met de nieuwe vlag onderweg en we zijn hartstikke benieuwd naar het resultaat.  
Ik wens U veel leesplezier.  
Jos van de Ven.

### **Activiteiten april 2023.**

**Zaterdag 1 april:** Uitvaart Mart van de Stal.  
Tijd van samenkomt 12:00 Kouwenbergplein  
**Zondag 2 april:** Aan de Wielen toertocht aanlegpunt “Jan van Doorenpaviljoen”.  
**Woensdag 5 april:** Schietwedstrijd senioren  
**Donderdag 6 april:** Ledenvergadering “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur.  
*09 / 10 April Pasen.*  
**Zondag 16 april:** Schietwedstrijd bij gilde OLV vd 7 Weeën Lierop  
**Woensdag 19 april:** Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij Gilde Sint Servatius Lieshout.  
**Dinsdag 25 april:** Braziliaanse delegatie.  
**Woensdag 26 april:** Bestuursvergadering.  
*Donderdag 27 april: Koningsdag.*  
**Zondag 30 april:** Laarbeek Koningschieten.



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF april 2023

### **Verjaardagen in april.**

2 jarigen deze maand.

09 april: Mari Kerkhof.

17 april: Pascal van Gils.

Proficiat en een fijne dag toegewenst.

### **Resultaat NLdoet** (redactie)

Wat de schoonmaak betreft is er weer hard gewerkt bij het paviljoen en alles ziet er weer netjes en verzorgd uit. Het terrein is weer opgeknapt en de ook de schietmast heeft een grote beurt gehad. Maar liefst 12 personen, waaronder “vriend” Henk van Zundert zijn doende geweest om alles weer spic en span te krijgen. Ook is er binnen hard gewerkt. Marie-José heeft gordijnen gemaakt en Maria van der Velden heeft alles een grote poetsbeurt gegeven. Met een “skôn toffel mi volk” hebben we genoten van een welverdiende lunch die iedereen zich goed liet smaken. NLdoet stelt ons voor een uitdaging die we graag elk jaar weer aangaan. Alle deelnemers zijn we ontzettend dankbaar voor het geleverde werk. Verderop zijn wat foto's te zien.

### **Laarbeekkoningschieten en groepsfoto.**

(redactie)

Er kan maar niet genoeg aandacht worden besteed. Op zondag 30 april is het weer zover. Op die dag zal er weer gestreden worden om de

titel “Laarbeekoning”. Deze keer is het te doen op het terrein van ons zuster Gilde aan de Havenweg. U kunt zich opgeven bij Gerard Maas met betaling van € 5,- inschrijfgeld. Voorafgaande aan het schieten zal er in optocht met de 5 Laarbeekse gilden door Aarle-Rixtel getrokken worden op weg naar het Gildetuin. Wij zullen daarvoor nog een groepsfoto maken bij de “Couwenbergh”, het oude gemeentehuis, in onze nu nog gangbare uniformen. Het is belangrijk dat daar alle leden bij aanwezig zullen zijn om ons nageslacht laten zien hoe we er tot die dag hebben uitgezien. De tijd van samenkomst krijgt u nog te horen.

### **Verjaardagbezoek van de Koning.**

(Kailey Gruijters)

Ook in de maand maart hadden we weer een paar jarigen.

Op donderdag 16 maart was Coen van Noordwijk jarig. Donderdag is al jaren de vaste repetitieavond voor het trommen, en aangezien Coen had aangegeven die avond bij de repetitie te zijn, hoefde ik niet naar Coen. (Het gemak dient de mens). Aangezien de overige jarigen ook doordeweeks (en niet op een donderdag) jarig waren, besloot ik hier op zaterdag 18 maart alvast heen te gaan. In Lieshout aangekomen bij bijna jarige Stein Evers was hij echter nog niet thuis, maar dat zou niet meer te lang

duren zei Jeroen, dus bakje koffie erbij, beetje buurten, en dan duurde het ook niet lang meer of Stein kwam thuis.



*Felicitaties aan Stein*

Na nog wat gebuurt, en geïnformeerd bij te hebben bij Carinne, werd het tijd om naar Pieter te gaan.

Daar aangekomen werd de tafel al snel vol gezet met hapjes en drankjes, genoeg voor een heel weeshuis. Mijn bezoek aan Pieter was in de buurt niet onopgemerkt gebleven, want even later, het was dan wel geen heel weeshuis, kwam Joop Kester binnengelopen. Helaas voor Joop had ik voor hem nog geen kleinigheidje mee, maar dat zal later dit jaar nog wel volgen. Na een gezellige middag



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF april 2023

werd het voor mij tijd om de auto weer thuis te zetten, zodat ik 's avonds ook een alcoholische versnapering kon nuttigen. Met Gildegroet, Koning Kailey.



*Ook Pieter wordt gefeliciteerd.*

**Column door Chris Arts**  
**Koosjer.**

Terwijl ik op zoek ben naar informatie voor een artikel in de nieuwsbrief, kom ik terecht in het gebruik van drank en spijzen door



de Joden. Koosjer eten dus.

In het Nederlandse taalgebruik kennen we de uitspraak dat iets “niet koosjer” is. Dit betekent dat iets “niet in de haak is, niet deugt”. Voor de Joden die de spijswetten volgen, betekent “niet koosjer” dat drank en spijzen onrein zijn. Dat deze niet aan de spijswetten voldoen. De spijswetten zijn door de rabbi afgeleid uit Oude Testament of beter gezegd, afgeleid uit de Thora.

Onrein voedsel is bijvoorbeeld vlees waar nog bloed in zit of vlees dat afkomstig is van niet-herkauwende dieren met gespleten hoeven of dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven. Het eten van vlees van een rund, schaap, geit of een hert mag. Dieren die niet gegeten mogen worden zijn: kameel, varken, haas en konijn.

Vissen die vinnen en schubben hebben zijn rein, geschikt om te eten. Paling, garnaal en kreeft zijn niet toegestaan.

Ganzen, duiven, kippen en kalkoenen en hun eieren zijn rein. Ander gevogelte is niet geschikt, evenals hun eieren.

Gevangen wild is toegestaan om te eten. Wild dat geschoten is, mag niet gegeten worden.

Vier soorten sprinkhanen mogen gegeten worden. Wormen en insecten niet.

Koosjere dieren worden op rituele wijze geslacht. Al het bloed wordt verwijderd en de gebruikte messen moeten vlijmscherp en kaarsrecht zijn. Mijn grootvader mocht voor de joden slachten, maar eerst sneed de rabbi het dier met een gouden mes de keel door.

Wijn, snoep en ander gefabriceerd voedsel mag alleen gegeten worden als het geproduceerd is onder toezicht van de rabbi. Onder andere drop en hagelslag van Venco zijn goedgekeurd. Tanks waar stoffen voor de bereiding van voedsel in opgeslagen zijn, worden vooraf door de rabbi geïnspecteerd en goedgekeurd.

Vlees en melkproducten worden scherp van elkaar gescheiden. Orthodoxe joden die de spijswetten volgen, hebben een keuken voor melk en melkproducten en een keuken voor vlees en vleesproducten. Ze hebben twee aparte serviezen, droogdoeken, aparte afwasbakken. Als klap op de vuurpijl: vlees mag niet in roomboter gebakken worden en er kan geen toetje bereid van melk worden gegeten worden indien men vlees heeft genuttigd in de maaltijd ervoor.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF april 2023

Waarvoor dienden nu al deze regels? Het volk Israël moest een heilig volk zijn, afgezonderd zijn van de heidenen.

Spijswetten van de Joden zorgden ervoor dat ziekten en bacteriën minder kans kregen. In de middeleeuwen vielen onder de Joden, die zich aan de Bijbelse voorschriften hielden, veel minder slachtoffers door de pest dan bij diegenen die zich niet aan de voorschriften hielden.

In veel producten die in de winkels liggen, zijn melk- dan wel vleesproducten verwerkt, zonder dat dat zichtbaar is. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap geeft ieder jaar een lijst uit, waarin staat welke producten zijn toegestaan.

Er zijn ook “neutrale” eetwaren, die noch melk- noch vleesbestanddelen bevatten en die kan men eten bij zowel melk- als vleesmaaltijden. Het zijn groenten, vruchten, aardappelen, onbewerkte noten, olie, (koosjere) margarine, rijst, pasta en meer.

Vegetariërs hebben weinig “last” van de Joodse spijswetten: ze eten geen vlees en bestemmen dus hun keuken alleen voor melkkost.

Binnen de islam kent men ook spijswetten en spreekt men over halal. Doordat de regels met betrekking tot koosjer voedsel strenger zijn, is het voor moslims toegestaan om koosjer voedsel te eten.

Het christendom legt zijn gelovigen slechts enkele regels op zoals vasten voor Pasen. Op vrijdag geen vlees eten, dat is al lang uit de mode.

Chris.

**Uit het archief.** (Jos Biemans)

Uit ‘De Tijd – godsdienstig-staatkundig dagblad’ van 26 mei 1931: (Vervolg)



**DUBBEL DIAMANTEN**

**JUBILEUM TE AARLE-RIXTEL. 75 jaren ‘Onze Lieve Vrouwe in ’t Sant’ - 75 jaren Liefdegesticht (deel 2)**

‘Maandagmorgen, Tweeden Pinksterdag, naderden de parochianen in grooten getale tot de H. Tafel als dankzegging aan God voor de talrijke geestelijke en andere gunsten, door de voorspraak der Moedermaagd verkregen, en voor de liefdediensten, door de Zusters gedurende 75 jaren bewezen. Het dorp was in vlaggentooi gehuld. Om half twaalf had een druk bezochte receptie bij de Zusters plaats. Velen kwamen aan de jubileerende religieusen hun gelukwensen aanbieden.

Des namiddags was er een tweede plechtig Lof en brachten de verenigingen en ingezetenen een openbare Maria-hulde. Burgemeester L. Termeer, voorzitter der feestcommissie, heeft de jubileerende Zusters toegesproken, waarna een kinderhulde plaats had, alsmede serenades van de Harmonie ‘De Goede Hoop’, van de zangvereniging ‘De Klokkengieters van 1660’ en van het Maria-patronaat. Na het plechtig Lof met Te Deum werd het in de kerk opgestelde Mariabeeld in optocht naar de kapel gebracht. De optocht bood een schitterenden aanblik en bestond uit een twintigtal groepen. Na de tentroonverheffing van het Mariabeeld bij de kapel had de grootsche Mariahulde plaats. Bij deze gelegenheid heeft kapelaan C. van Roosmalen der parochie Aarle-Rixtel het feestgeschenk aangeboden. Behalve de religieuze en sociale verenigingen namen aan de Mariahulde ook deel de **Gilden van Onze Lieve Vrouw en van St. Margariet**. Na de huldiging sprak een der leerlingen van ‘Mariengarde’ de opdracht aan O. L. Vrouw uit. Als een historische bijzonderheid terzake de devotie van O. L. Vrouw in ’t Sant zij hier nog vermeld, dat op ’t einde der vijftiende eeuw te Aarle-Rixtel langs den openbaren weg een houten kruis stond met een klein Lieve Vrouwe-beeldje. Een landman had ’t beeldje mee naar huis genomen om er zijn



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF april 2023

kinderen mee te laten spelen. Dit bracht echter in zijn woning groote onrust, waarom hij het beeldje naar zijn oorspronkelijke plaats terugbracht. Sindsdien dateert de devotie tot het miraculeuze beeldje. Omstreeks 1500 werd ter plaatse een kleine kapel gebouwd, terwijl in het begin der zeventiende eeuw een grotere kapel met drie altaren werd gewijd.'

### **Schietwedstrijden.**

#### **Brabants wipschieten 2022-2023.**

(Door Gerard Maas)

#### **Henk van der Velden en Gerard Maas winnaars Brabants wipschieten 2022-2023.**

Op zondag 6 november 2022 zijn de wedstrijden gestart op het "Jan van Doornpaviljoen" in Aarle-Rixtel en op zondag 5 maart 2023 is de laatste wedstrijd geschoten. In deze periode van 16 zondagen telde 10 zondagen mee voor de einduitslag. Gemiddeld schoten er 10 tot 11 schutters per keer mee.

Gerard Maas werd 1e op het onderdeel vrije hand, 2e Henk van der Velden, en 3e Hans v/d Boomen van het St. Antonius en St. Sebastianusgilde Gemert.

Onderdeel opgelegd: 1e Henk van der Velden, 2e Jan Rovers van het Sint Leonardusgilde Beek en Donk en gedeeld 3e Mario van den Elsen St. Leonardusgilde Beek

en Donk en Gerard van Ganzenwinkel St. Margarethagilde Aarle-Rixtel.

Na de prijsuitreiking was er nog een gezellig samen zijn in het "Jan van Doornpaviljoen" om deze competitie af te sluiten.

Op zaterdag 25 maart 2023 begint de zomercompetitie bij de gilden St. Leonardus en St. Antonius in Beek en Donk op "het Wipke".



*Van links naar rechts, Gerard van Ganzewinkel, Henk van der Velden, Gerard Maas, Mario van den Elsen en Hans van den Boomen. Jan Rovers ontbreekt op de foto.*

#### **Kringwedstrijd Brabants wipschieten bij het Gilde Sint Lambertus Someren-Eind.**

(Door Henk van der Velden)

Op zondag 12 maart 2023 heeft er bij het Sint Lambertusgilde in Someren-eind de eerste kringwedstrijd Brabants wipschieten 2023 plaats gevonden.

28 schutters uit de kring Peelland zijn naar Someren-Eind afgereisd om te kunnen schieten op de wip.

Er werd op 5 onderdelen geschoten te weten: Personeel, Kampioen, Erekampioen, Bejaarden en Vrije Hand, verder werd er ook nog geschoten om de viertalprijs.

Wie zich eerste of tweede schiet op de individuele onderdelen, mag deelnemen aan de wedstrijd om de kringkampioen Peelland 2023, dit geldt ook voor het eerste viertal. Op het onderdeel Personeel was de 3<sup>e</sup> plek voor Berry Vorstenbosch van het Sint Servatiusgilde uit Lieshout. Goen Vorstenbosch werd 1<sup>e</sup> bij de Bejaarden gevolgd door Bert Vorstenbosch die 2<sup>e</sup> werd, beiden ook van het Sint Servatiusgilde uit Lieshout. Ook de 1<sup>e</sup> prijs van het Viertel was voor het Sint Servatiusgilde met de schutters: Gerard van de Linden, Berry Vorstenbosch, Goen Vorstenbosch en Bert Vorstenbosch.

Dit na een spannende strijd met het Sint Jorisgilde uit Someren. Op het onderdeel Kampioen wist Henk van der Velden 1<sup>e</sup> te worden na afkampen met Jan van Bree Sint Antoniusgilde Stiphout, ook won Henk van der Velden de eerste Puistprijs.



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF april 2023

Onderdeel Vrije Hand een 4<sup>e</sup> prijs voor Hans van den Boomen van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde Gemert.

**Kringschietwedstrijd Brabants wipschieten bij gilde Sint Joris Someren op 19 Maart 2023.** (door Henk van der Velden)

Op zondagmiddag is er door 30 schutters uit kring Peelland deelgenomen aan de kringwedstrijd op het schietterrein van het Sint Jorisgilde uit Someren. De weersomstandigheden waren goed toen de wedstrijd begon, later werd het wel bewolkt wat het schieten wel bemoeilijkte.

Op de vrije hand moest er flink gekampt worden omdat de schutters aan elkaar gewaagd waren, uiteindelijk moest Hans van den Boomen, die de 2<sup>e</sup> plaats bemachtigde van het Sint Antonius en Sebastianusgilde uit Gemert, zijn meerdere erkennen in Gertjan Vossen die eerste werd. Op dit onderdeel vrije hand was de 6<sup>e</sup> plek voor Henk van der Velden die tevens 2<sup>e</sup> kampioen werd en 3<sup>e</sup> plaats personeel wist te bemachtigen. Op het onderdeel personeel was de 5<sup>e</sup> plaats voor Dirk van den Boomen van het Sint Antonius en Sebastianusgilde uit Gemert.

Bij de bejaarden deden de schutters uit Lieshout goede zaken, deze keer werd Bert Vorstenbosch 1<sup>e</sup> en Goen Vorstenbosch 2<sup>e</sup> op

dit onderdeel, beide van het Sint Servatiusgilde uit Lieshout.

Verder waren er nog puistprijzen: 3<sup>e</sup> voor Jan Rovers Sint Leonardusgilde uit Beek en Donk, 4<sup>e</sup> voor Dirk van de Boomen van het Sint Antonius en Sebastianusgilde uit Gemert en 5<sup>e</sup> voor Bert Vorstenbosch sint Servatiusgilde uit Lieshout.

De volgende wedstrijd Brabants wipschieten zal plaats vinden op 16 April bij het gilde Onze Lieve Vrouw van de zeven weeën in Lierop op schietterrein “De Roovere”

**Vrienden van het Gilde.**

7 mei nadert met rasse schreden. Onze vrienden zullen dan de strijd weer met elkaar aangaan om de titel Hagelkruiskoning. Dit evenement staat voor ons hoog op de kalender en alle vrienden zijn dan ook meer dan welkom. Afgelopen jaar heeft Henk Manders zich tot Hagelkruiskoning geschoten en hij zal er op gebrand zijn om zijn titel te verdedigen. We maken er een gezellige middag van en dit alles onder het genot van een drankje en een hapje.

Een dezer dagen ontvangt u weer een uitnodiging per brief waarin u dan ook tevens verzocht wordt weer uw jaarlijkse financiële bijdrage van € 25,- te voldoen.

Graag via de bank betalen zoals in de brief staat aangegeven. Diverse vrienden hebben

deze plicht al vervuld waarvan sommigen contant hebben betaald. Dit mag uiteraard ook en het eenvoudigste is om dit dan te doen bij de secretaris op Buizerdstraat 2 in Aarle-Rixtel. Verder is dit ook mogelijk op de vriendendag zelf en dan bij onze penningmeester. Deze laatste zal u hier niet mee lastig vallen en het initiatief is dan ook geheel aan u. We kijken uit naar uw komst. Intussen hebben we jammer genoeg ook 2 vrienden verloren.

3 Weken geleden is Cor van Hemert van ons heengegaan en zijn uitvaart is in beperkte kring gehouden. We wensen de familie sterkte met dit verlies.

Afgelopen week is “Mart van de Stal” overleden en zijn uitvaart is op zaterdag. Wij zullen samen met vele anderen een eerbetoon brengen aan de Kouwenberg waar Mart nog eenmaal langs zijn “stal” zal komen en waar dan een toast wordt uitgebracht met zijn familie. We wensen Gerrie en de kinderen sterkte met het verwerken van dit verlies.

**Jarige Vrienden in april.**

01 april: Steven van Roessel.

06 april: Tijmen de Boer

10 april: Anneke van de Ven.

Proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.