



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Eredelen en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2023



Tradities Noord-Brabantse
Schuttersgilden
is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 19, aflevering nr. 2
Redactie: Jos van de Ven.
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Redactie: Jaarvergadering.
Redactie: Bezoek van de Koning.
Chris Arts: Column.
Jos Biemans: Uit het archief.
Redactie: NLdoet.
Redactie: Schieten om de titel Laarbeekoning.
Redactie: Groepsfoto
Redactie: Vrienden van het Gilde.
Redactie: Even lachen.
Redactie: Even puzzelen.

Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief van februari 2023. Op de allereerste plaats nog de beste wensen en een fantastisch gildejaar. En we hebben ook succes nodig met ons gildefeest in het verschiet. Spraken we eerst nog van ons gildefeest in 2024 nu kunnen we al zeggen ons gildefeest van volgend jaar.

Het komt steeds dichterbij maar er worden momenteel behoorlijke stappen gezet en op 8 maart komt de organisatie met alle commissieleden bijeen om met elkaar kennis te maken en uit te leggen wat er tot nu toe is gedaan.

Verder hebben we een drukke nieuwjaarsborrel gehad waarop overigens ook alle commissieleden waren uitgenodigd. Het was weer gezellig en onze vriend Frans moest de volgende dag weer terugkomen omdat hij in de hectiek zijn koffer met 'n hoop werk had laten staan. Dat kan dus ook.

Onze volgende bijeenkomst is alweer op donderdag 2 februari voor onze jaarvergadering. Hier zullen weer belangrijke besluiten genomen worden. Verderop meer hierover.

Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.

Activiteiten februari 2023.

Woensdag 01: Schietwedstrijd senioren.

Donderdag 2: Jaarvergadering "Jan van Doorenpaviljoen". **Aanvang 20:00 uur**

Maandag 13: Jaarvergadering commissie standaardrijden kring Peelland.

Woensdag 22: Bestuursvergadering.

Zaterdag t/m dinsdag 18 / 21: Carnaval

Verjaardagen in februari.

De jarigen deze maand zijn.

23 februari Gerard Maas.

28 februari Jos Gruijters.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Schutsgeld december. (redactie)

In december zij we met z'n allen op pad geweest om schutsgeld op te halen bij onze Aarlese bevolking.

Na 2 jaar van onthouding was het weer even wennen. Gelukkig zijn de Aarlese mensen ons niet vergeten en dat heeft natuurlijk ook te maken met de kaartenactie in de afgeopen 2 jaar. Er werd gul gegeven en in contanten hebben we weer meer ontvangen dan voor corona. Hier komt dan nog bij wat er via de QR-code is gedoneerd. Onze dekenrentmeester was tot nu toe niet in de gelegenheid om de bedragen uit te splitsen maar ook hier hebben we erg goed gescoord.

Wat dit betreft staan we in ons mooie Aarle-Rixtel hoog aangeschreven en dat beloofd wat met het komende gildefeest.

Vanaf deze plaats wil ik alle gildebreders en zusters bedanken voor de getoonde inzet.

Jaarvergadering donderdag 2 februari. (redactie)

Op donderdag 2 februari wordt onze jaarvergadering gehouden in het "Jan van



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2023

Doorenpaviljoen”. De vergadering begint om 20:00 uur. Uiteraard zijn ook onze gildezusters van harte welkom. Intussen hebt u al de uitgebreide agenda ontvangen en de daarbij behorende stukken.



Tijdens de jaarvergadering zijn dekenschrijver Jos van de Ven en bestuurslid Ben van Noordwijk aftredend en beiden stellen zich weer verkiesbaar. Ook zal er gestemd worden voor een nieuw lid. Pascal van Gils heeft zich aangemeld en is zelfs al volop aan het trommen.

Bezoek van de Koning. (redactie)

We kennen natuurlijk allemaal onze Koning Willem Alexander met zijn welgevallige Koningin Maxima. Dit Koningspaar verbleekt echter met onze Koning Kailey. En net als boven genoemd paar heeft onze Koning het plan opgenomen in zijn regeerperiode diverse bezoeken af te gaan leggen om zo een zaadje te leggen voor zijn eventuele volgende periode want in

tegenstelling tot die andere Koning duurt bij onze Koning het Koningschap maar 3 jaar. Koning Kailey gaat daarom alle jarigen af om hun te feliciteren. Doordat hij met zijn vrachtwagen doordeweeks staatbezoeken aflegt naar andere verre oorden heeft hij alleen in de weekenden nog ruimte in zijn agenda. Dus is hij er niet op de dag zelf, onze Koning vergeet je niet. Helaas is onze Koning vrijgezel en zal hij het alleen op zich moeten nemen. Een mooie geste van een fanatieke Koning waar we allemaal een buiging voor maken. Nadat ik dit bericht had gemaakt kreeg ik (hoe toevallig) een bericht van Kailey over zijn eerste bezoeken. Hieronder het relaas van onze Koning.



Op bezoek bij Willy Otten.

Verjaardagsbezoek van de koning.

“Als koning zijnde wilde ik graag wat extra's doen voor de leden, maar wat? Toen kwam ik op het idee om rond de verjaardagen een bezoek te brengen. Uiteraard met een lokaal kleinigheidje. In januari kon ik hiermee al vol aan de bak, want op 1 januari kon ik al meteen op 3 verjaardagen (onaangekondigd) binnenkomen.

Mijn route begon bij Willy Otten, waar ik hartelijk ontvangen werd. Na een paar koppen koffie en een lekkere chocoladebol vervolgde ik mijn route naar Gildepastor Ton Schepens. Hij had de woonkamer volop verbouwd zodat alle visite aan tafel kon zitten. Ook hier werd ik hartelijk ontvangen met koffie en gebak. Na een enkel bak koffie ging ik naar het laatste adres op nieuwjaarsdag. Jeroen Evers was ook nog jarig, dus kon ik een wereldreis maken naar Lieshout. Daar aangekomen was het al goed druk. Geen koffie en gebak dit keer, maar friet met frikandellen, en een glas fris. Te veel koffie is tenslotte ook weer niet goed. Na een enkel uur daar gebleven te zijn, kon ik weer terug naar huis, en zat deze drukke nieuwjaarsdag erop.

Op 12 januari was Henk van de Ven jarig. Hier ben ik op zondag 15 januari heen geweest. Henk stond op het punt om boodschappen te gaan doen, maar stelde dit



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2023

nog even uit door mijn onverwachte bezoek. Ook Henk waardeerde mijn bezoek en cadeau enorm.

De laatste jarige van de maand januari was ik zelf. Op 21 januari ben ik jarig geweest, maar geen Koning die op bezoek kwam, maar gedurende de dag wel een behoorlijke delegatie Gildebroeders en -zusters. Zowel overdag bij mij thuis, als ook 's avonds op de kletsavond. Ook ik heb een fantastische dag gehad!

Ik zal dit zeker doorzetten gedurende dit jaar, zolang ik Koning blijf, echter is dit na augustus nog niet zeker.

Met Gildegroet, Koning Kailey”.



Op bezoek bij Jeroen Evers.

Column door Chris Arts. **Rugstreepad.**

Soms moet je nadenken om een onderwerp te vinden. Het verhaal moet immers actueel zijn, redelijk kort, mogelijk met een persoonlijk tintje. De actualiteit is dat een project recent is stilgelegd. Waar gaat dit over, zal de geachte lezer zich afvragen?



Over de rugstreepad. Dat zo'n klein beestje in staat is om een project stil te leggen, verdient nadere uitleg. Zoals bekend verondersteld, is de enige kolencentrale in Zeeland ten faveure van het milieu stilgelegd en vervolgens tot de grond toe afgebroken. Het einddoel was om alle beton en ijzer te verwijderen, de verontreinigde grond te saneren en tenslotte gras in te zaaien. Onder de eindstreep houdt je een groene weide over, waar de koeien zo op kunnen.

Van het project was in oktober 2022 de eindstreep in zicht. De grond moest nog geëgaliseerd worden en bij geschikt weer, ingezaaid. De rugstreepad gooide echter roet in het eten. Het beestje ging in de zandhopen nestelen om te overwinteren. Daarvoor graaft het zich in tot zo'n 80 cm diep. Door de zandhopen, zanderig en los van structuur,

hoefde de rugstreepad dus niet zoveel werk te verrichten om die diepte te halen.

De rugstreepad is een aandachtsoort in het beleid van de provincie Zeeland. Dat wil zeggen, het beestje is beschermd. Het beestje staat ook op de Europese lijst van bedreigde diersoorten. De ecooloog van de provincie stelde als handhaver de aanwezigheid van de pad vast en verbood vervolgens elke activiteit op het terrein tot eind april 2023.

De rugstreepad komt in Nederland voornamelijk voor in de duinen, het riviereengebied en delen van de polders van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en de Noordoostpolder.

De rugstreepad is bruinachtig grijs van kleur met groene vlekken. Er kunnen wratjes aanwezig zijn die een orangerode tint hebben. Kenmerkend is de gele streep die over de rug van de pad loopt. Net voor de zomer is deze amfibie gemakkelijker op grote afstand te horen dan te zien. De rugstreepad kan tot 10 cm groot worden.

Zoals de meeste amfibieën is ook de rugstreepad een uitgesproken nachtbraker. Pas tijdens het invallen van de schemering komt hij tevoorschijn om op open plekken te



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2023

gaan jagen. De rugstreepad begint zo rond half april aan de voortplanting en trekt vanuit zijn overwinteringslocatie naar het voortplantingswater. Eenmaal daar aangekomen laten de mannetjes, al zittende in het ondiepe water, hun luide roep horen. Het ratelende geluid is tot op een kilometer afstand te horen en trekt soortgenoten uit de wijde omgeving aan.

De rugstreepad is een zeer slechte zwemmer en zoekt altijd een plek op in het water waar hij op de bodem kan zitten, terwijl zijn kwaakblaas net boven het wateroppervlak uitkomt. Op dergelijke plaatsen worden ook de eieren afgezet.

De rugstreepad is een moeilijke soort om beheer- of beschermingsmaatregelen voor te treffen. Zand en ondiepe wateren, zonder dichte of opgaande beplanting vormen samen een geschikt biotoop voor de rugstreepad. Hier voelen de rugstreepaddenlarven zich thuis om te groeien. Door die rugstreepad ben ik nu ook “vervroegd” met pensioen. Chris.

Uit het archief. (Jos Biemans)
De Blauwe Schut vendelt in Haarlem-Noord.

Blijkbaar leidden de goede



contacten tussen de plaatselijke voetbalvereniging ASV'33 en het Onze Lieve Vrouwe Gilde in de vijftiger jaren van de vorige eeuw tot een optreden van de Blauwe Schut in Haarlem. Aangenomen mag tenminste worden dat dat optreden op initiatief van de Aarlese voetballers tot stand kwam. Hoe zou een Haarlemse voetbalclub (gezien het krantenartikel nadrukkelijk van katholieke signatuur) anders op het idee gekomen zijn een Aarles gilde een jubileum te laten opluisteren? In de Haarlemsche Courant van 14 juli 1950 vond ik dit artikel, waarin opvalt dat A.S.V. wordt aangeduid als ‘A.S.V. uit Aarle-Rixtel’ en de Blauwe Schut als ‘gilde uit Noord-Brabant’:

Wederom vraagt een jubileum van een R.K. voetbalvereniging de aandacht. De R.K.S.V. ‘Onze Gezellen’, onze grote katholieke club uit Haarlem-Noord, viert dezer dagen het 25-jarig bestaan en daarmee staan de Gezellen thans in de schijnwerpers van de publieke belangstelling. Een belangstelling, welke Onze Gezellen ten volle verdient, omdat het in de nu afgesloten periode zich een staat van dienst heeft verworven, welke de club niet slechts siert, maar welke tevens een waarborg biedt, dat de sportieve opvoeding van het katholieke volksdeel in het zich meer en meer uitbreidende Haarlem-Noord bij Onze Gezellen in goede handen is. Voorzitter

*Van Schie viert met dit zilveren jubileum zijn koperen jubileum als bestuurslid en het zal hem, evenals zijn club, a.s. Zaterdag tijdens de receptie niet aan belangstelling ontbreken! Zondag jl. is de sportieve viering reeds aangevangen met een zeer geslaagd handbaltournooi. Het verdere programma vindt men hieronder, waaruit blijkt, dat de Gezellen op luisterrijke wijze hun zilveren jubileum willen vieren. Een bijzondere attractie vormt Zondagmiddag het vendelzwaaien door het gilde ‘**De Blauwe Schut**’ uit Noord-Brabant tijdens de onderlinge wedstrijden. Zaterdag 15 Juli Receptie in de St. Catharinaschool, Rijksstraatweg 369, van 3.30 tot 5:00 uur. Circa zes uur: aankomst van de R.K.S.V. A.S.V. uit Aarle-Rixtel en het gilde ‘**De Blauwe Schut**’ uit Noord-Brabant. Zondag 16 Juli Des morgens 8.45 uur: H. Mis in de St. Bavokerk en O. L. Vrouw van Zeven Smarten tot intentie van de levende en overleden leden van de vereniging; 10.30 uur: gemeenschappelijk ontbijt. Na afloop van het gezamenlijk ontbijt in optocht naar de terreinen aan de Vergierdeweg, met medewerking van de harmonie ‘St. Caecilia’; 1.00 uur: gecostumeerde voetbalwedstrijd; 2.30 uur: onderlinge wedstrijd ‘Onze Gezellen’-leden. Tijdens de rust vendelzwaaien door het gilde ‘**De Blauwe***



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2023

Schut'; 8 uur: feestavond in het gebouw St. Bavo, Smedestraat. Opvoering van het oerkomische toneelstuk „De Huistyrant” door het toneelgezelschap van de Kajotters van de parochie St. Bavo en O. L. Vrouw v. Zeven Smarten. Na afloop bal tot 2 uur met medewerking van de Marinucci's.

NLdoet op het “Jan van Doorenpaviljoen”.

(redactie)

Net zoals vorig jaar doen we ook dit jaar weer op zaterdag 13 maart mee met NLdoet op het “Jan van Doorenpaviljoen”.

De subsidie is aangevraagd en inmiddels ook verleend zodat we er met z'n allen de schouders onder kunnen zetten.

We willen het terrein weer zomer-klaar maken en daar is veel werk aan maar met z'n allen denken we de klus in een dag te kunnen klaren. U dient zich wel aan te melden via de website: www.nldoet.nl

Vervolgens: *Aarle-Rixtel invullen.*

U krijgt dan een kaart met het aantal klussen in Aarle-Rixtel. Zoek op de kaart naar ons paviljoen.

Klik dit aan en dan zie je de klus verschijnen. Je kunt je nu aanmelden.

Voor de lunch op deze dag wordt gezorgd.

Schieten om de titel Laarbeekoning

(redactie)

Op zondag 30 april is het weer zover.

Op die dag zal er weer gestreden worden om de titel “Laarbeekoning”. Bij het Gilde Sint Margaretha uit ons eigen dorp. Je zou het bijna een thuiswedstrijd kunnen noemen.

De strijd zal worden uitgevochten op het schietterrein aan de Havenweg. U kunt zich inschrijven bij onze schietleider Gerard Maas tegen betaling van € 5,-

Deelname staat open voor alle Laarbeekse Gildenbroeders.

De winnaar mag zich een jaar lang het gezicht van de Laarbeekse gilden noemen.

Groepsfoto. (redactie)

Voorafgaande aan het Laarbeekoning-schieten op zondag 30 april gaan we nog een groepsfoto maken met onze nu nog gangbare kostuums. Dit is bijna de laatste keer dat we deze dragen want op zondag 7 mei kleden we ons met de nieuwe kostuums die op die dag dan worden ingezegend.

De tijd van de groepsfoto wordt nog bekend gemaakt.

Jaarvergadering Kring Peelland.

(redactie)

Op zaterdag 4 maart wordt de jaarvergadering van Kring Peelland gehouden

in Gemert. Traditiegetrouw vangt deze bijeenkomst aan met een Gilde-viering om 10:00 uur. Hierna is er om 11:00 uur een koffietafel waarna de vergadering om 12:00 uur zal aanvangen.

Meestal is de vergadering rond 15:00 uur ten einde. Als er Gildenbroeders zijn die een keer hierbij aanwezig willen zijn, geef je dan op bij de secretaris. Het is altijd een leuke en interessante dag.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Ook dit jaar zijn er weer diverse vrienden op onze nieuwjaarsborrel geweest en ik kan u vertellen dat een gezellige boel was. Terwijl er boven geproost werd was onze kleermaker in de kelder nog druk in de weer om mensen de maat te nemen want het vervaardigen van onze nieuwe kostuums gaat gewoon door en dat is ook wel nodig want op 7 mei tijdens de processie en de vriendendag willen we ons in het nieuw presenteren aan de Aarlese bevolking. Het zal voor iedereen even wennen zijn maar met het oog op ons Gildefeest willen we er allemaal piekfijn uitzien. Onze huidige kostuums zijn aan slijtage onderhevig en moeten dringend vervangen worden.

Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het Gildefeest van volgend jaar. En ja de vriendendag komt ook steeds



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2023

dichterbij dus noteer 7 mei alvast in uw agenda. We gaan er weer een mooie dag van maken want we zijn altijd weer dankbaar voor jullie ondersteuning.



“Vrienden” tijdens de nieuwjaarsborrel

Jarige Vrienden in februari.

21 februari Hans van de Vossenberg

26 februari Jo Maas

Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Even lachen. (redactie)

Klagen.

Een man sluit zich aan bij een klooster en legt een eed van stilte af: Hij mag maar twee woorden zeggen elke zeven jaar. Na de eerste zeven jaar roept de abt hem bij zich voor zijn eerste twee woorden. "Koude vloeren," zegt

hij. De abt knikt en stuurt hem weg. Zeven jaar gaan voorbij en hij wordt weer bij de abt geroepen. "Slecht eten," luidt het. De abt knikt weer en stuurt hem weg. Zeven jaar later wordt hij weer geroepen voor twee woorden. "Ik stop," zegt de man. "Dat verbaast me niets," zegt de abt, "je hebt niets anders gedaan dan klagen sinds je hier bent."

Arm

Een kunstschilderes zit op een duintop bij Noordwijk aan Zee en schildert een prachtige zonsondergang. Een echtpaar met een kleiner kind kijkt toe. Fluistert het kind: "Erg hè, die vrouw is vast te arm om een fotocamera te kopen."



Even puzzelen (redactie)

Sudoku

							4	
6	1							
			4			3		
	5	7						1
			5				8	
		2		9	6			7
	2	6	8					
7		9		1	4			6
				2	7			4

1	8		9			4		
	4						3	
5				4		8	9	
				3				7
					7	1	6	
	2	3	6					
						5		
	5	2		8				
8					1	6		