



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF januari 2023



Tradities Noord-Brabantse  
Schuttersgilden  
is bijgeschreven in de Inventaris  
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 19, aflevering nr. 1  
Redactie: Jos van de Ven.  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl  
Website: www.olvgilde.nl  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: Nieuwjaarsborrel donderdag 5 januari.  
Redactie: Jaarvergadering donderdag 2 februari.  
Redactie: Stroom “Jan van Doorenpaviljoen”.  
Jos Biemans: Uit het archief  
Chris Arts: Column.  
Redactie: Vrienden van het Gilde.  
Redactie: Even lachen.

**Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief voor januari 2023 en 2022 is alweer op zijn einde. Nog even de kerstdagen en dan hebben we alweer de jaarwisseling. In het na-coronajaar hebben we weer veel activiteiten gehad waarbij het leek of we de coronajaren in een keer moesten inhalen. Hopelijk krijgen we nu wat meer rust en blijven de epidemieën weer jaren weg. Het afgelopen jaar heeft heel erg in het teken gestaan van ons gildefeest dat voor 2024 op de rol staat. Met name het invullen van de commissies is nu afgerond en kunnen we

hiermee aan de slag voor zover dat al niet is gebeurd.  
Zoals u weet bestaan we dan 700 jaar en zijn we daarmee de oudste vereniging van Laarbeek. Een historisch feit dat we te danken hebben aan onze voorvaderen. De opdracht van de gilden is uiteraard in die 700 jaar wel wat veranderd maar sommige tradities zijn bewaard gebleven en andere zijn er later weer bijgekomen. Op dit moment proberen we de cultuurhistorische waarden van de Blauwe Schut te bewaren en dat kan uiteraard niet zonder de steun van de gemeenschap. Vandaar ook het gildefeest voor en met onze Aarlese gemeenschap en de gilden uit kring Peelland.  
Ik hoop dat we veel publiek mogen begroeten op 8 en 9 juni 2024 bij het “Jan van Doorenpaviljoen”.  
Fijne feestdagen een gezellige jaarwisseling en een voorspoedig 2023.  
Ik wens U veel leesplezier.  
Jos van de Ven.

**Activiteiten januari 2023.**

Zondag 01: Nieuwjaar

Maandag 02: Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek.

Woensdag 04: Schietwedstrijd senioren

Donderdag 05: Nieuwjaarsborrel “Jan van Doorenpaviljoen”.

Zondag 08: Jaarvergadering commissie schieten kring Peelland.

Woensdag 18: Bestuursvergadering.

Zondag 22: Jaarvergadering commissie vendelen kring Peelland.

Zondag 29: Jaarvergadering commissie trommen en bazuinblazen kring Peelland.

**Verjaardagen in januari.**

5 Jarigen deze maand waarvan uitgerekend 3 op de eerste dag van het jaar.

01 januari Gildepastor Ton Schepens.

01 januari Willy Otten

01 januari Jeroen Evers

12 januari Henk van de Ven

21 januari Kailey Gruijters

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

**Nieuwjaarsborrel donderdag 5 januari.**

(redactie)

Na 2 jaar onthouding is het weer zo ver en kunnen we weer proosten op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsborrel wordt gehouden in het “Jan van Doorenpaviljoen”. Vanaf 19:00 uur bent U allen, van harte welkom en treden we het nieuwe jaar tegemoet met een hapje en een drankje. Uiteraard zijn onze gildezusters ook welkom en daarnaast zijn onze vrienden van harte welkom op de nieuwjaarsborrel. Ook de leden van de commissies worden deze avond uitgenodigd met hun wederzijdse partners.



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF januari 2023

Kom gezellig het glas heffen en proost met ons op het nieuwe jaar.

**Jaarvergadering donderdag 2 februari.**

(redactie)

Op donderdag 2 februari is het weer zo ver en wordt onze jaarvergadering gehouden.

De vergadering begint om **20:00 uur en**

**wordt gehouden in het “Jan van**

**Doorenpaviljoen”.** Uiteraard zijn ook onze

Gildenzusters van harte welkom. In de

komende tijd ontvangt u de agenda en het

jaarverslag van het afgelopen Gildejaar.

Belangrijk punt in deze vergadering is dat er gestemd wordt over nieuwe leden die zich op nieuwjaarsborrel hebben voorgesteld. Het is maar wat fijn dat we weer uitbreiding krijgen.

**Stroom “Jan van Doorenpaviljoen”**

(redactie)

Op 3 december was het dan zover. De overgang naar de vaste stroomaansluiting was een feit. Met man en macht is er gewerkt om voor de wedstrijd Nederland – Argentinië het karwei geklaard te hebben. Om 15:00 uur kon het sein “brand meester” gegeven worden en hadden we onze eigen aansluiting na jaren stroom te hebben gebruikt van onze achterbuurman “Jeurgens koekfabriek”.

Vanaf de bouw in 2006 tot nu december 2022 hebben we de stroom “gekregen”. We zijn de firma Jeurgens dankbaar dat we al die jaren

van hun stroomnet gebruik hebben kunnen maken.

De voorbereidingen waren al op vrijdag aangevangen door Henk van der Velden die hulp kreeg van een rode broeder. Gerard van Ganzewinkel heeft Henk die vrijdag terzijde gestaan. Heel bijzonder hoe rood en blauw elkaar helpen.



*Gerard aan het werk.*

Het werk is nu afgerond met het leggen van 130 meter grondkabel.

**Uit het archief.** (Jos Biemans)

**Uit de Helmondsche Courant**

**van 12 maart 1949:**

**Gildeavond.**

Om beurten gaan de gildebreeders van O. L. Vrouw, of *Blauwe schut*, en die van St. Margaretha, of *Rode Schut*, bij elkaar in het Gildehuis op bezoek, zoeken er gemeenschappelijke ontspanning, verbreeders zich meer en meer, drinken



schutsbier en een borrel en trachten in allés de romantische sfeer terug te brengen in het Gildeleven van eeuwen her. En de notabelen van het dorp worden daarbij gevraagd en ook deze geven telkens met grote ijver gehoor, om dat heerlijk streven naar gemoedelijkheid en prijzenswaardigen gemeenschapszin te stimuleren en de gehechtheid aan eigen bodem en oude gebruiken te bevorderen. Zo bedoelt het zeker ook het Bestuur van de *Blauwe Schut*, die bij monde van de heer Jac. Swinkels zich ongeveer in die geest uitliet. En behalve vermaak en ontspanning bieden deze avonden gelegenheid tot het zich verdiepen in vele zaken van historische en culturele waarden, het kweekt liefde en belangstelling aan voor eigen heem; die bedoeling moet wel voorzitten bij de Rector van het Pensionaat — en hij zal zijn doel bereiken — die de laatste maanden over alles en nog wat praat en spreekt en met zo'n rustige zekerheid en met zoveel gezag dat ook tijdens die spreekbeurten maar zelden wordt aangetast, dat hij perplex moet staan van eigen succes in zo'n korte tijd bereikt. Was het wonder, dat hij zijn zege dankte aan ‘Castella’, die hem bij de aanvang van zijn rede ongeveer de volgende woorden in den mond legde. ”Vroeger was ik maar een gewone Nonnenrector, schuilgaande achter kloostermuren en zwarte habijten en ik had geen moed in het openbaar te spreken. Dank



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF januari 2023

zij 'Castella scheerzeep, met baardwekend recinit'\*, werd ik een gevierd spreker, zodat de inboorlingen als het ware aan mijn lippen hangen" en in deze bij wijlen humoristische trant droeg hij de historische groei van de dorpen Rixtel en Aarle voor, daarbij puttend uit documentaire stukken en wetenschappelijke werken en zijn nimmer falende fantasie, die enkele keer tot feilbare waarheid leidt. Ja, in gedachten stonden wij Donderdagavond aan de wieg van onze dorpke's, die uitgroeiden tot een gemeenschap, sterk, kerngezond, fonkelend van leven en onvergankelijk.

*\*Opmerking JB: De zinsnede "Castella met baardwekend recinit" is zonder toelichting niet te begrijpen. Er was in die tijd een reclamespreuk voor het toen bekende merk Castella-zeep, en die luidde: "Ooit was ik.....(vul maar in) en thans, dank zij Castella Scheerzeep met het wonderlijke Recinit....." enzovoort. Fictieve figuren vertellen in die reclame dus heel overdreven over alle positieve gevolgen die Castella-zeep voor hen gehad heeft. Het was een parodie op Amerikaanse advertenties.*

### Column door Chris Arts Kerstmis.

Voornamelijk in de zomer rijd ik met de fiets rond en kom ik dingen tegen die als onderwerp



kunnen dienen voor de nieuwsbrief. Maar in de winter blijft de fiets vaker ongebruikt in de schuur en dus minder verhalen in voorraad. We rijden op de ring van Antwerpen richting Hulst, in een verwarmde auto die op de automatische piloot staat. En dan gaat de telefoon: de redactie van de nieuwsbrief met het verzoek om een verhaal aan te leveren. Graag voor de kerst. Mijn toezegging: ik ga mijn best doen maar ik beloof niets. In de auto begint het verhaal te rijpen: waarom niet iets over Kerstmis? Niet de eerste keer een historisch verhaal in deze nieuwsbrief.

**Met kerstmis** denk ik aan allen die ons ontvallen zijn, familie, vrienden, gildebreeders en gildezusters. Die lege plek in ons leven. Het zal in elk gezin herkenbaar zijn, dat gemis. Met kerstmis wordt harmonie en vrede gesuggereerd, terwijl er in de wereld veel oorlog gevoerd wordt en het aantal vluchtelingen en daklozen toeneemt. Een kerstbestand in Oekraïne is niet afgedwongen. We missen de symbolische waarde van een kersbestand: de hoop op een duurzame vrede. En tegelijkertijd denken we met kerstmis aan de geboorte van Jezus Christus, een nieuw begin met kans op vrede op aarde.

**Een aantal jaren geleden** puilden de kerken uit met gelovigen. Deze week concludeerde de Bossche bisschop dat sinds de corona-

periode het kerkbezoek met 40 % is afgenomen, een trend in een afname van kerkbezoek. We zoeken de kerkdienst niet meer op. De saamhorigheid die in de H. Mis "gevoeld" werd, hebben we kennelijk niet meer nodig. Kerstmis is emotie, die door pastoor of de voorganger moet worden vertolkt. Maar zonder gelovigen wordt het brengen van de boodschap moeilijk.

**Kerstmis is een christelijke feestdag** waarop de geboorte van Jezus Christus gevierd wordt. Over de oorsprong van de viering van het feest doen verschillende verhalen de ronde. In alle verhalen schuilt wel een overeenkomst. Namelijk, de verbinding met nieuw leven.

**De Germanen** vieren op 21 december midwinterfeesten, het keerpunt van het licht en de afsluiting van de langste nacht van het jaar. Leven en dood spelen daarbij een rol. Het licht wordt gekoppeld aan nieuw leven. De midwinterfeesten duurden maar liefst twaalf dagen, de periode van Kerstmis tot Driekoningen zoals we die vandaag de dag kennen.

**De Romeinen** vierden rond 17 december feest. Zij eren dan de god van de landbouw. Tijdens het feest geeft men elkaar cadeaus in de vorm van muntstukken en kaarsen, houden ze grote gezamenlijke maaltijden en hangen ze kransen en groenblijvende takken op ter versiering. Cadeaus onder de rijkversierde



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF januari 2023

kerstboom en takken op de voordeur, is vooral een traditie in Amerika.

**In de vierde eeuw** roept de christelijke kerk de datum 25 december uit tot de officiële geboortedag van Jezus Christus. Volgens het traditionele kerstverhaal, zoals in de Bijbel staat beschreven, zal Maria een zoon van God baren. Dit nieuwe leven gaat zorgen voor liefde en vrede op aarde. Maria en Jozef reizen naar Bethlehem, de stad waar hun voorouders wonen. Hier moeten ze zich inschrijven in het bevolkingsregister. Het is een lange en zware tocht en eenmaal aangekomen in Bethlehem zijn alle herbergen vol en kunnen ze nergens verblijven. Ze zijn genoodzaakt de nacht door te brengen in een stal. En daar, tussen de koeien en ezels, bevalt de 15-jarige Maria van het kindje Jezus.

**Intussen informeren** engelen de herders en de drie wijzen uit het oosten over de geboorte van Jezus. De engelen geven aan dat 'een grote ster hen de weg zal wijzen'. De herders brengen schapen mee en de drie wijzen, cadeaus: mirre, wierook en goud.

**Sinds de opkomst** van het christendom is er discussie over de geboortedatum van Jezus Christus. In de verschillende geloofsverhalen wordt geen datum of jaargetijde genoemd voor zijn geboorte. Zo zijn sommige christenen van mening dat 25 december bewust is gekozen omdat het ongeveer negen

maanden na 21 maart is, het begin van de lente. En zoals in veel christelijke landen in die tijd staat de lente voor het begin van het nieuwe jaar met daarin nieuw leven.

**Hoewel de exacte** geboortedatum van Jezus onduidelijk is, vieren wij al eeuwenlang Kerstmis op 25 december. In een beperkt aantal landen, zelfs twee dagen. Chris.

**Vrienden van het Gilde.** (redactie)

Ook onze vrienden kijken weer uit naar kerstmis en het nieuwe jaar. Wat gaat ons dit brengen? Om te beginnen bent u welkom op onze nieuwjaarsreceptie in het "Jan van Doerenpaviljoen" op donderdag 5 januari. U bent vanaf 19:00 welkom. Breng gerust uw partner mee. We proosten dan op het nieuwe jaar en omlipsten de avond met een drankje en een hapje.

En dan is het ook zo weer 7 mei met de traditionele "Vriendendag". Waarbij weer de mogelijkheid wordt geboden om te schieten om de Hagelkruistrofee ofwel de Hagelkruiskoning. U krijgt tegen die tijd allemaal weer een persoonlijke uitnodiging. Vanaf deze plaats wens ik u allen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

**Jarige Vrienden in januari.**

09 januari Jack Geene

11 januari Laurent Verhoeven

Proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

**Even lachen.** (redactie)

**Kamperen**

Een vader ging met zijn slimme, goed studerende zoon op campingtrip naar de Ardennen. In een open vlakte zetten zij hun tent op en vielen even later uitgeput van de lange wandeling in slaap. Na enkele uren maakt de vader zijn zoon wakker en zegt: "Kijk eens naar de hemel en vertel me wat je zoal ziet?" De zoon staart naar het heelal en antwoordt: "Ik zie miljoenen sterren." "Wat maakt je dat eigenlijk duidelijk mijn zoon?" vroeg de vader vervolgens. De zoon; "Astronomisch, maakt me dat duidelijk dat er miljoenen galaxy's en planeten in het heelal aanwezig zijn." De vader geeft zijn zoon een klap tegen het hoofd en zegt: "Wel nee idioot, iemand heeft onze tent gestolen!"

**Hoog.**

Jantje mag met zijn vader mee naar Amerika op zakenreis. Als ze samen naar een zakendiner gaan in een wolkenkrabber kijkt Jantje zijn ogen uit: wauw, wat een hoog gebouw. Ja, zegt vader, zo'n gebouwen hebben ze hier allemaal. Afijn, ze stappen in de lift en op een gegeven moment vraagt Jantje aan zijn vader: Weet God wel dat wel komen???





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF januari 2023

