



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2022



Tradities Noord-Brabantse  
Schuttersgilden  
is bijgeschreven in de Inventaris  
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 12  
Redactie: Jos van de Ven  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl  
Website: www.olvgilde.nl  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: Overlijden en uitvaart Pieter van Dinter.  
Redactie: Schutzgeld  
Chris Arts: Column.  
Jos Biemans: Uit het archief.  
Redactie: Vrienden van het Gilde.  
Redactie: Even lachen.

### **Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief december 2022. We hebben weer voldoende te melden maar het toch wel droeve nieuws dat Pieter van Dinter is overleden heeft wel de overhand gekregen. Verderop meer hierover. Ook onze stroomvoorziening ligt geheel op schema. Zie de rubriek “Jan van Doorenpaviljoen”. Verder wordt er hard gewerkt aan de organisatie van ons gildefeest in 2024. In

deze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen door de PR-commissie.

En dan sturen we weer langzaam richting het nieuwe jaar met weer volop activiteiten met onder andere de nieuwjaarsborrel in het “Jan van Doorenpaviljoen” waarvoor niet alleen onze leden maar ook onze vrienden van harte worden uitgenodigd.

We kijken uit naar onze nieuwe kostuums waarvoor al diverse pasrondes zijn geweest. De kleermaker heeft ons gegarandeerd dat we op 31 maart helemaal klaar zijn zodat we op 6 mei op onze vriendendag helemaal in het nieuw gestoken zijn. “s Morgens zullen de kostuums dan tijdens de Mariaviering in de kerk worden ingewijd.

Ons gilde zal er anders maar mooi uitzien. Ik wens U veel leesplezier.  
Jos van de Ven.

### **Activiteiten december 2022.**

- \* **Gehele maand:** Schutzgeld ophalen.
- \* **Zaterdag 3 december:** Elektriciteit aanleggen op het paviljoen.
- \* **zaterdag 17 december:** Receptie Prins Lodewijk d'n Twidde van Ganzegat.

### **Om alvast te noteren:**

- \* **Maandag 2 januari:** nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek.
- \* **Donderdag 5 januari:** nieuwjaarsborrel in het “Jan van Doorenpaviljoen”.

### **Verjaardagen in december.**

Deze maand zijn er 2 gildebreeders jarig.  
07 december: Sjoerd Schat  
24 december: Toon Pennings.  
Proficiat en een fijne dag toegewenst.

### **Overlijden en uitvaart Pieter van Dinter.** (redactie)

Op zaterdag 5 november is onze gildebredere Pieter van Dinter veel te jong overleden. Op 30 juli hebben we nog afscheid van hem genomen met een vendelgroet voor zijn vertrek naar Curaçao. Hoewel het toen al niet goed met hem ging is het toch snel gegaan. Pieter was een godvruchtige man die tot op laatst in een wonder bleef geloven en dat rotsvaste geloof heeft hem door die moeilijke periode geholpen. Onze hoofdman heeft al die tijd contact onderhouden met zijn vrouw Sonia.  
Op zaterdag 19 november is Pieter met Gildeër begraven in Deurne. Het was een mooie indrukwekkende en vooral een drukke



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2022

uitvaart waar veel mooie woorden werden gesproken. Daaruit bleek maar weer hoe geliefd Pieter was.



Een laatste groet van de vaandrig

Ook onze hoofdman had warme woorden. De speech van Jos wil ik u niet onthouden. "Pieter, Petrus, Wilhelmus, Jozef, Theodorus van Dinter  
Lang geleden, 21 oktober 1971 ben jij als 11-jarige bij het gilde gekomen, in navolging van jullie pap Wim van Dinter die bij ons standaardrijder was en je broer Tom.  
Toen was het nog een echte mannenclub die wel ondersteund werd door onze vrouwen maar de vrouwen mochten toen nog geen lid worden, anders was waarschijnlijk jouw zus Jeanne er ook nog wel bij gekomen, wie weet.

*Je hebt ons gilde ondersteund als tamboer en maakte je vroeger deel uit van een mooi tamboerskorps getraind door Piet van Bree en haalde hierdoor meerdere prijzen.  
Je stopte als lid op 1 februari 1980 (onthoud die datum) om hoe toevallig ook weer op 1 februari 1983 terug te komen tot 1 september 1987.  
Sinds toen was je eigenlijk helemaal uit beeld bij het gilde maar vergeten zijn we je nooit, zeker niet door de regelmatige verhalen over vroeger wat we in die tijd allemaal meemaakte.*

*In die jaren 80-90 was het een moeilijke tijd voor het gilde om de jongeren vast te houden en in die periode waren er verschillende die door wat voor omstandigheden dan ook stopten als lid van het gilde.  
Daardoor kwamen we in het jaar 2017 voor het feit te staan dat we onze patroonsdag vierden en we geen tamboer hadden die op die dag mee kon.  
Een probleem, wat vroeger wel eens opgelost werd door het inhuren van een tamboer van een ander gilde maar daar was binnen het gilde nog niet over gesproken.  
Het toeval wilde, omdat ik al jaren in Deurne werkte en jij in Deurne woonde, we elkaar in*

*de straat tegenkwamen en even stonden te buurten.*

*Zodoende vroeg ik jou toen, kan ik jou niet inhuren als tamboer om die dag ons gilde voor te gaan.*

*Jouw antwoord was meteen duidelijk, NEE, zei jij je kunt me niet inhuren, ik kom zo wel. Wauw, wat fijn voor ons dat je dit wilde doen en ik vroeg je dan ook om een dag eerder naar Aarle-Rixtel te komen om tijdelijk een uniform te passen zodat je de dag later er volledig bij hoorde.*

*Na deze intocht vooropgegaan door jou zei jij na afloop, ik vind het zo leuk ik denk dat ik het pak mee naar huis neem en kijk even of ik weer lid wil worden.*

*Na dit thuis met Sonia besproken te hebben, daar ga ik tenminste van uit, werd je weer opnieuw lid, jawel: op 1 februari 2018.*

*Wat had jij met 1 februari?*

*En Pieter tot op heden ben je de club trouw gebleven.*

*Je had wel aangegeven dat als je de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken je het plan had om samen met Sonia te gaan emigreren naar de kinderen en kleinkinderen op Curaçao.*

*Je hebt ondertussen een huis gekocht en dit zou verhuurd worden totdat jullie zouden*



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2022

*gaan maar door jouw plotselinge zeer ernstige ziekte hadden jullie besloten om meteen te gaan emigreren. Je hebt daar helaas niet lang van mogen genieten.*

*Pieter bedankt voor al die jaren dat je ons bent voorgegaan als tamboer en vooral voor je regelmatig overweldigende aanwezigheid op ons paviljoen. Het ga je goed, daar waar je nu mag zijn”.*

**Schutsgeld.** (redactie)

Zoals U reeds hebt kunnen lezen wordt in de maand december de donateuractie gehouden door onze gildenbroeders en zusters. Dit is een oude traditie die ons gilde in staat moet stellen mede de grote kosten voor uniformen, materialen en vooral niet vergeten het “Jan van Doorenpaviljoen” te dekken. Helaas zijn de inkomsten uit de, toch al vrij hoge, contributie niet toereikend. De rondgang betekent voor onze gildenbroeders en zusters ook weer een aanslag op hun toch al schaarse vrije tijd. De rondgang is ook niet vrijblijvend. In principe is **iedere** gildenbroeder verplicht om hieraan deel te nemen.

**Vrienden**

Onze collectanten gaan langs iedere deur in Aarle-Rixtel en ook onze vrienden worden niet overgeslagen. Sommigen onder de vrienden stellen het niet op prijs dat naast hun lidmaatschap ook nog langs de deur wordt gedaan. Uiteraard hebben we hier alle begrip voor. In de meeste gevallen is dit echter niet te voorkomen en van onze kant vragen we hier ook Uw begrip. U bent absoluut tot niets verplicht. Nogmaals onze excuses als U last ondervindt van onze actie.

**“Jan van Doorenpaviljoen”.** (redactie)

Zoals u weet krijgen we een eigen stroomaansluiting na jaren aangesloten te zijn op het bedrijf van Jeurgens waarvoor we ontzettend dankbaar zijn. Helaas is dit door veranderde wetgeving m.b.t. tot energie niet meer mogelijk en dienen we onze eigen aansluiting te realiseren. Er is snel geacteerd en inmiddels is er een aansluiting gerealiseerd in de kast waarin ook de gasaansluiting zit. Op zaterdag 3 december wordt de kabel getrokken van de kast naar het Paviljoen over een lengte van zo ongeveer 130 meter. Al bij al een tijdrovend en duur karwei. Gelukkig wordt sleuf gegraven met een graafmachine en moeten we alleen achter

de container, waar de graafmachine niet kan komen, met de hand graven waarvoor veel hulp nodig is en uiteraard ook met het leggen van de kabel in de sleuf. Inmiddels is ook Thomas actief geweest en heeft al diverse voorbereidende werkzaamheden gedaan.



*Thomas met het voorbereidende werk.*

In eerste instantie zouden we pas in week 7 van het nieuwe jaar aan de beurt komen maar



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2022

door tussenkomst van Gerard Maas is dit vervroegd en als alles meezit hebben we die zaterdag onze eigen stroomverbinding. We rekenen op uw komst.

### **Column door Chris Arts** **Sint Nikolaas.**

Vanmorgen was ik in St. Niklaas (B) en daar staat een prachtig, groot beeld van de goed heilig man op het grootste marktplein van België.



Hoe lang dit beeld er staat is niet goed bekend, wel is het 4,5 meter hoge beeld in 1997 met puzzelstukjes gekopieerd. St. Nicolaas is al sinds 1217 de patroonheilige van de stad.

St. Nicolaas van Myra was een gelovige die leefde in de derde eeuw na Christus in Klein Azië. Volgens de legende is St. Nicolaas een kindervriend. Zo zou hij drie levenloze jongetjes weer tot leven hebben gewekt. Hij was al tijdens zijn leven een grote bekendheid en erg geliefd. Om die reden werden zijn botten bewaard in een kerk, iets buiten de stad Myra.

In het jaar 550 werd hij heiligverklaard door de Grieks Katholieke kerk. Al snel kreeg de

Nicolaasverering in Europa een sterke impuls en werd hij als heilige toegevoegd aan de heiligenkalender van de Rooms Katholieke kerk. Nicolaas stierf op 6 december 342 op een hoge leeftijd, waarschijnlijk van ouderdom.

Sinds de dertiende eeuw wordt St. Nicolaas in West-Europa vereerd als beschermer van onder andere de huwbare jeugd, scholieren, kooplieden, zeelieden en reizigers. Vanaf 6 december tot de dag van de 'Onnozele kinderen' op 28 december kreeg deze groep voedsel en geschenken, waaronder schoenen. De overige kinderen kregen geld en een vrije dag op 6 december, de sterfdag van St. Nicolaas.

De informatie die over het leven van de heilige Nicolaas beschikbaar is, is hoogstwaarschijnlijk eerst mondeling overgeleverd en in een later stadium op schrift gesteld. Historisch bewijs over het leven van Nicolaas van Myra bestaat met name uit bronnen na zijn overlijden.

Waar komt dat strooien vandaan?

Waarschijnlijk door het verhaal van de arme man met drie huwbare dochters. In die dagen werd van de vader verwacht dat hij de

toekomstige echtgenoot een bruidsschat aanbood. Vanwege de armoede waren zijn dochters gedoemd om ongehuwd te blijven. Op drie verschillende gelegenheden verscheen een buidel met goud in het huis, een volwaardige bruidsschat.

De arme man ontdekte dat het Nicolaas was die het geld door het raam gooide. Van de geldbuidels, die door een open raam werden gegooid, wordt later gezegd dat ze in de schoenen terecht kwamen die voor de haard stonden te drogen. Soms zijn de geldbuidels weergegeven als sinaasappels of mandarijnen. Dit verhaal verklaart ook het strooigoed en het zetten van de schoen. Drie zakjes met goud staan symbool voor St. Nicolaas. Ook de munten van chocolade die vaak deel uitmaken van het strooigoed gaan op dit verhaal terug.

Tot halverwege de negentiende eeuw was St. Nicolaas een kindervriend die niet zichtbaar was. Tegen 1850 trad hij op in het openbaar in bisschopskleren, later vergezeld door zwarte piet in de rol van bestraffer met een roe. Tot 1850 kwam zwarte piet niet in de verhalen van Sinterklaas voor.





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2022

Op 5 december 1427 werd door armere mensen voor het eerst de schoen gezet in de Utrechtse St. Nicolaaskerk. De rijken stopten wat in de schoenen en later werd de opbrengst verdeeld onder de armen. Vanaf de zestiende eeuw zetten kinderen hun schoen thuis.

Pakjesavond op 5 december werd na de Tweede Wereldoorlog steeds grootser doordat de welvaart toenam. Sinterklaas werd een opa-achtige kindervriend. Het werd ook meer een familiefeest in plaats van alleen een kinderfeest. Op pakjesavond worden de Sinterklaascadeaus vaak gepresenteerd met een gedicht van de Sint.

Een zakje zout of een roe in je schoen betekende dat je te oud was voor het Sinterklaasfeest.  
Chris.

**Uit het archief.** (Jos Biemans)  
Evenals vorige maand citeer ik uit 'De Zuidwillemsvaart' van maandag 22 juni 1936 over het gildefeest van het Onze Lieve Vrouwegilde ter gelegenheid van het 612½-jarig bestaan. ('De Zuidwillemsvaart' was



een regionaal katholiek dagblad dat verscheen in Helmond op 9 april 1881 en als een van de kleinste regionale dagbladen bestond tot 1944).

*De groote gilde-dag. Zondagmorgen wapperden reeds vroeg van vele huizen de nationale driekleur. Onder tromgeroffel trok de feestvierende 'Blauwe Schut' met feestcomité en enkele reeds gearriveerde gasten kerkwaarts, waar de plechtige Hoogmis om 10 uur ter intentie van het gilde werd opgedragen. Na de H. Mis begon al spoedig 'n groote bedrijvigheid in het dorp te heerschen Van alle kanten kwamen de gilden uit Peelland en zelfs daarbuiten binnenrukken. De groote optocht (welke te half één aanving) van al deze schilderachtige groepen was ongetwijfeld een der hoogtepunten van den dag. Voor de deelnemers was het allesbehalve een pretje in het heetst van den dag hun parade te moeten maken, doch de indeeling der feestelijkheden liet geen ander uur toe. Onder de tonen van harmonie 'De Goede Hoop' en Stiphout's fanfare werd door de hoofdstraten gemarcheerd en overal genoot de fleurige*

*stoet met z'n bonte vaandels, zigzag-rijdende ruiters en kleurige costuums veel bekijks.*

*Na ontbinding van den optocht op de feestweide werden de vaandels, schilden enz. naar het parochiehuis overgebracht, waar ze straks door de jury's zouden worden beoordeeld. Te half drie ontving het gemeentebestuur van Aarle-Rixtel de talrijke gilde-kapiteins officieel ten raadhuize. De burgemeester van Aarle-Rixtel, de heer A. H. Termeer, heette de gilden en autoriteiten hartelijk welkom in zijn gemeente en wel om twee redenen. Het gemeentebestuur zal namelijk graag zien, dat dit gildefeest zal bijdragen tot verheffing en meer waardeering van het gildevieren, dit verdient immers die waardeering alleen al om al het goede in de middeleeuwen aan onze voorouders bewezen, doch ook zijt gij allen welkom, omdat we nog eens een feestje hebben. De middenstand, niet het minst de caféhouders, hebben 't toch al zoo zwaar te verantwoorden. Ze mogen daarom wel eens een extra-tje hebben, wanneer 't er in eer, deugd en matigheid naar toe gaat. De burgemeester bracht hierna een toast uit op de verheffing van het gildewezen in Noordbrabant, meer in 't bijzonder in den*



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2022

*Kring Peelland, op het welzijn van het gilde van O. L. Vrouw en op het welslagen van dit feest. Nadat de glazen geheven en geledigd waren bracht Dr. Pannekoek namens de Federatie het Aarlesche gemeentebestuur dank om de hartelijke ontvangst. Spreker betuigde ook het feestcomité zijn erkentelijkheid voor de prachtige organisatie van dezen gilde-dag en in 't bijzonder den actieven voorzitter, den heer M. S. van Roy, die in betrekkelijk korten tijd op een bewonderenswaardige wijze dit gildefeest tot aller tevredenheid organiseerde. De heer Van Roy dankte voor deze hulde, doch voerde ze terug op al z'n medewerkers in comité en daarbuiten. Autoriteiten en gilden begaven zich hierna ijlings uit de hitte der raadszaal naar Gods vrije natuur. Op de feestweide was het in de brandende zon echter ook niet aangenaam toeven. Toch liet men zich niet terugschrikken, al werd zooveel mogelijk de schaduw der tenten opgezocht.*

**Vrienden van het Gilde.** (redactie)

Veel is er al gezegd en we horen op dit moment eigenlijk in onze winterslaap te zitten maar er staan nog zoveel zaken op

stapel dat het deze keer maar een hazen-slaapje wordt.

We hebben het al druk met onze stroomvoorziening, de organisatie van ons gildefeest en als klap op de vuurpijl het overlijden en de uitvaart van onze gildebroeder Pieter van Dinter, helaas veel te vroeg van ons heengegaan. Hopelijk blijven we voorlopig verschoond van dergelijke trieste zaken. Genoeg is genoeg. Veel liever kijken we vooruit naar leuke dingen maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Komende maand houden we weer onze jaarlijkse donateursactie en ik bied nu al de excuses aan als onze leden aan de deur staan bij onze vrienden die, vanwege hun al betalende vriendschap, dit niet op prijs stellen. Zeg het gerust en we gaan gewoon weer verder.

Op donderdag 5 januari hebben we onze nieuwjaarsborrel waarbij u als vriend ook vanaf 19:00 uur van harte welkom bent.

**Jarige Vrienden in december.**

02 december Toon Vogels.  
06 december Jan Coolen.  
11 december Hans van den Boomen.  
15 december G. van den Bogaard.  
15 december Hans van der Velden.

18 december Laurens Franssen.  
22 december Carinne van der Horst.  
30 december Paul Geene.  
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

**Even lachen.** (redactie)

**Vergeetachtig.**

Twee tachtigers Louis en Simon zitten op een bank in het park.

Zegt Louis opeens: Ik heb zin in een ijsje  
Simon: "Ik zal ze gaan halen, welke smaak wil je?"

- "2 bollen chocolade en jij?"

- "Voor mij twee vanille?"

Antwoordt Louis: "Je kan het beter opschrijven, want je gaat dat zeker vergeten!"  
- "Maar nee: de ijskar staat hier vlak voor ons!"

- "Schrijf het op, want je gaat het vergeten, zeg ik je!"

- "Nee, nee ik ga juist niks vergeten!"

Simon gaat grommend rechtstaan:

"Twee chocolade, twee vanille... twee ch?"

Na een lang kwartier komt Simon terug met twee braadworsten en twee zakjes friet.

Zegt Louis "En waar is de mosterd?"

"Verdorie, vergeten!"

"Zie de wel dat je dat moest opschrijven!"