



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022



Tradities Noord-Brabantse  
Schuttersgilden  
is bijgeschreven in de Inventaris  
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 10  
Redactie: Jos van de Ven  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl  
Website: www.olvgilde.nl  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: Overlijden Erelid Louis Barten  
Ine Maas: Gildefeest 2024.  
Kailey Gruijters: Schieten om de Bavariabeker.  
Redactie: Teerdag 17 september.  
Henk van Zundert: Verslag pleinfeest 10 september  
Chris Arts: Column.  
Jos Biemans: Uit het archief  
Dekenschrijver: Om alvast te noteren.  
Henk van der Velden: Schietwedstrijden.  
Redactie: Vrienden van het gilde.

**Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief oktober 2022.  
Deze editie staat weer boordevol verslagen van activiteiten, columns en informatie.  
We hebben weer een drukke maand achter ons liggen.  
Zowel op het gebied van evenementen als vergaderingen was het erg druk.

Ook droevig nieuws. Ons Erelid Louis Barten is op 28 augustus overleden.  
Verderop meer hierover.  
Zachtjesaan komen we in rustiger vaarwater terecht hoewel dit niet voor iedereen geldt want voor de onze schutters blijft het een drukke periode met veel schietwedstrijden.  
De organisatie van het gildefeest in 2024 staat inmiddels als een huis en de commissies zijn ingevuld. Het is mooi dat er zoveel mensen, van binnen en buiten het gilde, zich inzetten voor het slagen van een prachtig feest. Verderop wordt e.e.a. uit de doeken gedaan door Ine Maas.  
Ik wens U veel leesplezier.  
Jos van de Ven.

**Activiteiten oktober 2022.**

**05 Oktober:** Schietwedstrijd senioren.  
**06 Oktober:** Ledenvergadering, “Jan van Doorenpaviljoen” aanvang 20:30 uur.  
**08 Oktober:** Federatiedag Provinciehuis Den Bosch.  
**08 Oktober:** Schietclinic op het “Jan van Doorenpaviljoen”.  
**09 Oktober:** Kringkampioenschappen van Gilde St Antonius en St Sebastianus Gemert op het “Jan van Doorenpaviljoen”.  
**15 Oktober:** Opening natuurtuin “de Bimd”.  
**26 Oktober:** Bestuursvergadering

**30 Oktober:** Jaarvergadering commissie Kruisboog op Wip kring Peelland.

**Verjaardagen in oktober.**

Deze maand hebben we 3 jarigen.  
03 oktober: Jos van de Ven.  
12 oktober: Rinke Evers  
13 oktober: Frans van Griensven.  
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

**Overlijden Erelid Louis Barten.** (redactie)

In de ochtend van 28 augustus kregen we het droevige bericht dat ons Erelid Louis Barten op 86-jarige leeftijd was overleden na enige tijd in het ziekenhuis te hebben vertoefd.  
Toch kwam het voor ons gilde als donderslag bij heldere hemel.  
Louis was al van jongs af aan betrokken bij de Blauwe Schut al was het maar dat in zijn ouderlijk huis het gilde vaak aanwezig was. In die tijd was hij ook kort lid van het gilde maar met zijn vertrek naar Eindhoven hield dit op. Toch bleef zijn hart altijd kloppen voor de schut. Dat hij ons niet vergeten was bleek wel toen hij na zijn pensioen weer in Aarle-Rixtel kwam wonen en hij samen met Henk Sterken het archief ging beheren. Hiervoor werd hij dan ook benoemd als Erelid. Vele stukjes met leuke anekdotes heeft hij geschreven voor de nieuwsbrief.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022

Persoonlijk zal ik nooit de vele reizen vergeten die we met Pelgrimage maakten en waarbij elke ochtend in de bus de dag werd geopend met mooie woorden van Louis. In vele kerken en kathedralen in Europa heeft hij het orgel bespeeld. Ook hebben we regelmatig tijdens deze reizen de verjaardag van zijn vrouw Jacqueline gevierd. Op vrijdag 2 september heeft de uitvaart met gildeër plaatsgevonden. We wensen Jacqueline en de kinderen sterkte met dit verlies.



*Een laatste groet.*

### **Gildefeest 2024.** (Ine Maas)

Beste leden en vrienden van het OLV gilde Zoals jullie weten zijn we als Gildefeest comité in het voorjaar gestart met de organisatie van het Gildefeest in 2024.

Er hebben al een aantal vergaderingen plaatsgevonden en er worden steeds meer onderdelen van de organisatie concreet. Via de nieuwsbrief willen wij jullie hiervan graag op de hoogte houden. De commissies zijn op dit moment compleet en dit willen wij graag met jullie delen. We hebben leden van het OLV gilde bereid gevonden om zitting te nemen in commissies maar daarnaast ook een aantal mensen uit de Aarlese gemeenschap die hun steentje bij willen dragen.

***In de bijlage het overzicht de commissies met hun taken en wie hier zitting in hebben.***

Als de commissies verder zijn in hun organisatie zullen zij zich presenteren in een ledenvergadering en jullie mogelijk benaderen om in werkteams iets te willen/kunnen betekenen. Wij hopen dat velen hier gehoor aan zullen geven zodat we 8 en 9 juni 2024 een prachtig Gildefeest voor de Peellandse gildes en de Aarlese gemeenschap kunnen organiseren. De komende tijd gaan wij als Gildefeest-comité aan de slag met de begroting en het draaiboek van het Gildefeest. Zodra daar meer concreet is zullen we jullie hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Het Gildefeest-comité,  
Henk van Eijndhoven, Henk van Zundert,  
Kailey Gruijters, Jos van den Heuvel, Ine Maas

### **Schieten om de Bavariabeker.**

(Kailey Gruijters)

Op zondag 28 augustus vond het schieten om de zilveren Bavariabeker plaats op het Jan van Dooren paviljoen te Aarle-Rixtel. Met 23 deelnemers waren er redelijk wat geïnteresseerden in deze beker, echter kan er maar één de winnaar zijn. Met het 78e schot gaf de vogel zich gewonnen, en mocht Stijn Geene zich de winnaar noemen van de Bavariabeker.



*Stijn wordt gefeliciteerd door Koning en hoofdman.*



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022

Omdat dit sneller was dan gepland/gehoopt, is er nog op een zogenoemde puist geschoten voor een fles rode wijn. Gelukkig wel gemaakt van blauwe druiven, anders was dit natuurlijk 'not done' op de dag van de blauwe schut. Deze fles wijn werd gewonnen door Tonny van de Rijt.



*Vendelgroet voor Tonny en Stijn.*

Al bij al een zeer geslaagde dag, die nog tot in de later uurtjes door is gegaan, mede door de broederschap tussen blauw en rood.

**Teerdag 17 september 2022.** (redactie)

We hadden weer een mooie teerdag. In een viering met pater Wim van Rooden, waarin hij zijn levensverhaal vertelde, werd

Piet Verbaarschot geïnstalleerd als gildebroeder. Een plechtige aangelegenheid waarbij Piet zo onder de indruk was dat hij vergat om uiteindelijk de gildevlag los te laten. Piet beloofde trouw aan ons gilde en het is mooi dat we er weer een gildebroeder en vendelier bij hebben.



*Piet wordt gefeliciteerd met zijn installatie.*

In deze viering werden ook de jubilarissen door pater van Rooden toegesproken en hoewel hij eigenlijk dacht niets van het gilde te weten bracht hij het er toch aardig vanaf. Onze eigen gildepastor, Ton Schepens, was onderweg van Lourdes naar huis en pastor de Jong had e.e.a. verkeerd genoteerd en was op het laatste moment verhinderd. Toch wel mooi als er dan nog een vervanger gevonden kan worden.

Na de viering was er koffie met gebak waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Hierna was de hulding van onze jubilarissen Henry van der Putten, Toon Pennings en Coen van Noordwijk. Onze hoofdman had voor elke jubilaris een persoonlijk woordje en roemde vooral de broederschap van alle drie.



*De jubilarissen worden toegesproken.*

Coen en Toon werden onderscheiden met een speld behorende bij het betreffende jubileum. Henry werd een mooi schild opgespeld en zijn naam is vereeuwigd aan de gouden ketting die hij voor deze gelegenheid droeg. Als klap op de vuurpijl werd Henk van der Velden verrast met het Erebroederschap voor zijn vele verdiensten. Ook hij kreeg een mooi schildje overhandigd.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022



*Henk wordt onderscheiden door de hoofdman*

Alle dames kregen een mooie bos bloemen aangeboden waarbij ook Marie-José als kantinebeheerster en bos kreeg aangeboden. Tonny van Noordwijk had geheel op eigen wijze de jubilarissen toegezongen waarna het woord aan Toon Thijssen was namens het Sint Margarethagilde. Ook hij roemde de broederschap en bood hen rode wijn, gemaakt van blauwe druiven, aan. Intussen was ook een vertegenwoordiging van het kringbestuur gearriveerd met als doel om onze 50-jarige jubilaris te onderscheiden namens kring Peelland.

Maarten Janssen somde nog maar eens op wat Henry heeft betekend binnen en buiten het Gilde. Ook nu was een mooi schild en een

oorkonde op z'n plaats. Leny kreeg een mooie kaars aangeboden. Hierna was het tijd om de jubilarissen te feliciteren en er een gezellige middag van te maken met als begin de traditionele proost van alle gildebreders en zusters aan de daarvoor bestemde statafel. Later kwam onze gildepastor rechtstreeks vanaf Lourdes zijn opwachting maken. De middag werd gezellig voortgezet waarna om 17:30 uur het eten werd geserveerd.

De feestavond heeft nog tot laat geduurd waarna er ook nog een begin gemaakt werd met opruimen. Ondanks het dreigende weer is het toch een mooie dag geworden met dank aan allen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen.

### **Verslag Pleinfeest 10 september.**

(Henk van Zundert)

Rond 14.00u wordt de Blauw Schut opgehaald bij het paviljoen.

Onder begeleiding van een aantal bewoners en kinderen vertrekt het Gilde met roerende trom naar het Blauwe Schutplein. Allereerst wordt de koning van vorig jaar, Koen Beks, afgehaald.

Vervolgens wordt de schutspaal bevrijd van kwade geesten door driemaal rond de paal te lopen en kort te bidden. Nadat alles in

gereedheid is gebracht kan het schieten beginnen. De weergoden zorgden af en toe voor een regenbui.

Het wordt geleidelijk aan erg spannend. Er worden grote stukken van de vogel van de paal geschoten maar er bleef een stevig onderstuk zitten. De schutters hoopten dat ze nog een volgende ronde mochten halen zodat ze het restant naar beneden konden halen. Er volgde nog diverse rondes en iedere keer was de gedachte "nu zal het wel lukken". De foto's van Ben van Noordwijk werden bestudeerd om te bepalen waar het restant geraakt moesten worden.

Het bleef maar duren.

Schutters van het Gilde verleenden ondersteuning door enkele gerichte schoten te lossen. Zelfs deze ervaren schutters misten soms de restanten!

Uiteindelijk werd na ruim 250 schoten het restant van de vogel naar beneden gehaald door Martien Verbaarschot. Dit was voor hem een heel mooi verjaardagscadeau. Martien kreeg een fraaie bloemenkrans op het hoofd geplaatst. Het Gilde maakte zich klaar voor de rituelen. Bij de Koning aan huis werd koningsbier gedronken. Hierna bracht het Gilde nog een mooie vendelgroet aan de nieuwe koning.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022

Op vrijdag 9 september hebben de kinderen van het plein op een veilige manier mogen schieten op een vogel die op een metalen bord zat.

De kinderen vonden het erg spannend en deden goed hun best onder de deskundige begeleiding van Gerard Maas.

Uiteindelijk schoot Saar Geenevasen de laatste stukken van het bord.

Zij is zaterdag als koningin van de jeugd gehuldigd samen met de koning van ons plein.

Rond 17.30u keerde het Gilde terug naar het paviljoen.

Gilde nogmaals bedankt voor het opluisteren van ons pleinfest en graag tot volgend jaar! Comité Blauwe Schutplein.



*Vendelgroet aan Jeugdkoningin Saar en Koning Martien. Saillant detail: De gildebrouder rechts is Hendrik uit Friesland die voor een dag een blauw pak aan heeft.*

### **Column door Chris Arts** **Vestingstad Hulst.**

In Nederland zijn nog grofweg 160 vestingsteden. Het meest bekend en het mooist zijn onder andere Naarden, Heusden, Bergen op Zoom, Brielle, Bourtange, Woudrichem en natuurlijk Hulst. Vestingstad Hulst is één van de best bewaarde vestingsteden in ons land. Dit en het onmiskenbare Bourgondische karakter van de stad zorgen voor vele dagjesmensen.



Van een vestingstad wordt gesproken als de stad in kwestie het beschermen van strategisch belangrijke locaties tot doel heeft. Een strategisch belangrijke locatie is een grens of belangrijke landwegen en waterwegen.

Een vesting kan een gemetselde muur of een aarden wal zijn, waarin dan weer stadspoorten zijn gemaakt. Men moet er natuurlijk in en eruit kunnen voor onder

andere de aanvoer van voedsel. Het zand om de aarden wal te bouwen kwam van de omliggende grond, waarmee buiten de wallen een gracht ontstaat. In Hulst wordt zo'n gracht "de vest" genoemd.

De wallen konden verdedigd worden met handvuurwapens. De wallen werden nog versterkt met een bolwerk (bastion), waar vandaan de stadspoorten beveiligd konden worden door de vijand met kanonnen in de flank te beschieten.

Vestingstad Hulst heeft 9 vijfhoekige bolwerken die elk hun eigen naam hebben, zoals Princebolwerk, Solmsbolwerk, Doelenbolwerk, Brederodebolwerk, Molenbolwerk of Galgebolwerk. Er zijn nog drie stadspoorten te weten de Gentse poort, de Dubbele poort en de Grauwse poort. De laatste twee moet je door om de stad in of uit te gaan. De Gentse poort kun je door, maar dat hoeft niet.

De Keldermanspoort was de westelijke stadspoort. Deze poort had een dubbele functie. Ze fungeerde als waterpoort en als landpoort. Bij de inval van de Gentenaren in 1491 werd de poort vernield. Enkele jaren geleden is de Keldermanspoort als ruïne



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022

gerestaureerd en geconserveerd. Ze is weer zichtbaar voor het publiek.

De wallen in Hulst hebben een totale lengte van 3,5 km met daar bovenop een wandelroute. In vroeger tijden heeft de gemeenteraad van Hulst wel eens gestecheld over het neerhalen van de wallen omdat ze geen functie meer hadden. Gelukkig vond dat geen doorgang.

Op elk bolwerk staat nu een bord met informatie waarmee de naam van het bolwerk wordt verduidelijkt. Bijvoorbeeld op het Molenbolwerk staat een nog steeds een werkende molen. Het Brederodebolwerk en Princebolwerk herinneren aan de betekenis die de prins van Oranje in de streek hadden tijdens de 80-jarige oorlog.

Het hoofddoel van de vesting was niet alleen het ontzeggen van toegang aan de vijand en het beschermen van de eigen bevolking, maar ook het met een zo klein mogelijke bezetting zorgen voor zo veel mogelijk slachtoffers bij de vijand.

Het ontwerp van een vesting was dan ook allerminst willekeurig. Omdat de bolwerken zonder dode hoeken ontworpen zijn, kon je de vijand overal zien. Vrijwel alle

schootsvelden overlapt elkaar, waardoor een vijandelijke troepenmacht bij het veroveren van een bastion meteen onder vuur kon worden genomen vanuit één of meerdere andere bolwerken en posities.

Door een systeem van boten en tunnels konden de verdedigers een bolwerk of stadswal vaak tijdig verlaten om een nieuwe positie op te nemen.

Chris.

**Uit het archief.** (Jos Biemans)

Wandelend in het buitengebied van Aarle (en dan met name de Overbrug en Croy) kun je op twee bomen een klein houten paneeltje aantreffen met een tekst. Die tekst heeft betrekking op de boomsoort. Op de Overbrug luidt de tekst: **‘Een Es weet ik staan, Yggdrasil heet hij - Hoog en met helder heil vocht begoten. Vandaar komt de dauw in de dalen vallen - Aan de bron van Urd staat hij eeuwig groen. Zo zie ik, schoon als in ’n droom, Yggdrasil, de wereldboom – uit de Edda (Noorse mythologie).’** In de Germaanse mythologie was het levenssymbool een es met de naam Yggdrasil. De naam laat zich letterlijk vertalen als 'paard van Yggr',



oftewel 'paard van Odin', en verwijst naar de felle levenskracht die hem draagt en overal heen voert. Yggdrasil is de levensboom en kennisboom, het symbool van de eindeloos vertakte vorm van 'dat wat is'. In veel religies zijn bomen belangrijk. Denk alleen al aan het joods-christelijke scheppingsverhaal met het begin van de geschiedenis van de mensheid met de boom van goed en kwaad. De Kelten vereerden verschillende boomsoorten en gesuggereerd wordt dat het woord 'druïde' (een druïde was een soort priester, bemiddelaar, arts, wetenschapper en rechter tegelijk) verwant is met het Keltische woord voor eik ('dru') en met een aan 'weten' verwante woordstam ('wid'), hetgeen mogelijk op de eigenschap wijsheid slaat. Over een eik gesproken: op het paneeltje op de boom op Croy staat de tekst: **‘Het knetterend hemellicht ten spijt en ondanks storm en donderslagen – Of nu mijn stam door bliksem splijt of regenstralen in mij jagen - Ik sta. Ik, koning van mijn rijk, Ik, stoer en krachtig, Ik, de eik!’** Eiken werden door voorchristelijke bewoners van West-Europa gebruikt als boomheiligdom. Een voorbeeld hiervan is de Heilige Eik van Den Hout bij Oosterhout. Volgens de meeste deskundigen zou die boom waarschijnlijk in de zestiende eeuw geplant zijn op de plek van



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022

een uit de middeleeuwen stammende eik. Recentelijk kwam boswachter Joris Hellevoort van Het Utrechts Landschap in het nieuws omdat deze eik naar zijn mening de oudste eik van Nederland is. In overgeleverde archieven zou voor het eerst in 1353 melding gemaakt worden van een 'Heilige Eik' in Den Hout. Volgens Hellevoort gaat het daarbij om dezelfde boom, de boom die er nu nog staat en omstreeks 1250 geplant werd. De stam van de boom is door blikseminslag uitgehold en aan één zijde open. Eén levende tak maakt nu nog een volwaardige kruin. Volgens een legende uit 1933 nam een kluizenaar zijn intrek in de holle boom en blakerde het binnenste door er spek in te roken. De mystieke uitstraling die de eik blijkbaar voor mensen heeft is mogelijk de reden dat wichelroedelopers er tegenwoordig vaak op zoek gaan naar energiebanen.

**Om alvast te noteren.** (dekenschrijver)

Op zondag 13 november a.s. wordt de goede Sint weer ingehaald. Vooraf aan de intocht vieren we weer traditioneel onze patroonsdag met een gezamenlijke lunch.

Leg deze datum vast in uw agenda.

**Schietwedstrijden.** (Henk van der Velden)  
**Kringwedstrijd Brabants wipschieten op zondag 11 september op het "Jan van Doorenpaviljoen".**

Afgelopen zondag was het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel zeer succesvol bij de kringwedstrijd Brabants wipschieten op het "Jan van Doorenpaviljoen". Het viertal van het Gilde werd 1<sup>e</sup>, een knappe prestatie omdat twee startende schutters mede deel uitmaakte van het viertal dat bestond uit Stein Evers, Thomas van den Burgt, Gerard Maas en Henk van der Velden. Er waren totaal 27 schutters aanwezig die allen gingen voor de hoogste eer, ook de schutters van eigen Gilde stonden hun mannetje in deze wedstrijd. Beginnend schutter Steijn Evers werd 2<sup>e</sup> op het onderdeel Vrije Hand. Dirk van den Boomen, van het Sint Antonius en Sebastianus Gilde Gemert, wist de 4e plaats te bemachtigen net voor zijn vader Hans van den Boomen. 6e werd Gerard van de Linden van het Sint Servatius Gilde uit Lieshout. Op het onderdeel Personeel haalde Henk van der Velden de 2<sup>e</sup> prijs na een felle strijd met Jan van Bree van het Sint Antonius Gilde Stiphout die 1<sup>e</sup> werd. 3e Hans van den Boomen van het Sint Antonius en Sebastianus Gilde Gemert en 6e Berry Vorstenbosch van het Sint Servatius Gilde uit Lieshout.

Erekampioen Henk van der Velden behaalde ook op het onderdeel Bejaarden de eerste prijs. Puistprijzen waren er voor Jos van den Heuvel 3<sup>e</sup> en Kailey Gruijters 7<sup>e</sup>.



*Het winnende viertal.*

*v.l.n.r. Henk, Thomas, Gerard en Stein.*

Op zondag 9 oktober wordt er geschoten om de kringkampioenen Peelland van 2021-2022 op het "Jan van Doorenpaviljoen", aanvang 15:00 uur voor de kringkampioenswedstrijd. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Gilde Sint Antonius en Sebastianus Gemert. U bent welkom op het Jan van Doorenpaviljoen om dit met eigen ogen te aanschouwen.

**18 september 2022 Sint Servatius Lieshout Kringwedstrijd Brabants wipschieten.** Op zondagmiddag werd er in de stromende regen geschoten op de diverse onderdelen door de



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022

20 aanwezige schutters, bij aanvang was het nog droog maar dat veranderde snel gaandeweg de middag. Jos Kuipers Sint Servatius Lieshout wist na diverse kamprondes de 1e prijs te bemachtigen op het onderdeel Erekampioen. Ook werd hij 2e op onderdeel Bejaarden. Ook Stein Evers wist zijn mannetje te staan door de 4e prijs vrije hand te bemachtigen, dit is veelbelovend voor de toekomst. Verdere prijswinnaars: Vrije Hand 2e Gerard van der Linden Sint Servatius Gilde Lieshout, 3e Henk van der Velden. Hij werd ook 2e op onderdeel Kampioen, 1e op onderdeel personeel en wist bij de Bejaarden ook te winnen. Bert Vorstenbosch Sint Servatius Lieshout 5e Vrije Hand net voor Mark Vorstenbosch Sint Servatius Lieshout.

De uitslag is als volgt:

De puisten werden gewonnen door: 1e Ad Donkers Lieshout, 2e Bert Vorstenbosch Lieshout, 3e Hans van den Boomen Gemert, 6e Hans van den Boomen Gemert en 7e Jos Kuipers Lieshout. Erekampioen: 1 e Jos Kuipers Lieshout Kampioen: 1 e Jan van Bree Stiphout 2 e Henk van der Velden Personeel: 1e Henk van der Velden Vrije Hand: 1e Thjeu Knapen Someren-Eind 2e Gerard van der Linden Lieshout, 3e Henk van der Velden, 4e Stein Evers, 5e Bert

Vorstenbosch Lieshout, 6e Mark Vorstenbosch Lieshout. Viertal: Sint Antonius Stiphout met de schutters Natasja v/d Heijden, Walter Benders, Thjeu Knapen en Jan van Bree. Bejaarden: 1e Henk van der Velden en 2e Jos Kuipers Lieshout.



*Stein Evers neemt zijn prijs in ontvangst.*

De volgende wedstrijd Brabant Wipschieten vindt zondag 9 oktober plaats op het 'Jan van Doorenpaviljoen' Hagelkruisweg 30, Aarle-Rixtel en wordt georganiseerd door Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde uit Gemert. Tevens wordt op die middag geschoten om de Kampioen kring Peelland 2022 op de onderdelen Opgelegd en vrij Hand. Aanvang 12:00 uur

### **Vrienden van het Gilde.**

In deze overvolle nieuwsbrief is uiteraard ook nog een stukje ruimte voor onze vrienden. Zoals u hebt kunnen lezen zijn we volop bezig met ons gildefeest dat op 8 en 9 juni 2024 gaat plaatsvinden op en rond het "Jan van Doorenpaviljoen".

Diverse vrienden hebben zich beschikbaar gesteld om hun medewerking te verlenen al dan niet in een commissie. We zijn er trots op dat zoveel mensen de Blauwe Schut een warm hart toedragen. We mogen wel stellen dat niet het Koninklijk huis blauw bloed heeft maar ook al diegenen die zich inzetten voor de goede zaak.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het schema van de commissies aan.

Mocht u zich ook op een of andere manier verdienstelijk willen maken horen we dit graag. We gaan er in ieder geval met goede moed tegenaan.

### **Jarige Vrienden in oktober.**

Erg veel jarige vrienden deze maand.

01 oktober Joshy Gevers

02 oktober Björn Kerkhof.

08 oktober Frank Fritsen

12 oktober Gerard van den Bogaard

22 oktober J. Weekamp

24 oktober Ad Kweens





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2022

24 oktober Rein Hermens  
24 oktober Theo Nooijen  
25 oktober Ine van Dinteren v Griensven  
Allen proficiat en een prettige verjaardag  
toegewenst.

**Even lachen.**  
**Op leeftijd.**

Drie oudjes zien mekaar terug na lange jaren  
wat doe jij sinds je mert pensioen bent?  
de eerste zegt: ik fotografeer...  
de tweede zegt: ik tuinier...  
de derde zegt: ik doe opsporingswerk...  
ah! en in wat?  
iedere dag zoek ik mijn bril, mijn wandelstok,  
mijn valse tanden, mijn sleutels...

**Herrie.**

Jansen kan niet slapen, omdat ze bij de burens  
een feestje hebben. Urenlang staat hij  
tevergeefs op de muur te bonken. De  
volgende middag komt hij de buurman tegen.  
Zeg, heb je me vannacht niet op de muur  
horen bonken? Ja, maar dat geeft niet hoor.  
We hadden toch een feestje



**Even Puzzelen.**

Sudoku

			6			5		4
3					4		6	
				9				3
7					2	4		
					5			
4		5			6	7		
		7		4		1		3
8	5							7
	1			2			5	



*Onderscheiding Toon*



*Onderscheiding voor Coen.*



*Onderscheiding Henry*