



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juli 2022



Tradities Noord-Brabantse
Schuttersgilden
is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 7
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Gerard Maas: Ale kermis aanzeggen in Hulst.
Wim van Dijk: Kruisboog op Wip bij de Blauwe Schut
Jos Biemans: Uit het archief.
Chris Arts: Column.
Henk van der Velden: Schieten bij de Blauwe Schut.
Redactie: Vrienden van het gilde.
Redactie: Puzzelmoment.

Gildebroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief juli 2022. Zoals gewoonlijk komt de nieuwsbrief van juli van onze mooie camping in Maasland. Het is hier altijd goed troeven en we zien Anneke en onze kleine Tobias regelmatig. Dat laatste is uiteindelijk ook onze keuze voor deze camping. Maar genoeg hierover want er is ook weer genoeg te doen in gildeland. Wat vooral opviel was de huldiging van Henk de Hair als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Een hoge

onderscheiding maar zeker verdiend voor al zijn activiteiten in de gemeenschap maar voor het gildewezen in het bijzonder. Henk stond en staat mede aan de wieg van grote veranderingen binnen de NBFS. Ook zijn eigen gilde mag bogen op de werkzaamheden die Henk voor hun verricht heeft. Mede namens ons gilde feliciteer ik Henk met deze prachtige onderscheiding.

Verder zijn er weer diverse activiteiten geweest waar we ons als gilde hebben laten zien. Van diverse activiteiten zijn verslagen opgenomen in deze nieuwsbrief.

We leven ook mee met het gilde St. Willibrordus uit Bakel met het overlijden van hoofdman Maikel Vermeer die op 49-jarige leeftijd in Portugal is overleden na 7 weken in coma te hebben gelegen. Zijn familie wensen we veel sterkte.

Op 11 juni hebben we de kermis geopend maar met minder succes dan we hoopten. Slechts 8 gildebroeders hadden tijd gevonden om hierbij aanwezig te zijn. Onze Koning moest noodgedwongen de trom ter hand nemen. Iets wat ook dreigde voor het gildefeest in Sambeek de volgende dag totdat Coen van Noordwijk dit te horen kreeg en over zijn hart streek. Coen gooide zijn planning om zodat Kailey als een trotse Koning door de straten van Sambeek trok.

Zo hebben we het inmiddels over ons gebrek aan tamboers. Zoals u inmiddels weet is Pieter van Dinter ernstig ziek en ook hij was een verdienstelijke tamboer. We hopen dat er nog enige hoop is voor Pieter die nu aan een aantal onderzoeken in Amsterdam gaat deelnemen. We wensen Pieter en zijn familie sterkte in de komende periode.

Helaas hebben we naast de leuke dingen toch ook met mindere zaken te maken en ook dat hoort bij het gildewezen.

Ik wens U veel leesplezier.

Jos van de Ven.

Activiteiten juli 2022.

Woensdag 06: Schietwedstrijd senioren.

Donderdag 07: Ledenvergadering "Jan van Doerenpaviljoen". Aanvang 20:30 uur

Woensdag 13: Finale Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij het gilde St. Agatha, Boekel.

Zondag: 17 Schietwedstrijd geweer bij Gilde OLV vd 7 Weeën Lierop.

Woensdag 27: DB-vergadering
23 juli t/m 4 september vakantieperiode

Verjaardagen in juli.

Deze maand hebben we 5 jarigen.

05 juli: Erebroeder Chris Arts.

08 juli: Joop Kester.

17 juli: Henk van der Velden.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juli 2022

18 juli: Thijs Geene.
20 juli: Piet Verbaarschot.
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Ale kermis aanzeggen in Hulst.

(Gerard Maas)

Ale kermis aanzeggen in Hulst.

Op vrijdag 10 juni zijn Kailey en Gerard afgereisd naar Hulst om bij gildebroeder Chris en gildezuster Tiny de Ale'se kermis aan te zeggen, wat al 2 jaar uitgesteld was i.v.m. Corona.

Na een rit van bijna 2 uur kwamen we aan in de Marijkestraat nr. 7 te Hulst.

Effe de attributen om gehangen en we hadden al meteen bekijks genoeg van de buurt (Tiny had de buurt al op de hoogte gesteld) De voordeur werd open gedaan door Chris die een beetje verontwaardigd was, dat er 2 gildebroeders uit Ale aan de voordeur stonden. Onze Koning Kailey deed even een woord naar Chris en Tiny waarna wij een korte mars tromde. We werden uitgenodigd om binnen een bakske koffie of flesje bier te drinken, waarna ook enkele buurtbewoners de weg naar binnen vonden.

Onder het genot van een hapje, pilske en trappistje werd aan de buurt de traditie uitgelegd van Ale kermis aanzeggen.

Rond middernacht was het tijd voor de nachtrust, Kailey en ik deelde gezamenlijk de slaapkamer.

's Morgens op tijd opgestaan en beneden aangekomen was de gastvrouw verse broodjes gaan halen in het dorp.



Chris is nog onder de indruk.

Gezamenlijk begonnen wij aan het ontbijt wat zeer goed verzorgd was. Na dit lekkere ontbijt zijn we weer huiswaarts gekeerd om in het Alese de kermis aan te gaan te zeggen.

Bij deze willen Koning Kailey en Gerard, Chris en Tiny hartelijk bedanken voor de gastvrijheid die wij mochten ontvangen.

Gerard Maas.

NB (redactie)

Chris heeft wel een voorkeursbehandeling gehad want hij was de enige gildebroeder waar de kermis is aangezegd en de overige gildebroeders en zusters dit jaar het nakijken hadden. Voor zover mijn historie reikt is dit nog nooit in onze gildeschiedenis voorgekomen.

Kruisboog op Wip bij de Blauwe Schut.

(Wim van Dijk)



Het was warm op het "Jan van Doorenpaviljoen".

Woensdagavond is de midzomeravond competitie geschoten bij het Jan van Doorenpaviljoen, het was de 6^e wedstrijd. De avond begon goed. 28 Graden en bijna windstil. Stein Evers en ik namen deel aan de



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juli 2022

wedstrijd en beiden met hetzelfde resultaat 13 punten. Goed resultaat. In klasse A is alles nog open. In klasse B is het al beslist. Ik zal waarschijnlijk op een 3^e of 4^e plek eindigen. Het was een gezellige avond. Maria van der Velden stond achter de bar en Henk van der Velden hielp mee op het terrein. Ook Jos vd Heuvel heeft even meegeholpen. Gerard Maas heeft bitterballen en stukjes frikandel gebakken.



Henk en Maria achter de bar.

Ook Ans heeft nog even meegeholpen, samen alles opgeruimd.

En nog een lekker Pilsje gepakt op naam van de Gilde, voor de goede samenwerking.

Wim van Dijk.

Uit het archief. (Jos Biemans)

We gaan het nog maar eens over taal hebben. Na twee jaar uitstel werd er op zondag 24



april door de Laarbeekse gilden weer geschoten om de titel Laarbeekoning. 'Vriend van het Onze Lieve Vrouwe Gilde' Tonny Gevers van het Sint Antoniusgilde uit Beek en Donk veroverde die titel. Voordat er met schieten werd begonnen, kreeg Frans Biemans, gildecoördinator, een sjerp aangeboden zodat voor iedereen diens functie zichtbaar zou zijn. Een mooie sjerp. Jammer van de spelfout. Er staat 'gildencoördinator' in plaats van 'gildecoördinator'. Eerder schreef ik al eens over de omstandigheid dat de betekenis van een woord of van een zin kan veranderen als er een spatie ontbreekt of juist ten onrechte wordt gebruikt. Verwarrend misschien, voor deze en gene taalgebruiker. Wat zeker verwarrend is sinds de laatste spellingsherziening: de regel voor het gebruik van de 'tussen-n' bij een samenstelling. De regels voor de tussen-n waren altijd al een beetje een probleem. In het Groene Boekje van 1954 was een van de hoofdregels: we schrijven een tussen-n wanneer het eerste deel direct doet denken aan een meervoud. Kippenhok kreeg om die reden een tussen-n, want in een hok zitten vrijwel altijd meer kippen. Daarnaast was het wel kippesoep, want soep maak je van één kip. Maar zo duidelijk was het niet altijd. Hoe zat het bijvoorbeeld met besse(n)sap? Uit één bes komt ook sap, maar niet genoeg voor

bijvoorbeeld een heel glas. Daarom was het bessenap. Daarnaast was het wel bessenwijn: om wijn te maken heb je meer bessen nodig. In 1995 werden de tussen-n-regels veranderd. De meervoudsvorm van het eerste deel van de samenstelling werd bepalend: als die eindigde op -en, en niet (ook) op -(e)s, kwam er een tussen-n in samenstellingen met dat woord. Het meervoud van kip eindigt op -en; kippenhok bleef dus kippenhok, en kippesoep werd kippensoep. Laten we dicht bij huis blijven en eens zien wat dat betekent voor in de gildewereld veel gebruikte woorden. Omdat het meervoud van 'gilde' zowel 'gilden' als 'gildes' kan zijn, schrijven we gezien bovengenoemde hoofdregel samenstellingen met 'gilde' dus niet met een tussen-n. Willen we het correct doen, dan schrijven we dus gewoon gildebroeder, gildefeest, gildevlag, gildevaandel, gildetrom, enzovoort, zoals voorheen. En dus ook gildecoördinator. Zonder tussen-n. Toch jammer van die sjerp...

Jos Biemans.

Column door Chris Arts
Hoefijzer.

Een poos geleden fietste ik door Vogelwaarde, een dorp in de gemeente Hulst.

Vogelwaarde werd in 1936





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juli 2022

de naam van een nieuwe gemeente in Zeeuws-Vlaanderen waarin Boschkapelle, Rapenburg, Hengstdijk, Ossensisse en Stoppeldijk werden samengevoegd. De bevolking gebruikt deze namen nog steeds, de kernen worden ook nog met een bebouwde kom borden geduid.

Hoe klein het dorp ook is, er is een hoefijzerfabriek gevestigd. En niet zomaar eentje: de Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek, opgericht in 1906. Tijdens haar bestaan zijn prestigieuze prijzen gewonnen met handgemaakte hoefijzers. Later werden de hoefijzers machinaal gemaakt.

Na de oorlog gingen de boeren het land met machines bewerken in plaats van met paarden waardoor de vraag naar hoefijzers daalde. De fabriek was een van de weinigen die de kaalslag onder de hoefijzerfabrikanten overleefde en is momenteel de grootste zelfstandige hoefijzerfabriek ter wereld!

De vraag naar hoefijzers nam in de zeventiger jaren toe door de toenemende belangstelling voor de paardensport. Ze richtten zich inmiddels ook op het maken van gereedschappen voor de hoefsmid.

De fabriek maakt niet alleen hoefijzers voor het gewone paard, maar ook speciale hoefijzers voor paarden die bijvoorbeeld aan grand prix races mee doen. Overigens is de naam hoefijzer achterhaald: er zijn ook aluminium varianten. Aluminium ijzers worden voor de voorhoeven gekozen, om te zorgen dat er zo weinig mogelijk gewicht aan het been wordt toegevoegd. Bij de achterbenen zorgt het aluminium voor een sterkere remming dan ijzer.

Er bestaan ook hoefijzers met punten aan de onderzijde, waarmee een paard op het ijs kan lopen en zo een slede of kar over het ijs kan voorttrekken. Het paard komt dan "goed beslagen ten ijs".

Behalve bijzondere hoefijzers zijn er ook unieke typen hoefnagels, met als eigenschap dat ze voor verschillende paardenrassen gebruikt kunnen worden. Er blijkt ook een hoefnagel te zijn die met koper gecoat is waardoor de hoef sterker wordt en gezonder blijft. Bacteriën en andere micro-organismen, die via de nagelgaten in de hoefwand kunnen komen, worden geëlimineerd zodra deze met het koper in aanraking komen.

Meer paardenliefhebbers dan voorheen laten echter hun paard blootvoets door het leven

gaan. Door een andere bekappingsmethode is het mogelijk om paarden op harde ondergrond en ruw terrein te laten lopen zonder dat de hoeven snel slijten. Het kost gemiddeld een jaar om de hoeven weer in een natuurlijker conditie te krijgen. Hierbij is veel bewegingsruimte voor het paard van belang, de hoeven worden dan beter doorbloed.

Een hoefijzer boven de deur hangen zou geluk brengen. Het is echter wel van belang hoe dat gebeurt. De juiste wijze is met het open gedeelte naar boven. Zo vangt men het geluk dat van boven komt, op. Andersom zal het ijzer dat niet doet, sterker nog: er wordt gezegd dat dan het geluk eruit loopt. Ook zou een oud hoefijzer met de linkerhand over de rechterschouder gooien geluk brengen.
Chris.

Geweerschieten bij de Blauwe Schut.

(Henk van der Velden)

Mario van den Elsen Bejaardenkoning Kring Peelland

Op woensdagmiddag 1 juni 2022 is er op het gildeterrein van het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Aarle-Rixtel geschoten voor de titel van Bejaardenkoning Kring Peelland 2022. De 31 deelnemers uit Peelland waren allen gebrand op de titel te bemachtigen.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juli 2022

Uiteindelijk wist Mario het laatste stukje van de vogel naar beneden te schieten met het 66° schot en mag hij zich Bejaardenkoning 2022 noemen en de daarbij behorende wisseltrofee in ontvangst nemen.



Jan Rovers (schietcommissie) overhandigt de wisseltrofee aan Mario van den Elsen.

Verder werd er geschoten voor de gezelligheid tussen de schutters onderling. Dit vindt iedere eerste woensdag van de maand plaats

op de diverse schietterreinen in Peelland ter onderling vermaak.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Hoewel ik driftig met mijn vakantie bezig ben, wil ik zeker onze vrienden niet vergeten. Want u weet het over krap 2 jaar hebben we ons kringgildefeest waarvoor we nu al druk in de weer zijn. Ook hopen we dan een beroep op onze vrienden te kunnen doen om hand en spandiensten te verrichten. Het moet een grandioos feest worden voor Aarle-Rixtel en we grijpen elke gelegenheid aan voor hulp. Mochten er “vrienden” zijn die nu al zeggen “wat kan ik doen”, laat het dan even weten aan het secretariaat van de organisatie. Dit secretariaat is in handen van Ine Maas.

Ook kunt u zich melden bij de dekenschrijver die alles doorgeeft aan de organisatie.

Na de vakantieperiode hoort u ongetwijfeld meer van onze organisatie.

Ik wens u allen een fijne vakantie en kom gezond weer terug.

Jarige Vrienden in juli.

07 juli: Tiny van Brug.

16 juli: Peter Biemans.

Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Puzzelmoment. (redactie)

Sudoku

9	8				2		
2			4	9			3
	7				9		4
			6		5	3	
				8	2		1
		5	4				
7			8	2	4	6	
6							
				1		8	9

	4	1	5			9	7
		6					4
					4	6	8
1	3		9		8		
			2	1			
2			8				
7	5					4	3
	3			4			5
						5	9