



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF augustus 2022



Tradities Noord-Brabantse
Schuttersgilden
is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 8
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Ben van Noordwijk: Foto's vendelgroet Pieter
Chris Arts: Bedankje aanzeggen kermis.
Chris Arts: Column.
Jos Biemans: Uit het archief.
Henk van der Velden: Schietwedstrijden.
Ton op den Buijs: Nieuwe poel bij IVN De Bimd.

Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief augustus 2022. Het is hoog zomer en de eerste vakantie-gangers zijn al weg naar diverse bestemmingen. De een al verder weg als de ander. Zo zit onze Koning in Frankrijk en de familie Evers, uitgezonderd Stein, in Cadzand. Coen van Noordwijk vertrekt met zijn vriendin naar München en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn uiteraard ook gildebreders die thuis blijven of al weer terug zijn. Hoe

dan ook het blijft zomer en het belooft weer warm te worden en te blijven. Ook wat rust voor ons gilde voordat we ons weer storten in ons gildeweekend dat er ook weer aankomt. In het weekend van 27 en 28 augustus is het weer zover en we hopen er een mooi weekend van te maken. Iets minder mooi gaat het natuurlijk met Pieter van Dinter. We zouden zaterdag naar het afscheid gaan voor zijn vertrek naar Curaçao maar omdat hij te ziek was om dit mee te kunnen maken is het afscheidsfeest afgelast. Dat verhinderde ons echter niet om toch maar een vendelgroet aan huis te brengen en dat viel bij Pieter in zeer goede aarde. Hij hield zelfs nog een speech wat toch wel emoties teweegbracht. Gelukkig was hij omringd door zijn familie en burens. Als afscheid werd hem een groepsfoto aangeboden waar hijzelf ook nog op staat. Hij zal er nog vaak naar kijken als hij in Curaçao is aangekomen. We wensen hem een behouden reis en dat hij toch nog enige tijd mag genieten. Hij blijft in ieder geval bij de schut en volgt alles op de voet. Verder hebben we op woensdag 4 augustus onze vakantievergadering waarbij uiteraard ook de dames van harte welkom zijn. Fijne vakantie en kom weer heelhuids thuis. Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.

Foto's Vendelgroet Pieter van Dinter.
(Ben van Noordwijk)



Toespraak door de hoofdman.



Aandacht voor de vendelgroet

Verderop nog meer foto's



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF augustus 2022

Activiteiten augustus 2022.

Woensdag 03: Schietwedstrijd senioren.

Donderdag 04: Ledenvergadering, “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur. De dames zijn ook welkom.

Zaterdag 06: kermistoernooi Kruisboog op Wip bij Gilde Sint Agatha Boekel.

Zaterdag 27: Gildeweekend. Schieten om Dorpskoningtrofee Sint Margarethagilde.

Tijd van samenkomst wordt nog bekend gemaakt.

Zondag 28: Gildeweekend. Schieten om Bavariabeker Onze lieve Vrouwe Gilde.

Ook hier worden de tijden nog gecommuniceerd.

Zondag 28: Schietwedstrijd geweer bij Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout.

Woensdag 24: Bestuursvergadering in het “Jan van Doorenpaviljoen”.

Verjaardagen in augustus.

Deze maand kunnen we gaan zingen voor 2 jarigen.

14 augustus: Pieter van Dinter.

24 augustus: Ben van Noordwijk.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Bedankje aanzeggen kermis. (Chris Arts)

Op 10 juni 2022 zijn Kailey en Gerard naar Hulst afgereisd voor het aanzeggen van de

Kermis. Dit kwam voor mij als een volledige verrassing.

Nadat er uitbundig getromd werd en buurtgenoten hun hoofd om de hoek staken om waar te nemen wat er gaande was, werd de avond voorgezet met een drankje en versnapering.

Na een goede nachtrust en een ontbijt, werd de terugreis gestart op zaterdagmorgen.

Onze dank voor deze ontzettend gewaardeerde en leuke geste.

Met vriendelijke groeten.

Tiny en Chris.

Gildefeest 2024.

Af en toe komen er zachtjesaan mededelingen over ons gildefeest binnen. Zo komt op 8 augustus de commissie tent bijeen om afspraken te maken over de te volgen stappen. Zachtjesaan beginnen de contouren zichtbaar te worden en het is fijn om te weten dat niet alleen onze leden actief willen zijn maar ook niet-leden. Zo heeft Leo Lucassen zich aangesloten bij bovengenoemde commissie. Een mooi voorbeeld dat hopelijk doet volgen. Ik ben hier overigens niet bang voor.

Column door Chris Arts **Benen.**

Recent heb ik wat geschreven over hoefijzers. Hierbij horen benen, van paarden wel te verstaan. Waarom heeft een paard benen en geen poten zoals alle andere dieren? De verklaring wordt gezocht in het feit dat een paard een edel dier wordt genoemd.



Ongeveer 5000 jaar geleden werden paarden voor het eerst gevangen om ze te gebruiken als hulpdieren. Ze hielpen met zware klussen zoals het trekken van een kar of bij het ploegen van het land. Pas later begonnen de mensen paarden ook te gebruiken als vervoermiddel. Paarden zijn ook gebruikt in het leger, denk maar aan de onderdeel cavalerie. En niet te vergeten door de politie bij een defilé of begeleiden van een demonstratie of optreden bij belangrijke (lees: rel-gevoelige) voetbalwedstrijden.

Geruime tijd wordt het paard ook gebruikt in de sportwereld zoals bij paardenrennen of bij een concours hippique en niet te vergeten door de standaardruiter bij het gilde. Ook gewoon voor vertier: een ritje te paard, in de bossen.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF augustus 2022

Vroeger reden alleen mensen van adel op een paard. Een paard werd daarom edel in de betekenis van bijzonder, omdat alles wat met de adel te maken had, “bijzonder” was.

De mensen van adel gingen in die tijd spreken over hoofd, benen en mond en dat is door iedereen tot op de dag van vandaag overgenomen. Bij andere dieren wordt gesproken over kop, poten en bek.

Er is volgens mij nog wel wat af te dingen op deze “veredeling” in het taalgebruik. Waarom worden huisdieren, die toch zeker dicht bij de mens staan, niet edel genoemd? Niet nuttig genoeg? Een kat vangt muizen. Een hond bewaakt (tot op zekere hoogte) jou, jouw eigendommen, jouw territorium. Beide huisdieren zijn voor de mens zeker ook nuttig als gezelschapsdier. Deze huisdieren blijken in de taal nog steeds niet edel genoeg te zijn.

En hoe staat het met een edelhert? Dit hert werd “edel”, omdat vroeger alleen de adel erop mocht jagen. In de natuur is het edelhert heel belangrijk. Met hun schillen en snoeien van bomen en het grazen van grasland en heide, zorgen edelherten voor een halfopen,

gevarieerd landschap waar veel planten en dieren zich thuis voelen.

En nu de tegenspraak in het woordgebruik. Bij een paard spreek je van een hoofdstel, bij de mens over een koptelefoon. Is dit verloedering van de taal of staat het edele paard inmiddels boven de mens?

Chris.

Uit het archief. (Jos Biemans)

In januari overleed mijn oudste broer. Uit de contacten met deze en gene rond dat overlijden bleek dat veel leden van mijn grote en nog alsmaar uitdijende familie elkaar niet kenden en niet veel wisten van de onderlinge familiebanden. Om een lang verhaal kort te maken: alle aanleiding om een familiestamboom op te tuigen. Al doende viel het een van mijn neven op dat twee van zijn ooms, de broers Piet en Johan (mijn vader), in hetzelfde jaar geboren zijn. Piet in januari en Johan in december 1904. Het verschijnsel van twee (niet uit dezelfde zwangerschap zoals een ‘echte’ tweeling) in hetzelfde jaar geboren kinderen wordt ook wel een ‘Ierse tweeling’ genoemd. Van oudsher was dit in Amerika een manier om de grote Ierse katholieke



immigrantenfamilies te bespotten. Het was denigrerend, men verweet de Ieren gebrek aan zelfdiscipline, gebrek aan onderwijs en gebrek aan toegang tot opties zoals anticonceptie. Hoewel de uitdrukking nog steeds wordt gebruikt, vinden veel mensen die ongepast en vernederend. Vleiend is die zeker niet. Denkend aan die negatieve manier van het kijken naar anderen viel het me op dat we geneigd zijn ons sowieso weinig positief en weinig vleiend uit te laten over de bewoners van onze buurlanden. Belgen noemen we dom. Fransen bestempelen we als arrogant, chauvinistisch, afstandelijk. ‘Met de Franse slag’: niet degelijk, niet grondig, onnauwkeurig, slordig, half. Duitsers vinden we over(gedisclineerd), (over)georganiseerd, bureaucratisch, te gehoorzaam aan regels. Ook zouden ze al te serieus zijn en geen humor hebben. Britten vinden we gereserveerd, stijf, formeel, dood. Kortom, complimenteus zijn we niet voor onze burens. Andersom is het trouwens niet veel anders. In de ogen van veel buitenlanders (en, eerlijk gezegd ook in de ogen van veel landgenoten...) zijn wij een grof, lomp, luidruchtig, weinig sociaal en egoïstisch volkje. De Engelsen hebben bovendien een aantal gezegdes waarin smalend over de Nederlandse volksaard



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF augustus 2022

geoordeeld wordt: ‘Dutch comfort’ is een schrale troost; ‘Dutch gold’ is bladgoud, klatergoud; bij een ‘Dutch treat’ word je uitgenodigd voor een etetje en krijg je alsnog een rekening gepresenteerd; ‘Dutch courage’ betekent dat iemand pas iets durft na de nodige alcohol, ‘Double Dutch’ is wartaal, ‘Dutch generosity’ betekent dat iemand erg gierig is, enzovoort enzovoort. Dezer dagen liet minister Karien van Gennip een ballonnetje op over het naar Nederland halen van werkloze schoolverlaters uit Frankrijk om personeelstekorten hier het hoofd te bieden. Dat idee liet ze al gauw weer varen na alle negatieve reacties in Nederland. Trouwens, uit een enquête van de denktank Intelligence bleek dat Nederland het minst populaire EU-land is bij Franse werkzoekenden, zodat dat plan sowieso weinig kans van slagen zou hebben. Als we dat allemaal zo eens op een rijtje zetten dan is er bij het streven naar een vreedzame wereld en een harmonieuze manier van samenleven nog een lange weg te gaan...
Jos.

Schietwedstrijden. (Henk van der Velden)
17 Juli 2022 Onze Lieve Vrouw v/d Zeven Weeën Lierop.

Op zondag 17 Juli is er geschoten door de gildebreders uit kring Peelland om de prijzen op de diverse onderdelen. 28 schutters waren op deze zonnige dag afgereisd naar het schietterrein “De Roovere” in Lierop waar het gilde van Onze Lieve vrouw v/d Zeven weeën de organisatie voor haar rekening nam. De omstandigheden waren goed, veel zon en weinig wind. Ook de Laarbeekschutters die aanwezig waren presteerden goed.



Kampioen Henk krijgt zijn prijs uitgereikt

Bij de Bejaarden: 1° Gerard van de Linden van het Sint Servatius gilde uit Lieshout die ook 5° werd op onderdeel Vrije Hand en een 6° puistprijs won. Kampioen werd Henk van der Velden. Ook wist hij 2° te worden op onderdeel Vrije Hand.

Nieuwe poel bij IVN De Bimd

(Ton op den Buijs)

Het geronk van de graafmachine van Verhoeven is uit de verte al te horen, als ik bij De Bimd aankom. Ik zou er vandaag (13 juli) om 9.00 uur zijn voor de eerste scheppen zand bij het graven van een nieuwe poel in de natuurruimte. Adriaan, de machinist, was al iets eerder begonnen. Nu was het nog tamelijk koel, maar de dag beloofde erg warm te worden. En behalve dit karwei zou hij ook de steile kanten van de Koude Maas gaan afvlakken. Dat werd een lange werkdag. Op het terras zaten de mensen van het denkwerk en de financiën al te wachten; eerst koffie of thee met een koekje. Ik besluit om direct naar het graafwerk te gaan, om toch de eerste, niet allereerste, scheppen op de foto te kunnen zetten. Gerrit Post had met stokken het af te graven gebied uitgezet en geeft aanwijzingen. Na de eerste foto's loop ik terug naar het terras. “Kom op mensen, een gezamenlijke foto bij de grommende Volvo!” Sanne



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF augustus 2022

Huisman van Waterschap Aa en Maas drinkt nog vlug een paar slokken thee, Martien Vinken, de landschapsarchitect uit Someren-Eind, pakt zijn ontwerptekeningen bij elkaar en ook Martine Niks van de gemeente Laarbeek en Karel Voets van Brabants Landschap maken aanstalten. Henk van der Velden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde ziet er schitterend uit in zijn gildekledij. Het hele natuurproject is een geweldig samenspel tussen alle betrokkenen. Dat mag ook wel, want behalve dat er een behoorlijke duit mee is gemoeid, moet de grote winnaar de natuur zijn.



De start van de werkzaamheden

Bij de poel is ook een ijsvogelwand gepland. De kosten van het hele plan worden betaald uit de zogenoemde STILA-regeling. Deze

‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de subsidieregeling ‘Groen Blauw Stimuleringskader’ ook wel bekend als Stika. Het principe van de nieuwe regeling is gelijk gebleven: elke euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. Mede door deze vorm van subsidie kan de prachtige IVN-natuurruimte nog biodiverser worden!



Overleg en koffie hoort er uiteraard ook bij.

Er worden enkele foto's gemaakt en na een korte wandeling door het terrein lopen we terug naar gebouw De Bimd. Daar wisselen we nog e-mailadressen uit en nemen afscheid. De Volvo EWR150E graaft nog even door.

Vrienden van het Gilde.

Ook voor onze vrienden is de vakantie aangebroken en ik heb er al diversen met de caravan zien vertrekken afgezien nog van diegenen waarbij het niet opvalt omdat ze naar een hotel of vakantiehuisje gaan. Ik mag wel hopen dat ze allemaal weer thuis zijn met ons gildeweekend want dan verwachten we weer veel vrienden te ontmoeten. Helaas is ons ook een vriend ontvallen. Onverwacht is Frans Verschuuren van ons heengegaan. We wensen zijn vrouw en naasten sterkte met het verwerken van dit verlies. Verder kan ik vertellen dat de organisatie voor ons gildefeest in 2024 op stoom begint te komen en dat er al diverse commissies zijn ingevuld maar zoals bij vele organisaties komen wij ook altijd handjes tekort en wellicht zijn er onder onze vrienden een aantal die ons graag willen ondersteunen op welke manier dan ook. Het verzoek aan jullie is dan ook om je te melden als je iets bij wil bijdragen aan dit mooi feest ter ere van ons 700-jarig bestaan.

Jarige Vrienden in augustus.

11 augustus Hans Verhoeven
13 augustus Frans Biemans
27 augustus Theo Schepers
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF augustus 2022



Genietend van het cadeau



De speech van Pieter



Genietend van de vendelgroet



De vendelgroet



De vendelgroet