



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juni 2022



Tradities Noord-Brabantse
Schuttersgilden
is bijgeschreven in de Inventaris
Immaterieel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 6
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Redactie: Overlijden gildezuster Jo van Rixtel.
Redactie: Overlijden gildezuster Marietje vd Berg.
Redactie: Vriendendag 1 mei 2022
Redactie: Voortgang nieuwe kostuums.
Redactie: Hamburgers op de Jaarmarkt.
Chris Arts:Column.
Jos Biemans: Uit het archief.
Henk van der Velden: Schietwedstrijden.
Redactie: Vrienden van het gilde.
Redactie: Nog even lachen.

Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief juni 2022.
Een drukke maand voor de boeg.
Wat te denken van de kermis, gildefeest in Sambeek, reünie met onze oud-leden, het kringgildefeest in Gemert en de diverse schietwedstrijden in onze prachtige gildetuin.

Het is maar een zin maar wel eentje met een grote lading en dan heb ik de vergaderingen nog niet meegeteld.

En dan hebben we ook nog woensdag 1 juni een schietwedstrijd voor senioren waarbij deze keer geschoten wordt om de bejaardenkoning van Peelland. Hiervoor hebben de steun van de leden hard nodig voor hand en spandiensten.

Intussen is ook het eerste nieuwe gildekostuum klaar. Elders in deze nieuwsbrief meer hierover. Verder in de nieuwsbrief de gebruikelijke columns en een stukje over onze vriendendag.

Ik wens U veel leesplezier,
Jos van de Ven.

Activiteiten juni 2022.

Woensdag 01: Schietwedstrijd senioren Bejaardenkoning op het "Jan van Doorenpaviljoen". (middagwedstrijd)

Donderdag 09: Ledenvergadering in het "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 20:30.

Zaterdag 11: Aarle-Rixtel, kermis aanzeggen en openen. **Samenkomst om 16:15 uur bij café "Dejavu".**

Zondag 12: 60-jarig priesterjubileum Pastor Jan Engels: **We komen om 09:15 uur bijeen in Café "Dejavu".**

Zondag 12: Vrij gildefeest Sambeek

Na de viering van bovenstaande gaan we door naar Sambeek. Voor vervoer is gezorgd.
Woensdag 15: Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij gilde St. Willibrordus Vlierden.

Zaterdag 18: Reünie Oud-leden en leden.

Tijd van samenkomst wordt nog doorgegeven
Zondag 19: Schietwedstrijd geweer bij Sint Antonius Abt Lierop.

Woensdag 22: Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij Gilde OLV vd 7 Weeën Lierop.

Zondag 26: Kringgildefeest bij Gilde Sint Antonius en Sebastiaan te Gemert.

Samenkomst om 11:00 uur op het "Jan van Doorenpaviljoen".

Woensdag 29: Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij OLV Gilde Aarle-Rixtel.

Woensdag 29: Bestuursvergadering???

Verjaardagen in juni.

3 jarigen deze maand.

01 juni: Thomas van der Burgt.

13 juni: Silvia Driessen.

24 juni: Henry van der Putten.

Proficiat en een fijne dag toegewenst.

Overlijden Jo van Rixtel. (redactie)

Op woensdag 12 mei is Jo van Rixtel, de echtgenote van onze Erebroeder Bertus van Rixtel overleden. Was Bertus bij zijn overlijden 87 jaar en precies 4 maanden oud, Jo was 87 jaar en 4 maanden +1 dag oud.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juni 2022

Hoewel haar gezondheid broos was kwam haar overlijden voor ons toch nog als een verrassing. Ze leefde de laatste tijd in een eigen wereld en daarom is het goed zo. Jo heeft als gildezuster altijd achter de gildebroeder Bertus gestaan en hem altijd gesteund. We blijven Jo hier dankbaar voor. Nu kan ze weer naar haar Bertus toe. Op dinsdag 18 juni hebben we met een kleine delegatie de uitvaart bijgewoond.

Overlijden Marietje vd Berg. (redactie)

In de nacht van vrijdag op zaterdag jl. is Marietje vd Berg op 92-jarige leeftijd overleden.

Marietje was de partner van onze overleden gildebroeder Driek Swinkels. Marietje was samen met Driek bij vele activiteiten van ons Gilde present. Net zoals Jo van Rixtel was ook bij Marietje de laatste jaren de wereld erg klein en leefde ze in het beschermde bestaan van het verpleegtehuis in Geldrop.

De uitvaart is op zaterdag 4 juni maar het is nog niet duidelijk hoe e.e.a. gaat verlopen.

Vriendendag 1 mei 2022. (redactie)

Henk Manders Hagelkruiskoning 2022.

Op zondag 1 mei was het een drukke dag voor Blauwe Schut.

Al vroeg in de ochtend uit de veren voor een plechtige viering in de kerk waarna Maria op

de sterke schouders van 4 gildebroeders naar de kapel werd gedragen. De processie bracht ons via Kouwenberg en Klokstraat naar de kapel aan de Bosscheweg waar door de toeschouwers werd gebeden en gezongen voor Maria. In de kapel werd nog een extra gebed gehouden voor de overleden leden van de Blauwe schut gadeslagen door Maria op haar troon. Hierna werd de Wereldlijke en Kerkelijke overheid terug begeleid naar de kerk waarna de afmars was naar het “Jan van Doorenpaviljoen” nabij het Hagelkruis waar diezelfde dag de jaarlijkse “Vriendendag” werd gehouden. De Blauwe schut mag zich gelukkig prijzen met een grote vriendenclub die het Gilde financieel en moreel ondersteunen. Als dank hiervoor worden deze vrienden een keer per jaar speciaal uitgenodigd om te vertoeven op het “Jan van Doorenpaviljoen”. Een mooie groep vrienden had de weg naar het gildeterrein gevonden en namen deel aan de verschietsing om de titel Hagelkruiskoning. De afgaande Koning, Laurens Franssen, bracht de hagelkruistrofee per kruiwagen mee. In zijn drie jaar Koningenschap had hij de trofee verlijmd met een hardstenen kolom die niet meer te ontmantelen was. Een mooie trofee op de schoorsteen-mantel of de kast? Vergeet het maar. De deelnemers zagen de hilariteit er wel van in. Uiteraard werd de wedstrijd

geopend door de afgaande Koning. De opvolger van Laurens werd, na een spannende strijd bij het 126^e schot, Henk Manders die erg blij was met de winst. Na een verdiende vendelgroet en felicitaties nam Henk het normaal bijbehorende kleinood, in de vorm van het hagelkruis, maar nu als een soort obelisk, in ontvangst. Henk is op donderdagavond een van onze vaste bezoekers met het kaarten. Hoe het vervoer met zijn trofee is of gaat verlopen is nog niet duidelijk maar hij was verdiend.



Rechts een trotse Hagelkruiskoning



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juni 2022

Het was nog lang gezellig op het “Jan van Doorenpaviljoen” en we kijken samen met onze vrienden alweer uit naar de volgende etappe, het Gildeweekend op zondag 28 augustus. Ook hier zullen we elkaar weer ontmoeten.

Voortgang nieuwe kostuums. (redactie)
Donderdag 12 mei jl. was de kleermaker op ons paviljoen aanwezig om eens duchtig de maat te nemen. Vele leden waren aanwezig voor de sessie onder toezicht van de kledingcommissie. Nadat Jos van den Heuvel zijn proefkostuum had aangepast bleek dat er toch nog wat vragen waren omtrent de schnit die snel, met behulp van de aanwezige experts, werd opgelost. Op deze avond zijn 16 gildebroeders en zusters ingemeten. Op zaterdag 14 mei was de 2^e sessie zodat er uiteindelijk nog 3 gildebroeders overblijven die op afspraak in Best worden geholpen. Het vervolg is dat steeds als er enkele kostuums klaar zijn, de kleermaker komt om te passen. Hopelijk gaan we 2023, nog ver voor ons gildefeest, in met onze nieuwe kostuums. Het zal een mooi geheel worden.

Hamburgers op de Jaarmarkt. (redactie)
Het mocht weer.

Na 2 jaren van onthouding was het weer wennen om bij Flavio Hegeman op de stoep hamburgers en worst te bakken.

In alle vroegte waren er gildebroeders aanwezig om de voorbereidingen te treffen. Ook al vroeg kwamen de eerste kopers die waarschijnlijk een hamburger als ontbijt wilden gebruiken. Het bleef een drukte van jewelste zodanig dat we met personeelsgebrek kwamen te zitten.

Het is niet alleen het bedrijfsleden dat hiermee problemen heeft.

Na wat telefoontjes en Appjes was dit probleem echter snel opgelost en kon iedereen vol aan de bak.

Er werd volop gebakken. Rik was in zijn element met het bakken van de uien. Een expert op dat gebied zonder overigens de anderen tekort te doen.

Het was nog maar 14:30 uur toen het karwei geklaard was en alles uitverkocht. Het uiteindelijke resultaat moeten we nog afwachten maar het ziet er goed uit. Volgend jaar er maar weer tegenaan.

Column door Chris Arts
Waasland.

Soms heb je van die woorden die je in korte tijd vaak tegenkomt of opvallen, zowel positief als negatief. Zo ook het woord “waas” dat

allerlei betekenissen heeft.

Het wordt gebruikt als een soort dunne mist, bijvoorbeeld er hing een waas over het schilderij. Een andere toepassing is een waas voor je ogen krijgen ofwel door je woede alles door een mist zien.

In medische termen gesproken kan het een probleem met de ogen zijn. Wazig zien kan veroorzaakt worden door droge of natte ogen of door een allergie. Staar is een bekende oorzaak van wazig zien. Letterlijk dingen zien door een waas.

In tegenstelling hiermee is de schitterende TV reeks, Reizen Waes. De avonturier Tom Waes trekt door steden, landen, gebieden waar een gewone toerist niet komt. Tijdens corona tijd voornamelijk door Nederland en België. Hij praat met de plaatselijke bevolking, eet hun gerechten die soms allesbehalve smakelijk zijn. Mooi gefilmd, komische gesprekken.

De voornaamste reden om over “waas” te beginnen zijn de plaatsnamen o.a. St. Gillis Waas, Moerbeke Waas terwijl er ook nog een Moerbeke is zonder die toevoeging. Wat betekent in deze context “waas” of waardoor komen die toevoegingen?

Aan de andere zijde van de grens van Zeeuws-Vlaanderen ligt het Waasland, grofweg een gebied in Oost-Vlaanderen





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juni 2022

tussen Gent en Antwerpen. St. Niklaas wordt als “hoofdstad” gezien, maar sinds de Franse tijd heeft de stad die functie niet meer. St. Niklaas kan vergeleken worden met Helmond, qua grootte en ook op het gebied van textiel fabrieken. In deze stad is ook het Waasland Koopcentrum gevestigd, een groot winkelcentrum, een maatje kleiner dan het koopcentrum Wijnegem nabij Antwerpen. Het gebied wordt nog begrensd door de Schelde en de Durme.

Waas, Waze of Wasia komt in de oudheid mogelijk uit het Germaanse “wasu” dat drassige grond betekent. Een andere mogelijkheid is dat het komt van het Middelnederlandse woord “wastine” wat woeste grond betekent. De streek is wellicht genoemd naar de schorren of aangeslibde kleibanken die vroeger veelvuldig voorkwamen in de Schelde en de Durme. Rond 1900 is Waze of Wasia gemoderniseerd tot Waasland.

Oorspronkelijk was dit gebied agrarische en dunbevolkt waar steden nauwelijks tot ontwikkeling kwamen. De zandgronden in het centrum van het Waasland zijn weinig vruchtbaar. Het noordoosten was aanvankelijk veengebied, dat in de late Middeleeuwen intensief afgegraven werd. Bij

overstromingen in de zestiende eeuw raakte het volledig onder water. Later is het weer ingepolderd. De streek staat bekend om zijn typische panorama's van velden, die bol staan. Dit is veroorzaakt door eeuwenlang rondploegen voor betere drainage. De velden zijn begrensd door knotwilgen, die veel water verbruiken.

Chris.

Uit het archief. (Jos Biemans)

Uit het archief, maar nu letterlijk. Naar buiten! Elke dag, als het weer tenminste niet al te slecht is, maak ik een flinke wandeling; goed voor lijf en leden en fijn om te doen. Meestal doe ik die dagelijkse wandeling samen met mijn wederhelft. Op een aantal dagen geeft die echter de voorkeur aan het gezelschap van een vriendin, en ben ik op mezelf aangewezen. Aangezien de mens een gewoontedier is, maak ik dan nogal eens dezelfde wandeling. Die leidt me over de Overbrug (dag Frans Verschuuren!), over wegen met de prachtige poëtische namen ‘Verliefd Laantje’ en ‘Zoete Kers’, over het pad tussen het golfterrein en de ‘goudkust’ van Helmond met enorme villa's in allerlei soorten en (grote) maten, over sluis 7 en langs de Zuid-Willemsvaart weer terug naar



Aarle. Gewoonlijk tref ik bij die wandeling de gebruikelijke zaken aan in de berm (en soms op de weg): blikjes, flesjes, mondkapjes, zakdoeken, sigarettenpakjes, fastfoodverpakkingen, dode ratten, uit de koers geraakte golfballen, enzovoort. In december vorig jaar, een week of wat voor kerstmis, maakte ik weer mijn gebruikelijke wandeling. Lopend langs de Zuid-Willemsvaart zag ik op een gegeven moment al van verre midden op de weg, ongeveer ter hoogte van Peterhof bij groenteman Harrie Swinkels, iets wits op de weg liggen. Het leek iets onbeduidends, want vóórdat ik erbij was passeerden diverse fietsers en wandelaars de plek waar het witte voorwerp lag, zonder er aandacht aan te besteden. Enfin, toen ik uiteindelijk bij het witte vlekje aankwam, bleek het een envelop te zijn; hij lag met de adreskant naar beneden. Ik raapte hem op en draaide hem om teneinde het adres te kunnen lezen. Het was eventjes net alsof ik een schok kreeg, zoals vroeger, toen ik als kleine jongen nog niet wist dat je die stroomdraden rond de wei maar beter niet aan kon raken. De envelop was geadresseerd aan de bewoners van het adres ‘Opstal 1, Aarle-Rixtel’. Laat dat adres nou precies het adres zijn waar ikzelf en vijf van mijn broers en zussen geboren en getogen zijn (de oudste drie waren al geboren toen mijn ouders daar net



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Eredelen en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF juni 2022

vóór de Tweede Wereldoorlog gingen wonen)... Toeval, allicht, hoewel het leek alsof die envelop op mij had liggen wachten. Iedereen heeft wel herinneringen aan dit soort gebeurtenissen: toevallige, niet causaal verbonden gebeurtenissen die in combinatie met elkaar erg verrassend zijn. Je denkt dan dat dat bijna te wonderbaarlijk is om toevallig te kunnen zijn en meent dat het welhaast een diepere betekenis moet hebben. Toeval bestaat; daar ben ik nog altijd van overtuigd. Maar de vondst daar langs het kanaal van die envelop met dat specifieke adres deed me heel even toch een beetje twijfelen...
Jos Biemans.

Schietwedstrijden. (Henk van der Velden)
Brabants wipschieten Kring Peelland bij het Sint Joris gilde in Asten

Dirk van den Boomen uit Gemert was de grote winnaar van de Kringwedstrijd Brabants wipschieten in Asten. Op een zonovergoten schietterrein van het Sint Joris gilde in Asten heeft zondagmiddag 22 Mei 2022 een schietwedstrijd Brabant wipschieten voor Kring Peelland plaatsgevonden. Op het gezellige schietterrein werd fel gestreden om de hoogste eer. Erekampioen werd Dirk van den Boomen van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde uit Gemert.



Dirk van den Boomen

Op het onderdeel Personeel werd hij 5^e, op het onderdeel Vrij Hand ook 5^e en tot slot ook nog een 7e puistprijs. Een knappe prestatie voor iemand die pas een half jaar aan het schieten is en moet strijden met de schutters uit Peelland die al jaren schieten. Henk van der Velden won de 1e prijs Personeel en de 1e Prijs Bejaarden.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Wat was het weer gezellig op het "Jan van Doorenpaviljoen" met de vriendendag. U hebt het verslag al kunnen lezen in dit blad en we zijn blij dat de vriendendag weer heeft plaatsgevonden. Ik geloof dat iedereen zich opperbest vermaakt heeft. Nogmaals de

welgemeende felicitaties aan Hagelkruiskoning Henk Manders. Onze club vrienden heeft zich ook weer uitgebreid. Anneke van de Ven en Frank Smits komen onze vriendenclub versterken. Zeker met het oog op ons gildefeest in 2024 is het fijn om nieuwe vrienden te mogen begroeten. Welkom bij de club en we hopen jullie regelmatig te zien.

Jarige Vrienden in juni.

01 juni Ton Vermulst
02 juni Marianne Kerkhof-Swinkels
04 juni Harry Moors.
29 juni Toon van Dommelen.
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Nog even lachen (redactie)

Ontsnapping

Bij een bankroof is de politie meteen ter plaatse. Dan komt een agent de inspecteur buiten adem melden:
"De dief is ontsnapt, inspecteur!"
De inspecteur is woedend.
"Ik zei toch dat je bij elke uitgang een mannetje neer moest zetten!" schreeuwt hij.
"Hoe kan hij dan zijn ontkomen?!"
"Via de ingang, inspecteur..."