



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF mei 2022



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden  
staan op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 5  
Redactie: Jos van de Ven  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl  
Website: www.olvgilde.nl  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: Gildefeest 2024.  
Redactie: “Jan van Doorenpaviljoen”.  
Jos Biemans: Uit het archief.  
Chris Arts: Column.  
Redactie: Laarbeekkoningschieten.  
Henk van der Velden: Schietwedstrijden.  
Redactie: “vrienden van het Gilde”.  
Redactie: Even puzzelen.

**Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief mei 2022. De gildeactiviteiten zijn weer opgestart. Onze schutters kunnen hun hartje weer ophalen met de vele schietwedstrijden binnen en buiten onze kring en zo ook met de onderlinge competitie van Laarbeek die om en om op het “Jan van Doorenpaviljoen” en “t Wipke” gehouden worden. Inmiddels is er ook geschoten om de titel Laarbeekoning met een historische uitkomst

waarover verder meer in deze nieuwsbrief. En dan kunnen we komend weekend gelukkig onze “vrienden” weer ontmoeten op ons paviljoen nadat we zondagochtend eerst Maria op haar troon weer naar de kapel mogen vergezellen. Komende week is er na 2 jaar ook weer een volledige dodenherdenking waar we als gilde zeker bij aanwezig moeten zijn. En dan gaan we 26 mei ook weer hamburgers en worst bakken met de jaarmarkt. Ook dit hebben we weer nodig na een sobere periode. We hebben overigens ook 2 fotomodellen in ons midden. Ben en Coen van Noordwijk zijn komende zaterdag in Den Dungen uitgenodigd voor een fotoshoot waar diverse gildebroeders en zusters van de NBFS aanwezig zijn. E.e.a. moet uitmonden in een prachtige collectie van de NBFS ter promotie van het gildewezen.

Ik wens U veel leesplezier, Jos van de Ven.

**Activiteiten mei 2022.**

**Zondag 01:** Bijeenkomst om 08:30 uur op het “Jan van Doorenpaviljoen”. Bij terugkomst op het Paviljoen staan de broodjes klaar.  
**Zondag 01:** Vriendendag op het “Jan van Doorenpaviljoen”.  
**Zondag 01:** Vrije schietwedstrijd geweer bij het O.L.V vd 7 Weeën Lierop

**Woensdag 04:** Dodenherdenking te Beek en Donk. Plaats en tijd volgt nog.  
**Woensdag 04:** Schietwedstrijd senioren.  
**Donderdag 05:** Nationale Bevrijdingsdag  
**Donderdag 05:** Ledenvergadering “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur  
**Woensdag 11:** Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij gilde St. Antonius-abt Lierop  
**Woensdag 18:** Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij gilde St. Joris Gemert (in Boekel)  
**Zondag 22:** Schietwedstrijd geweer bij Sint Joris Asten.  
**Woensdag 25:** Regiocompetitie Kruisboog op Wip bij Gilde Sint Servatius Lieshout.  
**Woensdag 25:** DB-vergadering.  
**Donderdag 26:** Jaarmarkt Hemelvaartsdag.

**Om alvast te noteren.**

Voor de duidelijkheid hier alvast enkele data voor **juni**.  
Uw aanwezigheid is dan dringend gewenst.  
**Woensdag 01:** Schietwedstrijd bejaardenkoning op het “Jan van Doorenpaviljoen”.  
**Zaterdag 11:** Aanzeggen en openen kermis.  
**Zondag 12:** Vrij gildefeest Sambeek.  
**Zaterdag 18:** Reünie Oud-leden en leden.  
**Zondag 26:** Kringgildefeest, bij gilde Sint Antonius en Sebastiaan te Gemert.  
**Woensdag 29:** Regiocompetitie Kruisboog op Wip op het “Jan van Doorenpaviljoen”.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF mei 2022

**Verjaardagen in mei.**

Deze maand hebben we 4 jarigen.

01 mei: Rik van de Ven.

12 mei: Jos van den Heuvel.

16 mei: Beschermer Dave Prinsen.

17 mei: Wim van Dijk.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

**Gildefeest 2024.** (redactie)

De organisatie is van start gegaan en heeft op onze laatste ledenvergadering openheid van zaken gegeven d.m.v. een powerpointpresentatie. Er zijn een aantal commissies ingesteld waarvoor uiteraard de invulling nog moet gebeuren maar dat zal zeker goed komen. Sommige personen zijn al ingevuld en er zijn zelfs al “vrienden” die zich in willen zetten. Hoe de invulling wordt zullen we de komende tijd gaan merken. Mocht u zich geroepen voelen om uw steentje bij te dragen, meldt dit dan bij de secretaris van het organisatiecomité, Ine Maas:

[g.maas3@upcmail.nl](mailto:g.maas3@upcmail.nl)

In deze nieuwsbrief zal er regelmatig een update van de organisatie verschijnen.

We gaan er sowieso een mooi feest van maken.

**“Jan van Doorenpaviljoen”.** (redactie)

Op ons paviljoen wordt ook regelmatig gewerkt en wel door specialisten.

Rik van de Ven is al dagen bezig om het onkruid tussen de stenen weg te branden.

En het zijn niet zomaar dagen want hij is op zaterdag tot in het donker met behulp van een zaklamp bezig geweest. Het karwei is bijna geklaard op de inrit buiten de poort na en dat komt deze week nog aan de beurt.

Een echte gildebrouder in hart en nieren.

Onze hoofdman is er ook zo een. Onlangs hebben we van de MCD 3 dozen met zaden gekregen voor de bloemrand. Inmiddels heeft onze hoofdman de hele bloemrand ingezaaid en is het afwachten hoe alles tevoorschijn komt. Het zal zeker mooier worden dan het was.

**Uit het archief.** (Jos Biemans)

Vorige keer beschreef ik de wijze waarop Jan van Dooren leden wierf voor zijn Gilde, althans, hoe hij mij wierf. Ik neem aan dat hij deze tactiek vaker toepaste, en met succes: in de tijd dat ik me aanmeldde, begin jaren zeventig van de vorige eeuw, vijftig jaar geleden dus, hadden we een behoorlijk groot aantal leden. Ik ben er eerlijk gezegd niet



zeker van dat Jan er nooit spijt van heeft gehad dat hij ondergetekende een Gilde-uniform in gepraat heeft (en zo vreselijk lang heeft mijn ‘carrière’ bij de schut destijds trouwens ook helemaal niet geduurd). Er zijn in ieder geval tijden geweest dat hij zeker niet blij met me was, en ook niet met een heleboel buurtgenootjes. Toen ik nog een snotaap van een jaar of tien was zong ik, onnozel en wel, vrolijk mee met andere kinderen van d’n Opstal: ‘Jan van Dôre is gebôre mi unne pispot ân z’n ôre’. Wie die pesterige zin bedacht heeft: geen idee. Ik weet ook niet of wij op d’n Opstal de enigen waren die Jan op die manier toezongen: misschien deden wel meer Aarlese kinderen dat. Sowieso waren er trouwens op d’n Opstal al kandidaten genoeg. De families van ‘Tidder’ Jacobs, Pietje van de Rijdt, Isidoor Nooijen en Johan Biemans alleen al telden samen zo tegen de 40 telgen. En misschien was het versje dus wel bedacht door iemand anders, en moest de schuldige helemaal niet op d’n Opstal gezocht worden... Wat ik wel weet is dat we ons op een gepaste afstand van Jan bevonden als we hem dat versje toezongen. Jan was doorgaans tegenover alles en iedereen de vriendelijkheid zelve, maar begrijpelijkerwijze dan even niet...

Jos. Biemans



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF mei 2022

### **Column door Chris Arts** **De Stropielekkers van Zaamslag**

Al een paar keer heb ik iets over Zaamslag verteld, onder andere over het motte kasteel en de van oorsprong katholieke kerk. Sinds juni 2004 staat er op het Plein een standbeeld van een stroopvat met twee lekkende dorpsbewoners. Daarover straks meer.



Zaamslag is een dorp in de gemeente Terneuzen met bijna 3000 inwoners. Het wordt wel het Staphorst van Zeeuws-Vlaanderen genoemd. Een katholiek gebedshuis zul je er beslist niet aantreffen. De voorgeschiedenis van dit dorp gaat ver terug. Er zijn tekenen van Romeinse overheersing gevolgd door een periode waarin het dorp door overstromingen onbewoonbaar was. Pas in de middeleeuwen is er weer sprake van een Heer van Saemslach.

Hoewel het dorp op een verhoging lag, werd het regelmatig getroffen door overstromingen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, waarin Spanjaarden en Staatse troepen tegenover elkander stonden, werd het land rondom Zaamslag onder water gezet. Uiteindelijk verdween ook Zaamslag zelf

onder de golven.

Toen in 1648 de Vrede van Münster werd getekend mocht het land ontpolderd worden. Op de plaats van het oude dorp verrees weer een nieuwe dorpskern met een hervormde kerk in het midden. Van het oude dorp was vrijwel niets meer over behalve de hoofdtoren van het kasteel. Ook zijn nog enkele gebouwen aan het Plein die uit die tijd dateren.

Het dorp werd aangelegd volgens een typisch Renaissancestijl. Dit betekent dat het een dorp of stad is opgedeeld in rechthoekige blokken en rechte straten, wat overeenkomt met de planning van de ideale stad van Simon Stevin. Het is nog steeds te merken aan het huidige dorp: het Plein is vierkant, en alle straten liggen daar evenwijdig aan, in een vierkant er omheen. Het is vrij zeldzaam dat een heel dorp in een bepaald ideaalbeeld uit een geschiedkundige periode is aangelegd.

Het is gebruikelijk in katholieke streken de inwoners van een stad of dorp tijdens het carnaval een bijnaam te geven. Maar de inwoners van Zaamslag hebben daar het door hen verfoeide katholieke (heidens) geloof niet voor nodig. Ze dragen het hele jaar een

bijnaam die verbonden is aan een legende over stroop.

De inwoners van Zaamslag worden namelijk Stropielekkers genoemd. Vroeger stond op het dorpsplein voor een winkeltje een vat met stroop waar altijd een paar druppels aan bleven hangen. Volgens het verhaal haalden de inwoners van Zaamslag de druppels er met hun vinger af om die vervolgens af te likken (lekkers in dialect).

Volgens een andere lezing van het verhaal over de afkomst van de naam Stropielekkers was er een vat met stroop van een kar gegleden en hadden de duigen het niet gehouden. Met als gevolg dat de stroop uit het kapotte vat lekte en dorpingen die ervan hoorden, schoten toe sommigen met kannetjes en kopjes, anderen om hun vingers in de stroop te steken en het daarvan af te likken.

Chris.

### **Laarbeekkoningschieten een unieke prestatie.** (redactie)

Op zondag 24 april is ook deze activiteit weer opgestart en wel op “t Wipke” in Beek en Donk. 31 Schutters van de Laarbeekse gilden hadden zich opgegeven voor deze wedstrijd.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF mei 2022

Alvorens met de wedstrijd te beginnen werd Frans Biemans onderscheiden met een mooie nieuwe sjerp die door vele uren noeste arbeid was gemaakt door een gildezuster van het Beekse Antoniusgilde. Frans is sinds jaren de gildecoördinator van de 5 Laarbeekse gilden en als zodanig een onmisbare schakel naar gemeente, parochie en andere instanties. Vanaf nu is Frans ook als zodanig herkenbaar.

Hierna werd er met alle gildebroeders 3 keer rond de vogel getrokken om deze te vrijen en te behoeden voor de kwade geesten. Nadat de vogel op zijn plek was gehesen was het de beurt aan diverse hoogwaardigheidsbekleders om de eerste schoten op de vogel af te vuren. Hierna werd in volgorde geschoten door de 31 deelnemers waarvan 6 Blauwe broeders. Het werd een enerverende strijd met, zeker op het laatst, vaak ah en oh.

En nu komt het unieke en historische feit. Het laatste schot, gemikt op het staartje van de vogel, werd gelost door niemand minder dan Tonny Gevers van het Sint Antoniusgilde. Ze was de eerste Laarbeekoning van haar gilde, De eerste vrouwelijke Laarbeekoning en als klap op de vuurpijl is ze ook nog "vriend" van de Blauwe Schut. Hoe mooi wil je het hebben. A.s. zondag is ze op onze vriendendag toch wel een beetje onze eregast.

Ook voor de jeugd was er wat te winnen en Koen van Rhee wist zich na spannende strijd tot Jeugdkoning te schieten.



*Gildecoördinator Frans Biemans,  
Laarbeekoning Tonny Gevers en  
Jeugdkoning Koen van Rhee*

**Schietwedstrijden.** (Henk van der Velden)  
**10 April 2022 bij Sint Joris Someren.**

Op zondag 10 april zijn de schutters uit Laarbeek en Gemert naar Someren geweest voor deze wedstrijd.

Dit was de eerste kringwedstrijd wipschieten na bijna 2 jaar waarin de corona het schieten belette.

Hoewel het weer mooi en droog was tijdens het schieten, was het zeer moeilijk voor de schutters uit kring Peelland waardoor de wedstrijd snel was afgelopen.

Op de vrije hand behaalde Hans v.d. Boomen uit Gemert van het Sint Antonius en Sebastianus Gilde een mooie 6<sup>e</sup> plaats.

!e Bejaarden was voor Bert Vorstenbosch van het Sint Servatius gilde uit Lieshout.

Erekampioen werd Henk van der Velden, die ook 2<sup>e</sup> op het onderdeel bejaarden werd en 3<sup>e</sup> op het onderdeel personeel.

Volledigheidshalve hieronder alle uitslagen.

**Erekampioen:** 1<sup>e</sup> Henk v.d. Velden Aarle-Rixtel.

**Kampioen:** 1<sup>e</sup> Robbert Bankers Asten, 2<sup>e</sup> John v.d. Vleuten Someren.

**Personeel:** 1<sup>e</sup> Robbert Bankers Asten, 2<sup>e</sup> Huib Vossen Someren, 3<sup>e</sup> Henk v.d. Velden Aarle-Rixtel, 4<sup>e</sup> Jordy Looijmans Someren, 5<sup>e</sup> Jan van Seggelen Lierop en 6<sup>e</sup> Jeroen Bergh Someren.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
**NIEUWSBRIEF mei 2022**

**Vrije Hand:** 1° John v.d. Vleuten Someren, 2° Ad Vlemmix Lierop, 3° Sjan Vossen Someren, 4° Collin v.d. Waarsenburg, Someren, 5° Huib Vossen Someren en 6° Hans v/d Boomen Gemert.

**Viortal:** Gilde Sint Joris Someren met Bart Wolters Mark Meeuws Jordy Looijmans en Michel Vlemix.

**Bejaarden:** 1° Bert Vorstenbosch Lieshout en 2° Henk v/d Velden Aarle-Rixtel

**Puistprijzen:** 1° Walter Benders Stiphout, 2° Walter Benders Stiphout, 3° Walter Benders Stiphout, 4° John v.d. Vleuten Someren, 5° Tess Bergh Someren, 6° John v.d. Vleuten Someren en 7° Huib Vossen Someren.

**Vrienden van het Gilde.** (redactie)

Komende zondag is het dan zover.

Na enkele jaren zonder vriendendag kunnen we weer aan de bak.

Laurens Fransen is al verzocht om zijn trofee in te leveren zodat er zondag weer om gestreden kan worden. Laurens is 3 jaar Hagelkruiskoning geweest en het zou wel uniek zijn als hij deze titel ook nu weer mee naar huis zou nemen. Maar er zijn kapers op de kust. Wat zou je denken van Tonny Gevers die afgelopen zondag nog het Laarbeekkoningschieten wist te winnen.

Ze zal er ook nu weer op gebrand zijn na haar historische overwinning in het Laarbeek-koningschieten. We zullen zien want er zullen er wel meer een poging willen wagen.

U bent gewaarschuwd.

Tot zondag. Vanaf 14:00 uur bent u welkom.

**Jarige Vrienden in mei.**

05 mei Kees van de Nieuwenhof

10 mei Mart van Vlerken

16 mei Henk Manders

31 mei Frans Fredrix

Proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

**Even Puzzelen.** (redactie)

**Sudoku.**

1	8		9			4		
	4						3	
5				4		8	9	
				3				7
					7	1	6	
	2	3	6					
						5		
	5	2		8				
8					1	6		

**Even Lachen**

**De keuring**

Peter moest voor zijn nummer worden gekeurd voor militaire dienst. Bij de ogentest vroeg de arts hem wat er op de letter-kaart stond. Peter, die net deed of ie slecht ogen had:

"Welke kaart?"

Toen de dokter een bezemsteel omhoog hield om het aan te wijzen, zei Peter:

"Dat is een potlood."

En hij werd natuurlijk afgekeurd voor militaire dienst.

Om dat te vieren ging Peter 's avonds naar de bioscoop. Toen de film was afgelopen en het licht weer aanging zag Peter tot zijn schrik dat hij naast de militaire arts van die middag zat. Snel boog hij zich naar de arts toe en vroeg:

"Weet u of dit de bus naar Antwerpen is?"

**Lege eieren.**

Een vrouw koopt van een boer 20 eieren. De volgende dag is ze weer bij de boer.

"8 van die eieren waren leeg", zegt ze woedend.

Dan rent de boer woedend naar het kippenhok en schreeuwt:

"Wie van jullie gebruikt de pil?!"