



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
**NIEUWSBRIEF maart 2022**



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden  
staan op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 3  
Redactie: Jos van de Ven  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl  
Website: www.olvgilde.nl  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: Nldoet zaterdag 12 maart.  
Redactie: Laarbeek Koningschieten.  
Redactie: Onderscheiding Henk van der Velden.  
Redactie: Uit de jaarvergadering 4 februari.  
Redactie: Overdracht dekenrentmeester.  
Jos Biemans: Uit het archief.  
Chris Arts: Column.  
Redactie: Vrienden van het Gilde.  
Redactie: even lachen.  
Redactie: Puzzelmoment.

**Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief maart 2022.  
“Het mag weer”. “We kunnen weer Los”.  
“We zijn weer vrij”. Zomaar wat kreten maar wat zijn we er blij mee. Na 2 jaar met allerlei beperkingen lijkt het op een bevrijding en velen zullen dit ook zo ervaren. We kunnen onze activiteiten weer gaan uitvoeren zoals we dat voorheen normaal vonden. Natuurlijk moeten we nog wel opletten en een slag

achter de hand houden maar dat kan de pret niet drukken.  
Gildefeesten, kaartavonden, vriendendagen, patroons-dagen, schietwedstrijden en nog veel meer om maar wat op te noemen. We hebben er zolang naar uitgekeken dat het nog een beetje onwerkelijk is. En dat nog net voor het carnaval. Wat zal er gefeest worden en we gunnen het iedereen even hard.  
Hopelijk heeft e.e.a. ook gevolg voor deze nieuwsbrief en kunnen we weer meer kopij verwachten, althans dat hoop ik.  
In ieder geval is Jos Biemans al goed op dreef om elke maand en stukje toe te voegen aan dit blad.  
Helaas ook slecht nieuws. Op vrijdag 18 februari jl. is Eugène Barten op 55-jarige leeftijd veel te jong overleden als gevolg van een hartaanval. Een week hebben ze gevochten voor zijn leven maar alle goede zorgen mochten niet baten. We wensen Angeline, Timo, verder familie en vrienden veel sterkte met dit zware verlies.  
Verder staat de nieuwsbrief weer vol met allerlei weetjes zoals de onderscheiding voor onze afscheidnemende penningmeester Henk van der Velden en een aantal punten uit de afgelopen jaarvergadering.  
Denk ook even aan Nldoet en het Laarbeeks Koningschieten.  
Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

**Activiteiten maart 2022.**

Woensdag 02: Schietwedstrijd senioren.  
Donderdag 03: Ledenvergadering in het “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur  
Vrijdag/zaterdag 11 / 12: Nldoet.  
Zaterdag 19: Jaarvergadering kring Peelland te Aarle-Rixtel.  
Woensdag 23: DB-vergadering.  
Zondag 27: Zomertijd klok 1 uur vooruit

**Verjaardagen in maart.**

4 Jarigen in deze maand.  
03 maart Coen Kweens.  
16 maart Coen van Noordwijk.  
20 maart: Stein Evers.  
22 maart Pieter Bouman.  
Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

**Nldoet zaterdag 12 maart.** (redactie)

Op zaterdag 12 maart is het zover en gaat Nldoet weer van start. Enkelen onder ons zullen vrijdag hun taken al waar maken maar de eigenlijke dag is dus op zaterdag. Er moet weer van alles gebeuren zoals onderhoud en schoonmaak.  
Naar verwachting ligt ons terrein en gebouw er na deze klus weer zo schitterend bij dat we er trots op zijn.  
Graag aanmelden via de website:  
[www.nldoet.nl](http://www.nldoet.nl)  
Vervolgens: *zoek een activiteit*



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildenpastor, Eredelen en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
**NIEUWSBRIEF** maart 2022

Daarna: *Aarle-Rixtel invullen en op zoeken drukken*

Dan zoeken op organisatiernaam. *Onze Lieve Vrouwe Gilde.*

Op: *Meld je aan* drukken en daarna: *Inschrijven.*

Voor de lunch op deze dag wordt gezorgd.

**Laarbeek Koningschieten 24 april 2021.**

(redactie)

Op zondag 24 april is weer het jaarlijks Laarbeek Koningschieten. Dit zou plaatsvinden bij ons zuster Gilde in de gildetuin aan de Havenweg. I.v.m. het 600 jaar bestaan van het St. Leonardus Gilde in Beek en Donk is dit nu verplaatst naar “’t Wipke”. Kandidaten kunnen zich melden bij Gerard Maas. Bij Gerard dient ook het inschrijfgeld van € 5,- te worden betaald. Zorg dat je er op tijd bij bent en de winnaar mag zich het hele jaar Laarbeek koning noemen en is als zodanig het gezicht van de 5 Laarbeekse gilden.

**Uit de jaarvergadering 4 februari.**

(redactie)

Het was weer een vruchtbare vergadering donderdag 3 februari.

Te beginnen met de bestuurswissel. Henk van der Velden nam afscheid (verderop meer hierover) als bestuurslid en commandant. In

zijn plaats werd Rinke Evers in het bestuur gekozen met het voornemen de taak van penningmeester op zich te nemen. Gerard Maas is herkozen in het bestuur en neemt de algehele leiding van het schieten op zich met behulp van Henk vd Velden. Verder mochten we ook stemmen over Piet Verbaarschot als nieuw lid. Ook Piet is met grote overmacht tot Gildebroeder gekozen. Onze Koning maakt het organisatiecomité voor het Gildefeest 2024 compleet. De uitgaven voor de nieuwe uniformen werden met algehele stemmen goedgekeurd en daarnaast ging men akkoord met verder uitbreiding van de Beemd tot natuurgebied.

**Onderscheiding Henk van der Velden.**

(redactie)

**Laarbeekse vrijwilligerspenning voor Henk van der Velden.**



*Vlnr. Joan Briels, Henk en Maria*

Op donderdag 3 februari, tijdens de jaarvergadering, is Henk van der Velden onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek. Henk nam op die avond afscheid als bestuurslid van ons Gilde. De onderscheiding werd namens het gemeentebestuur uitgereikt door wethouder Joan Briels. Uiteraard mocht Maria delen in de hulde en kreeg bloemen aangeboden. Gezien zijn verdienste voor de Blauwe Schut was er genoeg aanleiding om deze onderscheiding aan te vragen. Een kleine opsomming de laatste 29 jaar was hij met ’n kleine onderbreking 25 jaar bestuurslid waarvan vanaf 2009 dekenrentmeester. Daarnaast was hij commandant, vendelier, geweschutter, lid van het stichtingsbestuur en hij was in 2007 medebouwmeester bij het bouwen van het “Jan van Doorenpaviljoen”. De laatste jaren is hij ook actief als lid van de commissie schieten van kring Peelland. Uiteraard gaat hij het nu wat rustiger aan doen maar hij blijft actief als schutter en medeorganisator van het schieten bij de Blauwe Schut. Het Gilde mag trots zijn op zo’n Gildebroeder en we hopen nog lang van hem te mogen genieten. Uiteraard kreeg Henk de felicitaties van alle aanwezigen en ook Koning Kailey Gruijters mocht Maria namens het Gilde en mooie bos bloemen overhandigen.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF maart 2022

### **Overdracht dekenschatbewaarder.**

(redactie)

Woensdag 23 februari was het echt het einde van het penningmeesterschap van Henk van der Velden. Nadat Rinke Evers formeel benoemd was werd het koffertje van financiën overgedragen aan Rinke en daarmee was het officieel en is er een einde gekomen aan een tijdperk met Henk als bewaarder van onze centen. Deze functie heeft hij altijd met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd en het wordt een hele klus voor Rinke om in zijn voetsporen te treden. Gelukkig blijft Henk voorlopig op de achtergrond beschikbaar om haar door de regeltjes te leiden.



*De overdracht van het koffertje.*

### **Uit het archief.** (Jos Biemans)

Ook deze keer wil ik het nog eens hebben over taal. Volgende keer is Jan van Dooren, naamgever van het paviljoen, het onderwerp. In de vorige nieuwsbrief meldde ik dat het plaatsen van een spatie in een zin kan leiden tot een heel andere betekenis: een 'vrouwegilde' of een 'vrouwe gilde' ('krijste'), dat scheelt nogal wat. Nog een voorbeeld. Elk jaar wordt er door de 'Signalering Onjuist Spatiegebruik' onder taalliefhebbers op ludieke wijze een verkiezing gehouden van 'de onjuiste spatie'. In 2020 werd door de meeste inzenders het woord 'losgeld' gekozen. Even na de instelling van de zogenaamde 'intelligente lockdown' stelde supermarktconcern Jumbo een aantal richtlijnen op om veilig winkelen te bevorderen. Er verschenen posters met het verzoek anderhalve meter afstand te houden, in je eentje boodschappen te doen en een winkelmandje of -wagen te gebruiken. Jumbo vroeg ook om te pinnen en liever niet met 'losgeld' te betalen, geschreven zonder spatie. Zoals we allemaal weten is 'losgeld' datgene wat betaald moet worden om een ontvoerde vrij te krijgen. Wat Jumbo dus vroeg is alleszins redelijk: liever niet met dat



soort wederrechtelijk verkregen gelden betalen. Voor de hand ligt echter dat ze bedoelden de voorkeur te geven aan betaling met 'los geld', kleingeld dus. Met een spatie. Grappig daarbij is dat ze de delen van het woord 'losgeld' dus juist 'los' hadden moeten schrijven... Bekende voorbeelden zijn ook 'drie jarige paarden' waar 'driejarige paarden' bedoeld zijn, of 'oude kaaskroketten' in plaats van 'oudekaaskroketten', en 'konijnen bouten in pruimensaus': bepaald minder smakelijk dan 'konijnenbouten in pruimensaus'...  
Jos. Biemans

### **Column door Chris Arts**

#### **Mosterd.**

Iedereen kent de uitspraak wel "Abraham weet waar hij de mosterd haalt".

Weten waar Abraham de mosterd haalt wil zeggen: goed op de hoogte zijn, slim genoeg zijn om te weten wat de kern van een probleem is.



Medio november valt op de Zeeuwse akkers een groene plant van circa 75 cm hoog, in het oog. Het is de mosterdplant. De mosterdplant bloeit met prachtige knalgele bloemen. Er zijn twee soorten gele mosterdplanten. De ene is bestemd voor mosterdzaad, de andere



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF maart 2022

fungeert als groenbemester. Ze doen het heel goed op verschillende soorten grond en kunnen ook in een siertuin gebruikt worden.

De ene gele mosterdplant wordt voor de zaden geteeld. Deze zaden worden gebruikt om mosterd van te maken. Deze plant is een eenjarige plant die 60 tot 120 cm hoog kan worden. De bloeiperiode is juni en juli, de zaaiperiode in het begin van de lente of einde van de herfst.

De andere gele mosterdplant, die als groenbemester wordt geteeld, is in staat om stikstof in de plant op te slaan. Als deze plant vervolgens wordt omgeploegd, komt de stikstof in de grond. Voilà, bemesting zonder kunstmest of stalmest.

Gele mosterd wordt ook wel witte mosterd genoemd, terwijl de bloemen toch echt altijd geel zijn. De naam “witte mosterd” komt doordat de zaden veel lichter van kleur zijn dan bij zwarte mosterdzaden. Witte en gele mosterd zijn hetzelfde. De groenbemester en de zaad producerende plant kunnen niet tegen de vorst.

Traditioneel wordt mosterd gemaakt van mosterdzaad, azijn, water en zout. De mosterdzaadjes worden fijn vermalen en

gemengd tot een fijne pasta. Bij Engelse mostermakers wordt er meestal kurkuma aan toegevoegd om de mosterd een mooie gele kleur te geven. Verder kan er nog van alles worden toegevoegd aan het basisrecept zoals kruiden en specerijen, suiker, honing en zelfs lavendel en dille.

Mosterd wordt toegevoegd aan voedsel voor meer smaak of om de textuur van het voedsel te veranderen. Basis mosterd is kenmerkend om zijn zeer scherpe smaak, soms zo scherp dat er tranen in je ogen springen. Door de toevoegingen, zoals honing wordt de smaak zachter.

Soms worden er ook verdikkingsmiddelen toegevoegd. De samenstelling kan dus per potje verschillen. Het is daarom dan ook verstandig om de ingrediënten en de voedingswaarden te lezen op de etiketten. Er kunnen zowel gele als zwarte mosterdzaadjes worden gebruikt. Of een mengsel van deze twee zaden.

Mosterd kan onder andere op het vlees worden uitgesmeerd om de textuur te beïnvloeden. Het vlees wordt malser voordat het gebakken wordt. Bij croquetten wordt de mosterd er pas na het bakken opgesmeerd.

Mosterdsoep met spekjes of mosselen met mosterdsaus. Hmmm, allebei erg lekker. Chris.

### **Vrienden van het Gilde.**

Ook voor onze vrienden wordt weer van alles mogelijk nu de maatregelen worden afgeschaald. Helaas ook verdriet met het overlijden van Eugène Barten.

42 Jaar lidmaatschap is niet niks. Helaas had Eugène in 2016 besloten om zijn lidmaatschap, i.v.m. tijdgebrek, op te zeggen en verder te gaan als “Vriend van het Gilde”. Het verdriet is er niet minder om. Als telg uit een ware gildefamilie is hij als 9-jarige lid geworden van het gilde. Al die tijd is hij een zeer actieve tamboer geweest en 2 periodes Koning.

Ook zoon Timo is enkele jaren tamboer geweest.

Moge Angeline en Timo de kracht vinden om verder te gaan.

Ja en dan breng ik toch nog even zondag 1 mei onder de aandacht. Onze “Vriendendag” komt er weer aan met de onvermijdelijke strijd om de Hagelkruiskoning. Na 2 jaar zonder vriendendag wordt het weer tijd om dit te organiseren en onze vrienden weer te ontmoeten.

De uitnodiging valt komende maand bij u in de bus.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
**NIEUWSBRIEF** maart 2022

**Jarige Vrienden in maart.**

03 maart Friedy van de Kerkhof.  
 11 maart Tiny van den Heuvel.  
 14 maart Peter Sterken.  
 24 maart Jos Biemans.  
 25 maart Henk van Zundert.  
 31 maart John Pennings.  
 Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

**Even lachen.** (redactie)

**Hoe Adam Eva verleidde.**

Jantje zit in de klas. De juf vraagt:  
 "Weten jullie waar Adam Eva mee heeft verleid?" Geen reactie.  
 "Goed," zegt de juf, "ga allemaal maar naar huis en vraag het aan je ouders. Als je het weet kom je morgen maar terug."  
 Dus alle leerlingen naar huis, ook Jantje. Komt hij thuis, vraagt hij aan zijn moeder:  
 "Mama, waar heeft Adam Eva mee verleid?"  
 Zegt zijn moeder:  
 "Nou da's simpel, met een appel. Neem er morgen maar één mee, dan kun je het onthouden."  
 De volgende dag voor hij naar school gaat, stopt jantje een appel in zijn broekzak zodat hij het antwoord op de vraag van de juf niet vergeet. In de klas vraagt de juf weer:  
 "En, weet je nu waar Adam Eva mee verleid heeft, Jantje?"

Waarop Jantje antwoordt:

"Wacht effe juf, dan haal ik HEM effe uit mijn broek!"

**Afwijzing**

Hartelijk dank voor uw brief van 29 september.  
 Helaas moet ik u meedelen dat ik uw afwijzing niet in behandeling kan nemen. Ik ben dit jaar uitermate succesvol geweest in het ontvangen van een ongebruikelijke hoeveelheid afwijzingen.  
 U zult echter begrijpen dat ik met zulke aantallen veelbelovende kandidaten niet elke afwijzing kan honoreren.  
 Ondanks uw uitstekende staat van dienst in het afwijzen van sollicitanten in het verleden ben ik van mening dat u in dit geval helaas niet aan de benodigde criteria voldoet. Daarom treed ik per 15 oktober aanstaande bij u in dienst.  
 Ik ontvang u die dag graag om 10:00 op mijn kantoor.  
 Ik wens u veel voorspoed in de toekomst bij het afwijzen van andere sollicitanten.  
 Hoogachtend, Sam

**Puzzelmoment.** (redactie)

Sudoku

	9		8	6	4	5		
						3	8	
	1							2
		4	5		8			
	2							9
				9	6			7
2					3			8
1		6	2					
		5			9	6		3

				5	2			
			7	9	8		2	
8		5						4
	7			1				3
2							4	
		4				5		
			8		6			7
					1	6	3	
	3					2		9