



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2022



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden
staan op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 2
Redactie: Jos van de Ven.
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Redactie: Jaarvergadering.
Redactie: Nieuw lid
Redactie: Jan van Doorenpaviljoen.
Jos Biemans: Uit het archief.
Chris Arts: Column.
Redactie: NLdoet op het "Jan van Doorenpaviljoen
Redactie: Vrienden van het Gilde.
Redactie: Even lachen.

Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief van februari 2022. "Het mag weer". Deze kreet hebben we de afgelopen 2 jaar maar al te vaak gehoord. Het verschil deze keer is dat we ook op meer mogen hopen. Er zullen nog veel mensen corona krijgen maar door de mildheid zullen we er minder last van krijgen. Natuurlijk blijven er nog beperkingen maar ook hier is de hoop dat deze op termijn gaan verdwijnen en staat ons niets meer in de weg om ons "oude" leven weer op te pakken. Dus ook de

gilden kunnen weer aan de slag. Het schieten op ons paviljoen is alweer begonnen en wordt voortvarend door Gerard Maas en Henk van der Velden georganiseerd. Zo ook de jaarvergadering die op donderdag 3 februari gehouden zal worden. Hierover meer verderop in deze nieuwsbrief. Hierna kunnen we ook weer met de overige activiteiten aanvangen zoals het oefenen met trommen en vendelen. Ook de kaarters kunnen weer vooruit hoewel dit tot nader order niet langer kan dan 22:00 uur. Maar ja, het is beter dan niets.

Verder is de rubriek "uit het archief" weer opgestart waarvoor Jos Biemans zijn bijdrage gaat leveren.

Inmiddels heeft zich ook een nieuw lid aangemeld waarover verderop ook meer. Tot ziens op de jaarvergadering.
Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.

Activiteiten februari 2022.

Woensdag 02: Schietwedstrijd senioren.

Donderdag 03: Jaarvergadering "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 19:00 uur.

Woensdag 23: Bestuursvergadering.

26/ 29 Carnaval

26/06 Voorjaarsvakantie

Verjaardagen in februari.

De jarigen deze maand zijn.

23 februari Gerard Maas.

28 februari Jos Gruijters.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Jaarvergadering donderdag 3 februari.

(redactie)

Op donderdag 3 februari wordt onze jaarvergadering gehouden in het "Jan van Doorenpaviljoen". Vanwege de sluitingstijd van 22:00 uur begint de vergadering om **19:00 uur stipt**. Uiteraard zijn ook onze Gildenzusters van harte welkom. Intussen hebt u al de uitgebreide agenda ontvangen en de daarbij behorende stukken.

Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is om als dekenschrijver alles op tijd te kunnen aanleveren. Er gaat ontzettend veel tijd in het secretariaatswerk zitten.



Tijdens de jaarvergadering zijn Henk van der Velden en Gerard Maas aftredend. Gerard Maas stelt zich weer verkiesbaar terwijl Henk



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2022

van der Velden **niet** verkiesbaar is. Rinke Evers wordt kandidaat gesteld voor de vacante functie. Verder komen er weer diverse zaken aan de orde en, indien nodig, wordt er over besluiten gestemd.

Nieuw lid. (redactie)

Zoals ik al via de mail had bericht heeft Piet Verbaarschot zich aangemeld als lid van ons gilde. Het gilde is niet vreemd voor hem want Piet (59) is jaren vendelier geweest bij het gilde Sint Willibrordus te Bakel. In die hoedanigheid een aanwinst. Hij had zich graag tijdens de jaarvergadering aan u voorgesteld maar door corona is dit niet mogelijk.



Piet Verbaarschot

Hij heeft de laatste tijd in Geldrop gewoond en is nu met zijn verhuizing naar Aarle-Rixtel bezig. Daar zal hij gaan wonen aan de Peelstraat op nummer 13. Tijdens de jaarvergadering zal over zijn lidmaatschap gestemd worden.

Jan van Doorenpaviljoen. (redactie)

Nadat alles geruime tijd heeft stilgelegen is er weer hard gewerkt in en om ons paviljoen. Er is volop gesnoeid en op dit moment is het een kale bedoening. Maar het voorjaar lonkt en tegen de zomer is alles weer dichtgegroeid en ziet het er weer prachtig uit. Jos van den Heuvel heeft veel vrije tijd opgeofferd en met de kettingzaag de boel kort gemaakt.



Jos, Henk en Jos

Daarnaast hebben we nog een aantal noeste werkers gehad om de zaak opgeruimd te krijgen. Zo zijn o.a. Henk van der Velden, Jos Gruijters, Gerard Maas, Rik van de Ven, Ben van Noordwijk en Wim van Dijk flink in de weer geweest om het karwei tot een goed einde te brengen. Onze Koning, die gewond was, heeft op zaterdag de lunch verzorgd. Het snoeihout is weer teruggegeven aan de natuur en ligt in de vorm van houtsnippers in de border. Ook dank aan Theo Raijmakers die met zijn versnipperaar bijstand heeft verleend. Dit laatste is overigens in een middag gedaan door Wim van Dijk en Henk van der Velden die later uitgeteld op de bank lagen. Er was nog wat rondgebeld maar de meeste leden hadden geen tijd zeker niet omdat het aan de late kant was. Maar het is toch gelukt.



Wim en Henk aan het werk.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2022

Uit het archief (Jos Biemans)

Eerder schreef ik een stukje onder de titel 'Uit het archief', en citeerde daarbij uit een boekje van Karel



Vermeeren. Door een communicatiestoornis bleef het bij dat ene stukje, maar we pakken de draad weer op. In de toekomst hoop ik het boekwerkje vaker aan te halen, maar nu eerst een zijsprongetje. 'Taal is zeg maar echt mijn ding', aldus Paulien Cornelisse, en dat geldt ook voor mij. Die belangstelling voor taal kwam me in mijn arbeidzaam leven goed van pas. Als ambtenaar had ik o.a. de taak allerlei brieven, rapporten, circulaire, beschikkingen (officiële beslissingen) et cetera te redigeren en corrigeren. De Woordenlijst Nederlandse Taal (oftewel het Groene Boekje) kwam daarbij geregeld goed van pas. Bijkomend effect: ook in het dagelijks leven werd het verbeteren van teksten een tweede natuur, hetgeen niet altijd door iedereen op prijs gesteld werd (en wordt...). Enfin, die belangstelling voor taal is mooi meegenomen als je in het archief van een Gilde mag grasduinen. Wat daarbij natuurlijk opvalt is de ontwikkeling die onze taal kent. Niet tot ieders genoegen vonden er in 1996 en opnieuw in 2005 officiële spellingswijzigingen plaats. Als je die

wijzigingen in het achterhoofd houdt, dan valt je iets op bij de schrijfwijze van de namen van bepaalde gilden. We blijven dicht bij huis: neem het Onze Lieve Vrouwe Gilde. Volgens de geldende spellingsregels zouden in ieder geval de laatste twee woorden aan elkaar geschreven dienen te worden: Onze Lieve Vrouwegilde. Als je dan bedenkt dat in de nu meestal gehanteerde schrijfwijze met vier losse woorden het woord 'gilde' dan niet als zelfstandig naamwoord, maar als verleden tijd van het werkwoord 'gillen' gelezen moet worden, ga je zo'n naam toch anders lezen...
Jos. Biemans, archivaris

Column door Chris Arts. **Watersnood.**

Al fietsend langs de zeedijk van de Westerschelde kom ik langs het watersnood monument, gemaakt door collega beeldhouwer Ronny Ivens. Straks meer over het monument, nu eerst waarom het er staat.



Eeuwenlang werd de provincie geteisterd door de zee. Deze natuurverschijnselen kregen prachtige namen, meestal gerelateerd aan de naamdag van een heilige. De bekendste zijn wel de Sint-Elisabethvloed en de Allerheiligenvloed. Daarvoor moeten we terug naar de 16^{de} en 17^{de} eeuw. Zeeland

werd nog geconfronteerd met een kleine stormvloed in 1906 en een in 1911. De watersnoodramp van 1953 was van grotere omvang. Aan de kust kan een stormvloed heel gevaarlijk zijn. Extra gevaar kan ontstaan wanneer de wind en springtij samenspannen. Springtij is het getij waarin zon en maan samenwerken, waardoor het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed extra hoog is.

Door het nauw van Calais krijgen zowel de Noordzee als het Kanaal de vorm van een trechter. Hierdoor wordt het aangevoerde water min of meer tegengehouden waardoor verhoging van de waterspiegel ontstaat. Afhankelijk van de windrichting en de windkracht zal de waterhoogte nog meer stijgen. Als zo'n storm dan ook nog eens samenvalt met springvloed, laten de gevolgen zich raden.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd ons land getroffen door een van de ergste natuurrampen uit onze geschiedenis. In die tijd waren de Grevelingen en de Oosterschelde nog open zeearmen. In de nacht zocht het water in alle richtingen mogelijkheden om zich te verspreiden. Het water steeg hier dan ook tot ongekende hoogte, op sommige plaatsen tot 4,5 meter



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2022

boven NAP. In de vroege ochtend begonnen de dijken door te breken.

Een van de grootste problemen tijdens de eerste uren na het onderlopen van het land, was een gebrek aan communicatie. Telefoon en telegraafverbindingen waren door de overstromingen zwaar beschadigd en onbruikbaar. Op 1 februari was er contact gelegd met grote delen van het getroffen gebied en kwam de hulpverlening op gang.

Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant stonden blank. Hoewel de overstroming algemeen was, werden bepaalde plaatsen veel zwaarder getroffen dan andere, Duiveland en Overflakkee het zwaarst. Over Zeeuws-Vlaanderen horen we zelden iets. Bij Cadzand en Ossensisse braken dijken door. Terneuzen kwam voor een gedeelte onder water. In totaal kwamen 1836 mensen om het leven.

Ter herinnering aan dat moment werd in Hulst een watersnood monument opgericht. Acht granieten zuilen zijn geplaatst in een cirkel. Aan de buitenzijde van de zuilen zijn diverse voorstellingen in reliëf uitgehakt door R. Ivens. Aan de binnenzijde staat de tekst van het gedicht "Een moment van bezinning" dat geschreven is door C. Ferket en de namen van de slachtoffers. Een bank

die in het midden geplaatst is, geeft de mogelijkheid het gedicht rustig te lezen. De acht zuilen drukken uit: polder in rust, zee en dijk, de haan kraait waakzaamheid, het water overspoelt het land, doorbraak van de dijken, gaten worden met zandzakken gedicht, huizen staan onder water en de wederopbouw. Op de zuilen staan twee wegvliegende vogels als symbool uit het bijbel verhaal van Noah. Door de invloed van wind en zout water is de tekst in de loop van 20 jaar vervaagd. Afgelopen jaar is het monument weer opgeknapt.

Hoewel bijna 70 jaar geleden lijkt het erop dat we van deze enorme tragedie niet veel hebben geleerd. We hebben nog steeds geen respect voor de natuur. Broodnodige grondstoffen worden in een razend tempo geconsumeerd. Bossen verdwijnen in een vaart die nauwelijks te bevatten is.

Ons klimaat verandert hierdoor bijna per dag. Hittegolven, enorme hoosbuien en stijging van de zeespiegel zijn het gevolg. Onvoorstelbaar, schattingen hebben het over 1 meter in 2050 en 2 meter in het jaar 2100. En wat doen wij, de wereldleiders voorop? Niets!!! Hebben we dan niets geleerd? Chris.

NLdoet op het "Jan van Doorenpaviljoen".
(redactie)

Net zoals vorig jaar doen we ook dit jaar weer op zaterdag 12 maart mee met NLdoet op het "Jan van Doorenpaviljoen". De subsidie is aangevraagd en inmiddels ook verleend zodat we er met z'n allen de schouders onder kunnen zetten.

We willen het terrein weer zomer-klaar maken en daar is veel werk aan maar met z'n allen denken we de klus in een dag te kunnen klaren. U dient zich wel aan te melden via de website: www.nldoet.nl

Vervolgens: *zoek een activiteit*

Daarna: *Aarle-Rixtel invullen en op zoeken drukken*

Dan zoeken op organisatiernaam. *Onze Lieve Vrouwe Gilde.*

Op: *Meld je aan* drukken en daarna: *Inschrijven.*

Voor de lunch op deze dag wordt gezorgd.

Schieten om de titel Laarbeekoning
(redactie)

Op zondag 24 april is het weer zover.

Op die dag zal er weer gestreden worden om de titel "Laarbeekoning". Bij het Gilde Sint Margaretha uit ons eigen dorp. Je zou het bijna een thuiswedstrijd kunnen noemen.

De strijd zal worden uitgevochten op het schietterrein aan de Havenweg. U kunt zich



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF februari 2022

inschrijven bij onze dekenrentmeester tegen betaling van € 5,-
Deelname staat open voor alle Laarbeekse Gildenbroeders en zusters.
De winnaar mag zich een jaar lang het gezicht van de Laarbeekse gilden noemen.

Jaarvergadering Kring Peelland.

(redactie)

Op zaterdag 12 maart wordt de jaarvergadering van Kring Peelland gehouden in Aarle-Rixtel. Het Gilde st. Margaretha zal als gastheer fungeren. Traditiegetrouw vangt deze bijeenkomst aan met een gilde-viering om 10:00 uur. Hierna is er om 11:00 uur een koffietafel waarna de vergadering om 12:00 uur zal aanvangen.
Tijdens deze jaarvergadering zal Henk de Hair zijn functie van kringvoorzitter neerleggen. Kandidaat-voorzitter is Toon Bergh uit Someren.
Meestal is de vergadering rond 15:00 uur ten einde. Als er gildenbroeders zijn die een keer hierbij aanwezig willen zijn, geef je dan op bij de secretaris. Het is altijd een leuke en interessante dag.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Ook voor onze vrienden geldt: Het mag weer. We gaan er deze keer dan ook voor werken en we laten onze vrienden niet in de kou staan.
Het moet dan ook maar weer gebeuren en onder normale omstandigheden wordt op zondag 1 mei weer de vriendendag georganiseerd. U bent dan weer welkom op het "Jan van Doorenpaviljoen" om, indien u dit wenst, te strijden om het hagelkruis. Op dit moment heeft Laurens Franssen de titel nog steeds in zijn bezit maar hij zal er hard voor moeten vechten om de titel na 3 jaar te kunnen behouden. Eigenlijk zou de titel Coronakoning hem niet misstaan.
Voor het zover is ontvangt u uiteraard nog de uitnodiging per brief maar dan weet u het alvast en kunt u de datum in uw agenda noteren
Graag zien we jullie in grote getalen in onze gildetuin op zondag 1 mei a.s.

Jarige Vrienden in februari.

21 februari Hans van de Vossenberg
26 februari Jo Maas
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Even lachen. (redactie)

Doof?

James, de huisknecht van de schatrijke maar potdove graaf, zit 's avonds laat te wachten op de thuiskomst van zijn stokoude meester. Als deze eindelijk aankomt, trekt James zijn vriendelijkste gezicht. Terwijl hij de graaf helpt met het uittrekken van zijn jas, murmelt hij: "Zo, vieze vuile klootzak, je hebt weer de hele dag in allerlei bars rondgehangen, zeker?" "Nee James", zegt de graaf, "ik ben naar de stad geweest om een nieuw gehoorapparaat te kopen."

Bellen

De telefoonrekening is extra hoog. Vader roept het hele gezin bij elkaar. "Zo'n hoge telefoonrekening, dat kan niet meer. Wat voeren jullie uit? Ik ben het niet, ik telefoneer bijna altijd vanaf het werk.' Moeder reageert: 'Ja maar, ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk. Ik ben het ook niet.' Waarop de dochter zegt: 'Ik zeker niet, ik doe mijn gesprekken met de telefoon op mijn stageplaats.' Alle blikken wenden zich naar de poetsvrouw, waarop die reageert: 'Wat is er nu aan de hand? Iedereen belt hier toch van op zijn werk!'