



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2022



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden
staan op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 18, aflevering nr. 4
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Ine Maas: Voorstellen organisatiecomité 2024
Redactie: Laarbeekkoningschieten 24 april.
Gerrad Maas: Verslag wintercompetitie schieten
2021/2022
Jos Biemans: Uit het archief.
Chris Arts: Column.
Redactie: Vrienden van het Gilde.
Redactie: Even puzzelen.

Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief april 2022. Deze keer een volle nieuwsbrief. Het organisatiecomité voor onze kringdag 2024 wordt aan u voorgesteld, Een verslag van de wintercompetitie schieten, en de gebruikelijke columns van Chris Arts en tegenwoordig ook van Jos Biemans. Wat betreft het organisatiecomité. Dat is ook op de komende ledenvergadering aanwezig om de voortgang te bespreken. Ik denk dat

Ine Maas het duidelijk verwoordt in het stukje dat ze hierover schrijft. Verder komt het seizoen weer langzaam op gang en kunnen we weer vooruit met onze activiteiten. Voor de goede orde het aangepaste jaarprogramma als bijlage bij deze nieuwsbrief. Noteer de data goed in uw agenda. Helaas hebben we ook weer een “vriend” verloren. André Klomp is na een slopende ziekte op 70-jarige leeftijd overleden. We wensen zijn vrouw Christine, Joyce, Goord en de kleinkinderen Rens en Thieu sterkte met dit verlies. Graag zie ik u terug op onze activiteiten. Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

Activiteiten april 2022.

Woensdag 06: Schietwedstrijd senioren
Donderdag: 07: Ledenvergadering “Jan van Doorenpaviljoen” aanvang 20:30
17 / 18 Pasen.
Zondag 10: NBFS-toernooi Kruisboog op Wip bij St. Agatha, Boekel.
Zondag 10: Schietwedstrijd geweer bij Sint Joris Someren.
Zondag 24: Vendelierversgadering kring Peelland Bij Café van Dijk aanvang 10:30 uur

Zondag 24: Laarbeek Koningschieten op 't Wipke te Beek en Donk.
Woensdag 20: Bestuursvergadering
27 Koningsdag

Verjaardagen in april.

Slechts 2 jarigen deze maand.
09 april: Mari Kerkhof.
10 april: Erelid Louis Barten.
Proficiat en een fijne dag toegewenst.

Voorstellen organisatiecomité 2024.

(Ine Maas)

Graag stellen wij ons aan u voor: Het Comité Gildefeesten 2024
Voorzitter: Henk van Eijndhoven



Henk van Eijndhoven, 71 jaar, woon bijna 33 jaar in Aarle-Rixtel. Getrouwd met Anny en we hebben 2 kinderen (dochter en zoon, én schoonzoon en schoondochter) en 3 kleinkinderen. Op afroep nog beschikbaar



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2022

voor Monuta Magis als uitvaartverzorger.

Daarnaast vrijwilliger:

- * Stichting Sun in Ghana
- * Hoeve Strobol
- * Chauffeur bij de Polderexpresse
- * Mantelzorger
- * Vrienden van Eustachius
- * Momenteel een beetje actief voor Oekraïne
- * 1 dag per week oppassen
- * Parochiebestuur

Penningmeester: Henk van Zundert



Henk van Zundert, 69 jaar en ik woon aan het Blauwe Schutplein in Aarle-Rixtel. Ik ben getrouwd met Thea van Veggel. We hebben drie kinderen, Bart, Wietske, Tim en 6 kleinkinderen. Ik ben werkzaam geweest in de accountancy en sinds een paar jaar met pensioen. We hebben het druk met wandelen, fietsen, kleinkinderen, vrijwilligerswerk etc.

We hopen er met z'n allen een geslaagd Gildefeest van te kunnen gaan maken

Secretaris: Ine Maas



Mijn naam is Ine Maas, de vrouw van Gildebroeder Gerard Maas. In het dagelijks leven werk ik als trainer/coach bij zorgorganisaties om de deskundigheid in het omgaan met mensen met dementie te bevorderen. Daarnaast zijn Gerard en ik trotse ouders van 3 dochters en ondertussen ook 3 schoonzonen en 6 kleinkinderen. Ik tennis graag, ben lid van het Blauwe schutplein comité en wil waar nodig een steentje bijdragen aan het gilde. Dit is vaak in de vorm van broodjes smeren en helpen bij activiteiten. Het afgelopen jaar heb ik met de kledingcommissie het nieuwe uniform ontworpen. Toen kwam het Gildefeest al eens ter sprake en heb ik nagedacht of ik daar iets

in kan en wil beteken. Na een paar gesprekken is daar de rol van secretaris uitgekomen. Dit ga ik met veel plezier doen en samen met de andere leden proberen we er een mooi feest van te maken.

Comitélid: Jos van den Heuvel
(afgevaardigde dagelijks bestuur)

Comitélid: Kailey Gruijters
(afgevaardigde van de leden)

We zijn als organisatiecomité al een paar keer bij elkaar geweest en de eerste contouren van het Gildefeest beginnen vorm te krijgen.

Tijdens de ledenvergadering op 7 april gaan we als Gildefeest comité een eerste opzet laten zien, een aantal commissies vaststellen en mensen vragen om in een of meer commissie hun steentje te willen bijdragen.

Voor de Vrienden van het gilde die deze nieuwsbrief lezen en denken ik heb interesse om hier meer over te weten of ik wil ook wel in een commissie iets betekenen, kunnen voor meer informatie zo snel mogelijk contact opnemen via: inemaas25@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Gildefeestcomité 2024

Laarbeekkoningschieten 24 april.

Op zondag 24 april is het weer zover. Op die dag zal er weer gestreden worden om de titel "Laarbeekoning".



Aan: Leden, Beschermeer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2022

Gildebroeders kunnen zich opgeven bij Gerard Maas door betaling van € 5,- .

Het hele geüniformeerde gilde is van harte welkom op deze altijd gezellige dag.

Het programma van die dag ziet er als volgt uit:

13:00 uur: Ontvangst op Schietterrein 't Wipke te Beek en Donk, Zwinkelweg 6.

13:45 uur: opstellen voor het vrijen van de vogel.

14:00 uur: Openingswoord Hoofdman Gilde Sint Leonardus, woordje vertegenwoordiger Gemeente Laarbeek en openingsgebed door Franklin de Coninck.

14:15 uur: Inleveren van Koningsschild, opspelden replica door Frans Biemans, Woord van afgaande Koning.

14:30 uur: Aanvang schieten. Volgorde: Pastoor / Gildeheer Burgemeester / vertegenwoordiger gemeente Laarbeek. Frans Biemans, Afgaande Koning. Daarna volgens volgorde schietlijst.

Tijdens het Laarbeekkoningschieten wordt ook de Jeugdkoning geschoten.

Om ???? uur bekend worden van nieuwe Koning en Jeugd Koning. Gevolgd door de gebruikelijke rituelen.

Tot maximaal 20:00 uur gezellig samen zijn

Verslag wintercompetitie schieten.

(Gerard Maas)

Henk v/d Velden en Gerard Maas winterkampioen Brabants wipschieten 2021-2022

Op zondag 24 oktober 2021 is de Wintercompetitie Brabants wipschieten gestart op het Jan van Doorenpaviljoen en op zondag 13 maart 2022 is de laatste wedstrijd geschoten.

In deze periode van 20 zondagen telden 10 zondagen mee voor de einduitslag. Met een onderbreking van de lock down van half december t/m eind Januari.

Gemiddeld schoten er 8 à 9 schutters per keer mee.

Henk van der Velden werd 1e op het onderdeel opgelegd, 2e Jan Rovers Sint Leonardusgilde Beek en Donk en de 3e plaats was voor Hans van den Boomen St. Antonius en Sebastianus gilde uit Gemert. Voor Jolanda Steegs Sint Anthonis gilde uit Beek en Donk was er een mooie 5e plaats. Onderdeel vrije hand, 1e plaats Gerard Maas, 2e Henk van der Velden O.L.V. gilde Aarle-Rixtel en 3e Dirk van den Boomen St. Antonius en Sebastianus gilde uit Gemert. Na de prijsuitreiking was er nog een gezellig samenzijn in het Jan van Doorenpaviljoen om de competitie 2021-2022 af te sluiten.



V.l.n.r. Hans van den Boomen, Dirk van den Boomen, Jan Rovers, Gerard Maas en Henk van der Velden.

Uit het archief (Jos Biemans)

‘Gai kômt bai de schut’

‘Gai kômt bai de schut’. Jan van Dooren heeft het me menigmaal toegeroepen, vroeger, als we elkaar tegenkwamen. Ik groeide op op d’n Opstal, en Jan woonde in de buurt, in de Kerkstraat. Elkaar tegenkomen gebeurde nogal eens. We woonden allebei op een boerderij, en ‘in d’ekker’ bewerkten onze families percelen grond waarvan er een paar aan elkaar grensden. Ik ben in mijn onnozelheid nog eens bij het ‘gruun plukken’ op het verkeerde





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2022

perceel, dat van Van Dooren, doende geweest. (Voor de jongeren onder ons: 'gruun' is veevoer, door veel mensen destijds ook wel 'pisknöllekes' genoemd.) Die fout van mij bespaarde de Van Doorens het nodige werk, en ikzelf kon opnieuw aan de gang om een paar hopen van dat veevoer te plukken in de kou en de nattigheid.... De weg naar hun grond 'in d'ekker' voerde voor de Van Doorens langs ons huis. Ook kwam Jan, in zijn zondagse overall, geregeld langs om nieuwgeboren kalveren te schetsen voor het stamboek. En vaak zag ik Jan ook bij hem thuis, waar zijn vader Toon me placht te begroeten met 'dag Jooosep', met een heel langgerekte 'oooo' in zijn kenmerkende, nooit verdwenen Gemertse tongval. Ik las er 'De zwarte plak' van Toon Kortooms, een spannend boek over gewone mensen die in de Tweede Wereldoorlog geallieerde piloten hielpen om terug te keren naar Engeland. Ik plukte er 'kroeselen' van de struiken naast het huis. Ik mocht wel eens mee met Harrie, die dagelijks 'rômkruiken' ging ophalen die geleverd werden aan de 'rômfabriek' in Beek en Donk. 'Onzen Hackney' zoals Harrie het paard liefkozend noemde, wist onderweg op de route precies waar hij moest stoppen. 'Gai kômst bai de schut'. Of het altijd al een voorspelling was of een soort van bevel, weet ik niet. Ik heb het me maar niet meer

afgevraagd toen ik me uiteindelijk toch maar eens aanmeldde...
Jos. Biemans.

Column door Chris Arts. **Zaemslach (Zaamslag).**

In een eerdere nieuwsbrief is aandacht geschonken aan een kasteel, het zogenaamde mottekasteel in Zaamslag, een dorp dat in de gemeente Terneuzen ligt. Dit keer een artikel over de kerk van Zaamslag. Nou ja, een van de vier protestantse kerken waarvan er vandaag de dag nog altijd drie in functie zijn. Ik zeg altijd, in Zaamslag is maar 1 kruispunt maar op iedere hoek staat een kerk. Vergelijk dat met Aarle-Rixtel, 3 keer meer inwoners met 1 protestants kerkje voor culturele activiteiten. **De grootste kerk** van Zaamslag is gewijd aan Sint-Maarten van Tours, een heilige die al voor de kruistochten aanbeden werd. Vermoedelijk dateert het oorspronkelijke gebouw uit 1160. Het mottekasteel hoorde bij deze kerk sterker nog, er zijn aanwijzingen dat beide gebouwen aan elkaar gekoppeld waren. Jaartallen die ouder zijn dan het oprichtingsjaar van de Blauwe Schut! **De oorspronkelijke kerk** was gebouwd in Doornikse kalksteen en veldsteen, steensoorten die alleen gebruikt werden voor



belangrijke gebouwen. Bakstenen deden hun intrede pas in de 13^e eeuw. Bij opgravingen heeft men profielbakstenen gevonden, die erop wijzen dat de kerk in de late 13^e eeuw werd uitgebreid of deels vervangen. De profielbakstenen dienden als versiering voor ramen en deuren. Rond 1650 veranderde de kerk in een ruïne.

Er bestond een hechte band tussen het kasteel en de kerk van Zaamslag. De kasteelheren hadden het patronaatsrecht over de kerk, dat wil zeggen dat ze een eigen pastoor konden aanstellen. Wie Zaamslag nu kent kan zich niet voorstellen dat het dorp destijds doordrenkt was van het katholicisme. Kloosterorden waren actief. Er zijn reliekhouders, pelgrimsinsignes en dergelijke gevonden, dit getuigt van het katholieke leven. De kerk van Zaamslag steunde op pastoors, kapelaans en koorzangers. De pastoor woonde op een hoeve met gracht. De laatste pastoors woonden er als een soort oppas voor het mottekasteel.

In de 16^e eeuw braken er roerige tijden aan. In deze regio was men gevoelig voor de Reformatie en volgde men de inzichten van Calvijn. In 1566 brak de beeldenstorm uit en werd de kerk van Zaamslag belaagd. De kerkmeesters voelden al nattigheid en probeerden zoveel mogelijk kerkschatten te redden. Het kostbare schilderij op het



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF april 2022

hoofdaltaar werd vernield, zo valt uit archieven te herleiden. Na 1648 werden de ruïnes van de oude kerk opgeruimd.

In 1580 kwam de eerste protestantse predikant in de gemeente. Vandaag de dag zijn in Zaamslag nog 3 geloofsgemeenschappen actief, te weten een Protestantse (een fusie van Gereformeerd en Hervormd), een Gereformeerd Vrijgemaakte en een Christelijk Gereformeerde. Er is slechts een basisschool, de Christelijke Basisschool de Toreenberg.

De vierde kerk is sinds een jaar of 10 in gebruik door een handelaar in antiek en brokante. In deze kerk is een verdiepingsvloer gemaakt die dienstdoet als podium voor toneel- en muzikuitvoeringen. **Het klinkt erg zwaar**, dat protestantse, maar het dorp heeft een uitgebreide en levendige middenstand: een bar, een cafetaria, een dames- en herenkapper, een juwelier, een herenmodezaak met koffiëcorner, een damesmode winkel, een kindermode winkel, een schoenenzaak, een woninginrichting, een antiekwinkel en brokantewinkel, een uitmuntende slager, een hobbywinkel. Een hoedenwinkeltje, een supermarkt en een apotheek met geldautomaat. Een uitstekende damesmode winkel is recent gesloten, niet vanwege de klandizie maar vanwege de leeftijd van de eigenaren (echtpaar boven de

80 jaar). En niet te vergeten twee bakkers: de protestanten gaan de naar de ene bakker, de hervormden en christelijken gaan naar de andere. Bovendien zijn er een fototoestellen museum en een schelpen museum. Deze bevatten belangrijke schatten voor degenen die interesse hebben in deze voorwerpen. **Carnaval**, als typisch heidens feest, is natuurlijk uit den boze. Klokslag 24 uur zaterdagavond treedt de dag des Heren in. Chris.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Het is weer bijna zo ver. Op 1 mei bent u weer welkom met de vriendendag op het “Jan van Doorenpaviljoen”. De uitnodiging hiervoor valt rond deze tijd bij u in bus en we zijn oprecht blij dat we u na lange tijd weer kunnen begroeten. De middag begint om 14:00 uur en naast vooral gezelligheid, een hapje en een drankje, wordt er uiteraard weer geschoten om de titel Hagelkruiskoning. Deze titel, al 3 jaar in het bezit van Laurens Franssen, is exclusief voor onze vrienden. We hopen veel vrienden te mogen ontmoeten. Verder ook nog verdrietig nieuws in onze vriendenclub. Op vrijdag 11 maart hebben we afscheid genomen van André Klomp. André is op zondag 6 april overleden aan een slopende ziekte. We hebben André leren

kennen als een rustige vriend die overigens wel klaar stond als hem iets gevraagd werd. André is 70 jaar geworden. We wensen zijn familie sterkte met dit verlies.

Jarige Vrienden in april.

01 april: Steven van Roessel.

06 april: Tijmen de Boer

Proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Even Puzzelen. (redactie)

Sudoku

					9	3		
			3			6		
				5		8	4	
	5				4		3	
7	4	2		3				1
	1		8					
	8			9		2		
				2			7	
5			1		6			