



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF november 2021



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden
staan op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 17, aflevering nr. 11
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Recactie: Voortgang nieuwe kostuums.
Redactie: Patroonsdag en intocht Sinterklaas.
Redactie: Jan van Doorenpaviljoen.
Chris Arts: Column.
Redactie: Vrienden van het Gilde.
Redactie: Even lachen.
Redactie: Puzzelmoment

Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief november 2021. De donkere dagen beginnen weer te komen en met het verzetten van de klok krijgen we ook weer de lange avonden. Voor sommige mensen een zegen en voor anderen een straf. De tijd voor de spelletjes is aangebroken. Ook bij de schut wordt er weer volop gekaart en is het weer gezellig als vanouds. Overigens is het wel fijn dat iedereen weer zo goed als alles kan doen zoals voor corona.

Na 'n jaar niksen is dat natuurlijk wel leuk. Zo hebben we komende maand, naast de gebruikelijke zaken, weer onze patroonsdag en de intocht van Sinterklaas. Ook de schutters kunnen zich weer uitleven en ik denk dat Stein ook wel blij is dat hij nu echt kan gaan vendelen. Hij is een talent die het gauw genoeg onder de knie zal krijgen. Ook de klusploeg is al een keer bijeen geweest. Met 4 personen en een toeschouwer is het nog niet om over naar huis te schrijven maar zoiets moet uiteraard groeien. Wel is er behoorlijk wat werk verzet maar er blijft nog genoeg te doen. We blijven in ieder geval elke 2^e dinsdag van de maand hopen op meer. Verder is uw redacteur afgelopen dinsdag weer voor 4 jaar als voorzitter herkozen van de federatieve vendelcommissie van de NBFS. Ik heb hierbij wel aangetekend dat dit echt de laatste periode is en dat een jonger iemand dan het stokje moet overnemen. Vanaf 1983 eerst als secretaris en vanaf 1991 als voorzitter is lang genoeg geweest hoewel bij eeuwenoude gilden tijd betrekkelijk is. Ik wens U veel leesplezier.
Jos van de Ven.

Activiteiten november 2021.

Woensdag 03: Schietwedstrijd senioren.
Donderdag 04: Ledenvergadering, "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 20:30 uur.

Zaterdag 06: Receptie gilde st. Willibrordus Bakel.

Zondag 07: Wintercompetitie schieten op het "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 10:30

Zondag 07: Herdenking coronaslachtoffers van Laarbeek te Lieshout.

Dinsdag 09: Klussen / poetsen. 09:00 uur.

Zondag 14: Viering patroonsdag. **Bijeenkomst 09:00 uur in café Déjavu.**

Zondag 14: Intocht Sinterklaas

Zondag 21: Wintercompetitie schieten op het "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 10:30

Woensdag 24: Bestuursvergadering.

Zondag 28: Wintercompetitie schieten op het "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 10:30

Verjaardagen in november.

In november hebben we een jarige.
04 november: Erebroeder Henk Sterken.
Proficiat en een fijne dag toegewenst.

Patroonsdag en Intocht Sinterklaas.

(redactie)

Op zondag 14 november hebben we weer genoeg te vieren. 's Morgens vieren we onze patroonsdag en nemen we om 09:30 uur deel aan de viering in de kerk. We komen dan bijeen bij **Déjavu** om van daaruit naar de kerk te gaan. Hierna volgt een vendelgroet voor onze beschermheer en de huidige bewoner van huize Prinsen, Ruud van de



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF november 2021

Weijer. De familie van de Weijer schenkt tegenwoordig de kermisborrel en uiteraard zijn we hen dankbaar dat ze die traditie van de familie Prinsen hebben overgenomen.



De vendelgroet is ook nog voor Wim en Ans van Dijk die deze nog tegoe hebben voor hun 40-jarig huwelijk de afgelopen mei. Zoals we gewend zijn bieden Dave Prinsen en Maaïke ons weer de traditionele brunch bij Stout aan waarvoor nu al dank.



En als dit nog niet genoeg is gaan we tenslotte de goed heilig man verwelkomen aan de Havenweg alwaar deze per boot zal arriveren.

We komen uiterlijk om 09:00 uur bijeen bij Déjavu aan de Dorpstraat.

U wordt met klem verzocht aanwezig te zijn.

Voor de brunch graag het bijgesloten formulier invullen.

Voortgang nieuwe uniformen. (redactie)
Uitvraag bij 3 kleermakers hebben 2 offertes opgeleverd die intussen zijn beoordeeld.

Op korte termijn worden de kleermakers uitgenodigd om een toelichting te geven op de door hen aangeleverde offerte.

We houden u op de hoogte.

“Jan van Doorenpaviljoen”. (redactie)
De Singel is door de klusploeg onderhanden genomen en tevens is het dak van de tent met de hogedrukreiniger schoongemaakt.
De 3 J's zijn buiten druk bezig geweest terwijl Marie-José binnen bezig was met dingen waar ze anders amper aan toe komt. Dit alles onder toezien oog van Henk van de Ven. En natuurlijk gezellig bijkletsen onder het genot van een lekker kopje koffie met, hoe kan het ook anders, een lange vinger van Jeurgens.



Zo komen we er wel en er zijn nog voldoende klusjes zowel binnen als buiten.

Voorlopig blijven we op de 2^e dinsdag van de maand bijeenkomen.

U komt toch ook?

Column door Chris Arts
Mof.

Wat een woord, mof. Wat is eigenlijk een mof? Een paar betekenissen ken ik van oudsher.

De eerste was een koker van (meestal) bont, waar de dames vroeger de handen in staken om ze in de winter warm te houden. Een mof die ikzelf nog heb gehad, was een hoes die op het stuur van de fiets werd vastgemaakt en over het handvat aansloot op de mouw. Van buiten een soort zwart kunststof, van binnen schapenwol.





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF november 2021

Warm genoeg om geen handschoenen te hoeven dragen. Mooi was anders.

De derde betekenis is een verbindingsstuk tussen twee stukken PVC-pijp: opschuren en lijmen, in elkaar schuiven en de verbinding is tot stand gebracht. Of twee stukken stroomkabel: elk kabeltje van dezelfde kleur wordt gekoppeld en afzonderlijk geïsoleerd en daarna wordt in een mal, de mof, met een soort bitumen overgegoten tot de mal vol zit. Na uitharden een goede verbinding.

Typisch eigenlijk, wanneer we twee metalen pijpen met elkaar verbinden noemen het verbindingsstuk geen mof maar een koppelstuk. Maar waar we het snelste aan denken is natuurlijk het scheldwoord voor Duitsers.

Aanleiding voor dit verhaal is een bezoek met de kleinkinderen aan een ijssalon in Terneuzen, exacter nog in de Axelsestraat. Daar staat een huis met een naam “Moffenschans”. Wat mij betreft zou ik het eraf kappen, maar het blijkt historische waarde te hebben.

Het woord mof kennen we als scheldwoord voor een Duitser en wordt door zowel Nederlanders als Vlamingen gebruikt.

Moffen duidde aanvankelijk vooral op de Duitsers uit Westfalen, die onder de Nederlanders bekend stonden als nors, boers en onfatsoenlijk, maar is later een scheldwoord geworden voor elke Duitser. Er bestaan verschillende verklaringen over de herkomst van dit woord.

Zo zou het een verbastering zijn van het Duitse woord Muff, dat knorrepot of chagrijn betekent. In de Late Middeleeuwen kende het Middelnederlands het werkwoord moffelen, wat toen ‘een grote mond opzetten’ betekende, een betekenis waaraan het scheldwoord vermoedelijk gekoppeld was.

Het scheldwoord is echter nog ouder. Volgens het Groot Schelwoorden boek tekenden tijdgenoten het woord in 1574 voor het eerst op met als doel om Duitse soldaten uit te schelden.

Kort daarna dook de term op aan de huidige Axelsestraat in Terneuzen, waar een Duits huurleger in 1583 een bouwwerk neerzette om de Spanjaarden tegen te houden.

Deze schans kreeg de bijnaam ‘Moffenschans’ Velen denken dat dit gewoon een oud huis is en weten niet waar de naam, die bij de meesten herinneringen oproept aan

de Tweede Wereldoorlog, vandaan komt. In het jaar 1621 schrijft de bekende botanicus, letterkundige en predikant Petrus Hondius over dit huis een groot gedicht, dat was opgedragen aan Johan Serlippens, oud-burgemeester van Axel, Neusen en Biervliet. Het blijkt dus dat de naam van dit statige huis enkele eeuwen ouder is dan dat de meesten denken.

Voor een verklaring van de naam moeten we terug naar de Tachtigjarige Oorlog. Na de bevrijding van de Spanjaarden, dreigde Terneuzen in 1583, toch weer in Spaanse handen te vallen. De plaatsen Hulst, Axel en Sas van Gent waren alweer Spaans grondgebied geworden. Dit in Terneuzen nog net verijdeld.

Op 6 november 1583 vertrok Filippe von Hohenlohe vanuit Middelburg naar Terneuzen. Rond middernacht landde hij met 10 vendels (± 1000 man) grotendeels Duitse huursoldaten bij Terneuzen. De Duitse soldaten legden ten zuiden van Terneuzen een schans aan. Deze schans was gelegen aan de huidige Axelsestraat, de “Moffenschans”, waaraan het huis zijn naam ontleent.

Het doel van deze militaire operatie was aan Antwerpen de vaart op de Schelde te



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF november 2021

verzekeren en de vijand uit het Land van Waes te verdrijven.
Chris.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Beste vrienden van die mooie Blauwe Schut. Soms is het best moeilijk om jullie iets nieuws te vertellen over de Schut. De meeste van jullie zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vereniging. Niet in het minst omdat de vrienden naast hun interesse ook nog de nieuwsbrief krijgen toegestuurd. Hierin staan alle nieuwtjes en weetjes van het Onze lieve Vrouwe Gilde. Soms krijg ik wel eens een reactie of een verhaaltje voor de nieuwsbrief van een onze vrienden. Dit is voor mij een teken dat hij ook door jullie gelezen wordt. Voor de redactie altijd fijn om te weten want het maken van een de nieuwsbrief vergt toch wel enige vrije tijd. Vrije tijd die ik overigens voldoende heb en graag voor dit doel inzet. Werd de nieuwsbrief vroeger in de zomermaanden in mindere mate gemaakt, tegenwoordig maak ik hem zelfs op mijn vakantieadres. Ik kan nu dan ook wat vaker en zeker langer op vakantie. We hebben met onze "vrienden" een bindende factor en dat is de Blauwe Schut.

Jarige Vrienden in november.

05 november Tonny Gevers.
08 november Jan den Mulder.
18 november Han Bouwman.
24 november Harrie Manders.
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Even lachen (redactie)

In het café gebeurt veel

Er was een man in een café, hij had besloten dat hij tot twee uur 's nachts zou blijven. Het werd twee uur en hij ging maar naar huis. Maar hij had veel gedronken en hij viel van zijn kruk af. Hij kroop weer op de kruk en bestelde twee koffie om te hopen dat zijn dronkenschap weg ging. Maar hij viel weer van de kruk. Toen bestelde hij een portie bitterballen maar ook dat werkte niet. Toen besloot hij maar om kruipend naar huis te gaan. Toen hij thuis kwam kon hij nog net de deur open doen en in bed komen. De volgende dag kwam zijn vrouw de slaapkamer binnen en zei:
"Je was gister goed dronken hè?!"
De man knikte van ja. De vrouw zei:
"Ja, ik weet het, het café had gebeld! Je was je rolstoel vergeten!"

Puzzelmoment (redactie)

Sudoku

1		4				5	
	9	3					1
	7	2			9		6 4
6					4	7	2 5
							9 6
					2		
	3		9				7
	4				7	5	

8		5			9		1
6		9	5				3
			3		8		
		3		7			5
				4		6	
	6					4	
				5	6		8
						2	
	9		1		2		5