



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF september 2021



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden
staan op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 17, aflevering nr. 9

Redactie: Jos van de Ven

Berichten en/of reacties aan:

J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel

Tel 0492382288 / 0652462803

E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl

Website: www.olvgilde.nl

Bijdragen aan dit nummer:

Redactie Teerdag 19 september.

Redactie: Gildeweekend 21 en 22 augustus.

Redactie: Klusploeg "Jan van Doorenpaviljoen".

Redactie: Schietwedstrijd door kring Peelland.

Chris Arts: Column.

Redactie: Vrienden van het Gilde.

Gildenbroeders, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief september 2021. Het gilde weekend ligt alweer achter ons en hoewel we geen publiek mochten toelaten was het toch erg gezellig zowel bij Rood als bij Blauw. Verderop een kort verslag van dit weekend.

Zachtjesaan wordt er steeds meer toegelaten maar het blijft schipperen. Ook de komende teerdag zal dit nog zo zijn want als er al versoepelingen komen gaan deze pas in na onze teerdag. Jammer voor onze jubilarissen want een receptie is dan niet mogelijk net als

vorig jaar. We proberen er desondanks wel een mooie dag van te maken. De enige troost voor onze jubilarissen is dat ze niet alleen staan want sinds de aanvang van de coronacrisis heeft geen enkel gilde een receptie kunnen houden. Hopelijk is dit de laatste keer op deze manier zodat we er de komende jaren weer volop tegen aan kunnen. Verder is er nog meer te doen zoals o.a. de onthulling van een beeld van Pater Eustachius op het kerkplein op zondag 5 september en op 11 september het pleinfeest op het Blauwe Schutplein. Uw redacteur gaat komende maandag (30 augustus) voor 10 dagen met vakantie om daarna weer fris te kunnen beginnen. Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

Activiteiten september 2021.

- * **Zondag 29 augustus:** Bejaardenkoning + Kruisboogschieten door kringbestuur (2020 en 2021) Op het Jan van Doorenpaviljoen.
- * **Woensdag 01:** Schietwedstrijd senioren.
- * **Donderdag 02:** Ledenvergadering, "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 20:30 uur.
- * **Zondag 05:** Onthulling beeld Pater Eustachius op het Kerkplein.
- * **Zondag 05:** Inhuldiging Keizer Mario van den Elsen gilde St. Leonardus B en D.
- * **Zaterdag 11:** Pleinfeest Blauwe Schutplein

- * **Zaterdag 18:** Teerdag, "Jan van Doorenpaviljoen". Programma volgt.
- * **Zondag 19:** NBFS-toernooi VTBS, bij Gilde Sint Servatius, Lieshout.
- * **Woensdag 29:** Bestuursvergadering.

Verjaardagen in september.

Deze maand geen jarige.

Teerdag 18 september. (redactie)

Zoals u al gelezen hebt vieren we op zaterdag 18 september onze jaarlijkse teerdag. Hopelijk voor de laatste keer onder het strenge regime van de coronaregels. Toch proberen we er een leuke dag van te maken waarvoor onze evenementencommissie weer een mooi programma heeft opgesteld.

De dag staat vooral in het teken van onze jubilarissen.

Om te beginnen Henk Sterken:





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF september 2021

Henk is 60 jaar lid van ons Gilde en heeft zich al die jaren zeer verdienstelijk gemaakt. Een opsomming van zijn activiteiten is als volgt: Tamboer, Piekenier, Reserve Commandant, Bestuurslid, Schatbewaarder, Deken-Schrijver, Archivaris en Zilverdrager. Menig Gildebroeder ging en gaat naar Henk om raad en daad als ze iets wilden schenken aan het Gilde. Er komen, in zijn enthousiasme, meteen allerlei ideeën bij hem op die je nog steeds terug vindt bij ons Gilde. Helaas sukkelt Henk de laatste jaren wat met zijn gezondheid maar hij blijft toch die Gildebroeder die hij altijd is geweest. Op deze dag zetten we hem in de bloemetjes en ook het kringbestuur zal haar steentje bijdragen.

Als 2^e maar zeker niet minder is Wim van Dijk in al zijn gewichtigheid 50 jaar lid van ons Gilde.



Ook Wim heeft diverse functies bekleed. Wat te denken van Vendelier, Vaandeldrager, Piekenier, Kruisboogschutter, Lid commissie

Kruisboog kring Peelland en Voorzitter stichting activiteiten OLV Gilde. Daarnaast heeft Wim zich altijd verdienstelijk gemaakt op gebied van schilderen. Het hele schilderwerk van het “Jan van Doorenpaviljoen” was en is nog steeds bij Wim in goede handen. Zelfs het schilderen van de schietmasten is voor Wim geen probleem als ze maar horizontaal liggen. En stiekem zijn we ook wel een beetje trots dat hij lid is van de Laarbeekse gemeenteraad. Ook Wim wordt door zowel ons Gilde als door kring Peelland in het zonnetje gezet.

Gildeweekend 21 en 22 augustus. (redactie)

Ondanks de beperkingen mogen we terugkijken op een mooi gildeweekend bij zowel het Margarethagilde als bij ons eigen Gilde. 5 Van onze Gildebroeders waren afgevaardigd in de gildetuin aan de kanaaldijk. Bij ons zusterGilde was het bijzonder spannend want zou Toon Thijssen zijn Koningstitel prolongeren en zodoende Keizer worden of zou hij door een van de andere 4 kandidaten ontthoond worden? Het werd ook spannend maar na wat missers (zenuwen) van o.a. Henk de Hair, was het Guido van Stiphout die het laatste restje naar beneden haalde en zich de komende 2 jaar Koning mag noemen van het trotse Margarethagilde.

De vrouw van Guido (of moet ik Koningin zeggen?) vertelde mij dat het lang geleden was dat ze Guido zo blij had gezien. Het is hem overigens gegund. Trouwens Henk de Hair dacht zeker Koning te worden want hij had 'n hele week geoefend, voornamelijk hoe hij zich als Koning moest gaan gedragen tegenover zijn onderdanen en welke houding hij aan moest nemen. Achteraf realiseerde hij zich dat hij beter had kunnen oefenen met schieten. Wellicht was de Koningstitel bij hem een mooie overgang geweest na zijn afscheid als kringvoorzitter het komen jaar. We zullen er maar 'n keer mee lachen. Wat ik van onze delegatie begreep was het erg gezellig geweest.

Op zondag was het onze dag en die begon om 12:00 uur met een koffietafel.

De dames hadden zich van de goede kant laten zien en hadden alles keurig verzorgd. Er was genoeg want zelfs de Rooie Schut heeft later op de middag nog een hapje mee kunnen eten.

De viering door pastor de Jong was goed verzorgd met wel behoorlijk wat zang erin maar met behulp van een paar koorleden wist ook hij bij het laatste lied de juiste wijs te houden. Na zegening van de vogel was het de beurt aan de schutters om te gaan strijden om de zilveren Bavariabeker. Uiteraard kon er



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF september 2021

maar 1 winnen en ook al leek pastor de Jong hulp van boven te krijgen het was toch onze Laarbeekse Gilde-coördinator, Frans Biemans, die na 100 schoten het allerlaatste restje naar beneden haalde. Voor hem de Bavariabeker waarin voor eeuwig zijn naam gegraveerd wordt en een verdiende vendelgroet onder begeleiding van tamboer Marcel de Jong van ons zustersgilde. Het was nog lang gezellig op het “Jan van Doorenpaviljoen”.



Overhandiging van de Bavariabeker aan Frans Biemans door Koning Kailey Gruijters.

Klusploeg “Jan van Doorenpaviljoen”.

(redactie)

Marie-José is onze vaste kracht achter de bar en het wekelijks schoonhouden van ons paviljoen.

Hoewel ze dit met liefde en plezier doet zijn er toch meer werkzaamheden te doen zoals alles binnen en buiten regelmatig een grote beurt te geven. Marie-José wil nu graag een klusploeg in het leven roepen om 1 vaste ochtend in de maand samen deze klussen aan te pakken. Zowel gildebreders als gildezusters zijn dan welkom om naast de klussen ook gezellig samen koffie te drinken en bij te kletsen.

De oproep is dan ook om u op te geven en dan samen een vaste ochtend in de maand af te spreken.

Meldt u aan bij de dekenschrijver en dan wordt in goed overleg e.e.a. afgesproken en maken we er een gezellige ochtend van.

Schietwedstrijd door kring Peelland.

Op zondag 29 augustus organiseerde Kring Peelland een schietwedstrijd om de titel bejaardenkoning 2020 / 2021 en daarnaast een wedstrijd Kruisboog op Wip voor alle belangstellenden. Ook hier werd om het Koningschap geschoten.

Dit alles vond plaats op het prachtige “Jan van Doorenpaviljoen”.

Ondanks het druilerige weer was het erg gezellig en aan het eind werden 3 Koningen gepresenteerd: Hans van den Boomen uit Gemert bij het geweeschieten, Ad Vlemmix uit Lierop in de A-klasse bij het Kruisboog

op Wip en Jan van Thiel uit Gemert in de klasse C bij dit zelfde onderdeel. Een mooie dag die voor herhaling vatbaar is.



Piet van Thiel, Hans vd Boomen en Ad Vlemmix

Column door Chris Arts

Uien.

Wie kent hem niet, de ui? In Zeeland juin genoemd, in België ajuin. Met de benaming gaat de smaak gelukkig niet verloren. Op de Nederlandse akkers groeien verschillende soorten ui. Ze verschillen in grootte, kleur en scherpte. **Er zijn verschillende soorten ui**, ieder met hun eigen smaak en toepassing. De bosui heeft bijvoorbeeld een zachte, zoete smaak die een beetje doet denken aan prei. De gele ui is pittig en is een van de voornaamste ingrediënten van hachee. De rode ui heeft een





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF september 2021

scherpere smaak dan de gewone gele ui. De witte ui is een erg scherpe ui (zilveruitjes) met een iets zoetere smaak dan de gele ui.

Bij het snijden van de ui komt een zwavelverbinding vrij, die met traanvocht zwavelzuur vormt. Dit is de veroorzaker van tranende ogen.

Je kunt de ui rauw eten maar ook koken, stoven of bakken. De toepassing in gerechten is een kwestie van smaak. De ui past goed in salades, soepen en sauzen, maar in een omelet is een ui ook erg lekker. Een tomaatje erbij, helemaal top. Het gebruik van verschillende kleuren van de ui-soorten heeft een decoratief effect in het gerecht. Rode of witte ui op groene sla. De hoeveelheid ui varieert per gerecht.

Ui wordt niet alleen geteeld als voedingsmiddel maar ook als sierui.

Schitterende bloemen variërend in wit, geel, roze, paarse, rode en blauwe kleuren. Grote en kleine bloemschermen. Hoogten tot wel een meter. Wat de liefhebber maar wil.

Wie denkt dat de ui een simpel gewas is om te telen, komt bedrogen uit. Er komen veel ziektes voor en de ui is gevoelig voor te droge of te natte grond. De laatste drie jaar waren voor veel telers een nachtmerrie.

Hevige regenval in het voorjaar werd gevolgd door langdurige droogte, soms extreem zoals in de zomer van 2018. Twee derde van de

oogst in Zeeland ging toen verloren. De Zeeuwse uienteelt is voor zoet water, vooral afhankelijk van regen.

Tegelijkertijd is de ui voor Nederland een belangrijk exportproduct: 1,2 miljoen ton uien werden uitgevoerd, waarvan 80 % via Zeeuwse bedrijven wordt verhandeld. Er is 6000 hectare ui ingezaaid in Zeeland.

Te veel regen is ook een plaag. Als het land te nat is kan er niet worden gezaaid. Zitten de zaadjes eenmaal in de grond, dan kan een flinke bak water voor bodemschimmel zorgen. De ui wordt van binnenuit bruin: de ui wordt oneetbaar.

In Zeeland worden op dit moment 40 experimenten uitgevoerd om de uienteelt te wapenen tegen de klimaatveranderingen. Voor een van deze experimenten wordt een zandbed gefreesd van ongeveer 15 cm boven het maaiveld en een meter breed. Vergelijk dit met een plat aspergebed of witlofbed. Zo houdt de ui droge voeten bij overmatige regenval. Daar tegenover staat dat zo'n bed beregend moet worden in tijden van droogte. Een beregeningsinstallatie aanschaffen is noodzaak. Discussie over het verbruik van het schaarse zoetwater in Zeeland is in volle gang. Aan zout en brak water geen gebrek. Een ding is zeker, de ui zal duurder worden. Chris..

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Mondjesmaat kan er weer e.e.a. worden opgezet. Hoewel ons traditionele gildeweekend het helaas nog zonder publiek moest stellen. Gelukkig hebben we onze vrienden op tijd ingelicht zodat deze niet tevergeefs aan de poort stonden. Om het leed te verzachten zijn Gerard Maas en onze Koning Kailey Gruijters alle vrienden langs aan het gaan met een kleine attentie. We willen onze vrienden zo bedanken dat ze toch trouw blijven aan de Blauwe Schut. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en gelukkig is dat bij velen blauw bloed. Zo gauw het mogelijk is gaan we voor deze selecte groep weer iets organiseren op het "Jan van Doorenpaviljoen".

Intussen is Laurens Fransen al bijna 3 jaar Hagelkoning zonder ook maar strijd te hoeven leveren. Het is hem uiteraard gegund maar een echte wedstrijd is voor iedereen toch mooier.

Jarige Vrienden in september.

18 september: Eugène Barten.

19 september Cees-Joost Botman

23 september Nelly Vermeulen

27 september John Verhoeven

30 september Frans Jeurgens

Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.