



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
**NIEUWSBRIEF oktober 2021**



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden  
staan op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 17, aflevering nr. 10

Redactie: Jos van de Ven

Berichten en/of reacties aan:

J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803

E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl

Website: www.olvgilde.nl

Bijdragen aan dit nummer:

Van de redactie: Teerdag 1 september

Redactie: Om alvast te noteren.

Redactie: Teerdag 18 september 2021.

Gerard Maas: Wintercompetiet schieten weer van start.

Chris Arts: Column

Redactie: Vrienden van het gilde.

Redactie: Even lachen.

Redactie: Puzzelmoment.

**Gildenbroeders, zusters, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief oktober 2021.

We zijn weer goed op weg om allerlei activiteiten op te starten. Toch moeten we ons nog aan sommige regels houden waaronder de coronacheck bij evenementen die vrij toegankelijk zijn. We waren en zijn daarom toch nog wat terughoudend met van alles te organiseren. Zo hebben we nog even met de gedachte gespeeld om een vriendendag te organiseren op zondag 10 oktober. Echter de

combinatie van de betreffende check en een groot aantal afwezige vrienden stellen we het dit jaar maar gewoon helemaal uit en gaan er het komend seizoen weer vol voor.

Helaas hebben we ook dit jaar de receptie op de teerdag nog moeten laten schieten omdat e.e.a. niet te handhaven valt. Een hard gelag voor onze jubilarissen. We hopen nu van de sores verlost te zijn en dat er weer steeds meer mogelijk wordt.

Ik wens U veel leesplezier.

Jos van de Ven.

**Activiteiten oktober 2021.**

Zaterdag 2 oktober: Jaarvergadering kring Peelland te Helmond.

Woensdag 6 oktober: Schietwedstrijd senioren.

Woensdag 6 oktober: Bestuursvergadering

Donderdag 7 oktober: Ledenvergadering in het "Jan van Doorenpaviljoen" aanvang 20:30 uur.

Woensdag 27 oktober: DB-vergadering.

Zondag 31 oktober: Viering 175 jaar kerk Aarle-Rixtel. Tijd en bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt

**Verjaardagen in oktober.**

Deze maand hebben we 2 jarigen.

03 oktober: Jos van de Ven.

13 oktober: Frans van Griensven.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

**Om alvast te noteren.** (redactie)

Op zondag 14 november a.s. wordt de goede Sint weer ingehaald. Vooraf aan de intocht vieren we weer traditioneel onze patroonsdag met een gezamenlijke lunch die ons zoals gewoonlijk weer aangeboden wordt door onze beschermheer Dave Prinsen en zijn vrouw Maaïke.

Leg deze datum vast in uw agenda.

**Teerdag 18 september 2021.** (redactie)

Ondanks de nog heersende coronamaatregelen hebben we toch een prachtige teerdag gehad. De dag begon met een koffietafel die iedereen zich goed liet smaken. Hierna was het woord aan onze Gildepastor die altijd de mooie woorden weet te vinden voor de gildebroeders en zusters. Tijdens deze viering werd Rinke Evers



*Installatie Rinke Evers*



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2021

geïnstalleerd als nieuwe gildezuster. Met de punt van de gildevlag in haar hand zweerde ze, ten overstaan van onze gildepastor, trouw aan het gilde. Jammer dan haar zoon Stein door ziekte gevelde was want het maakte het bijzonder dat Rinke in navolging van man en zoon lid geworden is van ons gilde. Welkom Rinke en ik denk dat je je draai wel gaat vinden.

Na de viering en de koffie met gebak was het de beurt aan onze jubilarissen. Henk, 60 jaar lid, en Wim, 50 jaar lid, werden door onze hoofdmans toegesproken zoals we dat alleen van hem kennen. Ze kregen beiden hun onderscheidingen opgespeld en de dames kregen een bloemetje.



*Wim feliciteerd zijn medejubilaris Henk*

Hierna was het de beurt aan kring Peelland die met 3 man sterk de jubilarissen kwamen

huldigen. Henk de Hair sprak als kringvoorzitter warme woorden. Ook werden door de kring onderscheidingen uitgereikt. De dames kregen een mooie kaars met het embleem van de kring er op. Uiteraard kregen de beide jubilarissen nog een vendelgroet aangeboden die voor Wim en Ans van Dijk extra bijzonder was vanwege hun 40-jarig huwelijksfeest. Aan het eind van de middag werd er genoten van een heerlijke maaltijd en het bleef nog lang gezellig. Dank aan de evenementencommissie die deze dag perfect georganiseerd heeft.

### **Wintercompetitie schieten weer van start.**

(Gerard Maas)

Beste Schutters

Na een lange periode van thuis zitten hopen we dat dit voorbij is voor de komende tijd.

Wij willen weer gaan starten met de Wintercompetitie op zondag 10-10-2021.

Tot zondag 27-02-2022.

Afhankelijk van de data die Kring Peelland plant voor het kring schieten en de vrije wedstrijden op zondag, kunnen wij eventueel de laatste wedstrijden van februari naar zaterdag middag verschuiven in overleg.

In deze periode zijn 19 / 20 zondagen

10-17-24-31 oktober 2021

7-14-21-28 november 2021

14 november onder voorbehoud i.v.m. patroonsdag en intocht Sinterklaas  
5-12-19 december 2021

2-9-16-23-30 Januari 2022

6-13-20-27 februari 2022

27 Februari is de laatste wedstrijd en prijsuitreiking.

Als er dan kringwedstrijden zijn, kunnen we eventueel naar zaterdagmiddag 19-26 februari schuiven

Er wordt geschoten van 10.00 tot 13.00 uur.

Afhankelijk van het weer gaat het door.

Mocht het niet doorgaan wordt het bekend gemaakt via de schutters APP voor 10.00 uur door Gerard Maas.

Voor de competitie tellen 10 kaarten mee en alle 10 de kaarten worden geteld, dus de slechte kaarten tellen ook mee.

Stempelen voor schietbeurt vindt na wedstrijd plaats door Frans / Gerard

Zorg dat je kaart voor 13.00 geschoten is, mast gaat exact om 13.00 uur naar beneden.

Ook voor de kruisboog schutters is er gelegenheid om een pijltje te schieten op de kruisboog mast.

De kruisboog schutters zorgen zelf dat de mast gereed is, en de veiligheid rond om de mast gewaarborgd is.

Voor eventuele vragen Frans van Grinsven  
0492-383284

Gerard Maas 06 19266211



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2021

### **“Jan van Doorenpaviljoen”.** (redactie)

Op de ledenvergadering en de teerdag is gesproken om een ochtend in de maand 'n zogenaamde klusochtend te organiseren. We willen nu daadwerkelijk van start gaan en er zijn voldoende klussen voor zowel de heren als de dames. De klussen bestaan uit extra poetswerk maar ook wat stratenmakerswerk, snoeiwerk en verdere voorkomende werkzaamheden.

We starten op dinsdag 11 oktober om 09:00 uur en vervolgens elke 2e dinsdag van de maand. In overleg kan er uiteraard een andere ochtend worden afgesproken.

Uiteraard staat de koffie klaar en kan er wat bij gekletst worden. Het moet op een relaxte manier uitgevoerd kunnen worden.

### **Column door Chris Arts**

#### **Schamel.**

Kom je in de krant een verhaal tegen over een schamel.

Ik kende het woord alleen maar in de betekenis van armoedig, karig, behoeftig, miserabel, zeker geen rijkdom. Het blijkt ook een stuk hout te zijn, een bewerkt stuk hout wel te verstaan. Het blijkt een onderdeel van een boerenwagen.

**De boerenwagen** had vier wielen, waarvan de twee voorste, kleinere wielen konden



zwenken. Het onderstel bestond uit een boom om het paard de wagen te laten trekken. En niet te vergeten de wielen, al dan niet voorzien van een rem. De wielen hebben spaken die schuin op de as zijn geplaatst. Dat moest helpen om de schokken op te vangen en tegelijk de wagen vlotter te laten lopen.

**De laadbak** bestond uit zijborden, een voor- en een achterbord. De zijborden zijn meestal vast bevestigd aan de bodem en hebben bovenaan enkele metalen uitsparingen voor de opzetstukken. Dit diende om het laadvolume te vergroten.

**Het achterbord heet schamel.** In een aantal gevallen werd de schamel uitgesneden. Je zou dit houtsnijwerk een pronkstuk kunnen noemen: een schamel, een uit hout gesneden kunstwerk met figuren zoals een vergulde leeuw. Iets waar het oog van de mensen in vroeger tijden ongetwijfeld op viel wanneer er een boerenwagen voorbij ratelde. De achterkant gaf die kar zijn uitstraling, toonde zijn rijkdom.

**Er is een schamel** gevonden bij een tweedehands winkel in Zierikzee. Deze stond klaar voor het stort. Het kunstwerk is aangeboden aan het Karrenmuseum in Essen (bij Roosendaal). Daar wordt het eerst geconserveerd en eventueel gerestaureerd. Dat laatste is afhankelijk van de kwaliteit van het hout en beschikbaar vakmanschap.

**Wat het voor het Karrenmuseum** een interessant stuk maakt is dat de vermoedelijke maker bekend is. Dat zorgt ervoor dat het museum je er een verhaal over kan vertellen en dat is iets waar het museum dan rekening mee kan houden.

**Dat het museum** blij is met dit kunstwerk, is duidelijk. Het museum strijdt voor een groter geheel namelijk het opsporen van zaken die cultureel historisch van belang zijn. Boeken, foto's, technische tekeningen, modellen en gereedschappen gaan regelmatig verloren. Zeeland heeft een rijke historie. Veel staat nog in boeken, maar weinig blijft behouden in het echt.

**Provincie en het Rijk** zouden zich meer moeten inspannen voor een betere conservering. Dagelijks gaan in Zeeland veel objecten verloren door onder andere afbraak en vernieuwing of worden dingen weggegooid door ruimtegebrek. Overigens zijn er wel organisaties die zich inzetten voor cultuurhistorie. Zoals heemkundige verenigingen en een stichting als Erfgoed Zeeland.

Chris.

### **Vrienden van het Gilde.** (redactie)

Het einde van het gildeseizoen, dat eigenlijk nooit goed op gang gekomen is, is alweer nabij. We hebben nog overwogen om iets



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF oktober 2021

voor onze vrienden te kunnen regelen maar om uiteenlopende redenen is dit niet meer te organiseren. We zullen echt het nieuwe seizoen af moeten wachten en dan gaan we er ook echt tegenaan. Noteert u al vast zondag 1 mei want dan wordt u weer uitgenodigd voor onze vriendendag die we al 2 jaar moeten missen. We hopen het dan dubbel en dwars goed te maken. Wij weten ook wel dat dat vermaledijde coronavirus alles in de war heeft geschopt maar we balen er wel van. Onze leden zijn maar wat blij dat we nu weer opgestart zijn. Ook het rikken op donderdagavond is weer losgebarsten. Als vriend bent u ook hierbij van harte welkom. Tot ziens op een van onze activiteiten.

### Jarige Vrienden in oktober.

Erg veel jarige vrienden deze maand.

01 oktober Joshy Gevers

02 oktober: Björn Kerkhof.

08 oktober Frank Fritsen

10 oktober Ankie Koster

12 oktober Gerard van den Bogaard

22 oktober J. Weekamp

24 oktober Ad Kweens

24 oktober Rein Hermens

24 oktober Theo Nooijen

25 oktober Ine van Dinteren v Griensven

Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

### Even lachen. (redactie)

#### **Glazen oog.**

Komt een man bij de dokter. "En", vraagt de dokter, "wat is er aan de hand?"

"Nou", zegt de man, "ik heb per ongeluk mijn glazen oog ingeslikt."

Zegt de dokter: "Doe je broek maar naar beneden, even bukken en dan kijk ik wel of ik hem er uit kan halen."

De dokter trekt zijn handschoen aan en begint te wurmen, na een minuutje zegt hij: "Sorry, maar ik zie het nergens zitten."

Waarop de man antwoordt: "Dat is gek, ik zie u wel!"



### **Julius Caesar**

In de wachtruimte van een psychiatrische instelling zit een aantal patiënten te wachten. Twee raken er in gesprek.

"Wie ben je en waarom ben je hier?", vraagt de één.

"Ik ben Julius Caesar. Toen zie de psychiater dat ik maar hierheen moest komen", zeg de ander.

"Maar hoe weet je dat je Julius Caesar bent?" "Nou", reageert de ander, "dat heeft God me verteld."

Achter in de wachtruimte schreeuwt een derde patiënt: "DAT HEB IK NOOIT TEGEN HEM GEZEGD!"

### Puzzelmoment. (redactie)

#### **Sudoku**

	7		3		6			
			2					7
6	5					4		3
	3			8			6	1
		5		1	4			8
		2					4	
	2			7				
		9					1	
		1				3		