



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
**NIEUWSBRIEF juli 2021**



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden  
staan op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 17, aflevering nr. 7  
Redactie: Jos van de Ven  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl  
Website: www.olvgilde.nl  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: Overlijdens  
Wim van Dijk: Bedankje.  
Chris Arts: Column.  
Redactie: Vrienden van het gilde  
Redactie: Even puzzelen

### **Gildenbroeders, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief juli 2021. Nog steeds verblijf ik op de camping maar de weersomstandigheden zijn nu toch wat minder en moeten we onze activiteiten meer naar binnen verleggen. Komende dinsdag is het overigens alweer voorbij en komen we terug naar onze basis in Aarle-Rixtel. Ruim op tijd voor onze jaarvergadering die deze keer voor belangrijke besluiten staat. Uw komst is dan ook zeer gewenst. Zo is er door onze kledingcommissie hard gewerkt aan een nieuw kostuum dat nogal wat verandering

ondergaat. Een uitgebreide presentatie wordt door Ine Maas en Thijs Geene begeleid. Ook wordt er een voorstel gelanceerd dat het mogelijk maakt voor gildebreeders en zusters om na hun overlijden de as uit te strooien bij ons gildepaviljoen. Onze gildepastor Ton Schepens heeft hiervoor een voorstel gemaakt dat de regels moet vastleggen over de rechten en plichten hieromtrent. Verder kunnen we weer starten met allerlei activiteiten tenminste als alle versoepelingen doorgaan. Enkel de 1,5 meter blijft nog een uitdaging.

Ook in de afgelopen periode zijn ons weer een aantal gildebreeders en zusters ontvallen waarover meer verderop in deze nieuwsbrief. Tot slot nog even dit: Henry van der Putten is gevallen met zijn scootmobiel en ligt nu tot overmaat van ramp in het ziekenhuis met een gebroken heup.

We wensen Henry een spoedig herstel toe.  
Ik wens U veel leesplezier.  
Jos van de Ven.

### **Activiteiten juli 2021.**

Onder voorbehoud van evt. maatregelen.  
**Donderdag 01:** Uitgestelde jaarvergadering "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 20:00  
**Woensdag 07:** Schietwedstrijd senioren.  
**Woensdag 14:** Regiocompetitie Kruisboog op Wip OLV gilde Aarle-Rixtel.

**Woensdag 21:** Regiocompetitie Kruisboog op Wip inhaalmoment finale.

**Woensdag 28:** DB-vergadering 24/7 t/m 5/9 schoolvakanties.

### **Verjaardagen in juli.**

Deze maand hebben we 4 jarigen.

05 juli: Erebroeder Chris Arts.

08 juli: Joop Kester.

17 juli: Henk van der Velden.

18 juli: Thijs Geene.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

### **Overleden gildebreeders en zusters.**

(redactie)

In de afgelopen periode zijn er ons alweer een aantal mensen ontvallen.

**Te beginnen met Toos van de Ven,** de vrouw van onze gildebreeders Henk van de Ven. Toos was echter meer dan alleen de vrouw van Henk want zij stond altijd trouw achter haar man en heeft samen met Henk jarenlang vanaf de opening van ons paviljoen de bar gerund en gezorgd dat ons paviljoen er altijd onberispelijk uitzag. Helaas moest zij stoppen met dit werk toen haar gezondheid haar in de steek liet. Toos is op 7 juni gestorven en op zaterdag 12 juni was de uitvaart. Een delegatie van ons gilde was hierbij aanwezig.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF juli 2021

We wensen Henk veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

**Op vrijdag 17 juni is de vader en opa** van Jeroen en Stein Evers, Cees Evers, overleden. Persoonlijk hebben wij hem niet gekend maar naar ik begreep was hij ook zeer begaan met het gilde. We wensen ook de familie Evers sterkte met dit verlies.

**Bij het gilde Sint Joris Deurne** is Gilde broeder Toon van Rooij op 82-jarige leeftijd overleden en het gilde Sint Leonardus Beek en Donk heeft op 28 mei afscheid genomen van Frans Verhoeven.

**Bedankje Wim van Dijk.** (Wim van Dijk)

Beste Gildebroeders en Zusters

Ans en ik waren blij verrast met de komst van een kleine delegatie van het gilde, en gildezuster Tonnie op onze 40-jarige trouwdag. Hoewel we meer dan genoeg plek hebben, en er best meer bij geweest konden zijn, was dit natuurlijk niet mogelijk door Corona. Ook hebben we verschillende kaarten, en felicitaties via mail en facebook gehad. Toch willen we de gilde hiervoor bedanken. De vendelgroet die houden we nog tegoed. Als dit door Corona weer kan en mag. Voordeel van weinig mensen te kunnen ontvangen is, dat een feest vele dagen duurt, en je veel tijd hebt voor iedereen.

Wij wensen jullie allen toe,

Blijf gezond.

Groeten Ans en Wim van Dijk.



**Column door Chris Arts**  
**Leeuwen en vissen bekronen kerken.**

Kom ik in de krant een artikel tegen over windvanen.

De belangstelling is gewekt en



ik vroeg me gelijktijdig af:

Wat staat er op de kerktoren van de parochie in Aarle? En wat op het protestantse kerkje of de kapel? Via internet zijn afbeeldingen te vinden, immers in deze tijd kan ik moeilijk een blik ter plaatse op de drie monumenten werpen. Weet de lezer het zonder te gaan kijken?

In een dorp of stad behoort een kerktoren tot een van de hogere gebouwen, zo niet het hoogste gebouw. Menige kerktoren of gemeentehuis wordt gesierd met een windvaan. Aan de stand van de windvaan kan men de windrichting aflezen.

In veel gevallen staat er een kruis op een kerktoren, maar ook een leeuw of een haan is mogelijk. Zeemonsters komen ook voor. Er zijn juweeltjes te ontdekken, bijvoorbeeld op de Oostkerk in Middelburg staat een leeuw als windvaan. Op de Dikke Toren in Zierikzee een zeilschip. Op het gemeentehuis van Hulst prijkt een dubbele adelaar, in 1455 verleend door keizer Maximiliaan I van Oostenrijk. Een zeilschip heeft te maken met de visserij. Op de kerktoren van Hengsdijk (gemeente Hulst) staat, hoe kan het ook anders, een hengst.

Er is een veelzeggend oud rijmpje, dat luidt:



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF juli 2021

Protestanten hebben een haantje.  
Luthers hebben een zwaantje.  
Doopsgezinden hebben een huisje.  
Katholieken een kruisje.

De haan blijkt de meest voorkomende windvaan op Nederlandse kerken. De haan herinnert de gelovigen aan de geschiedenis met Petrus, die Jezus na zijn gevangennamen drie keer verraadde voor de haan kraaide. Jezus had dit al eerder aangekondigd. Ook is de haan symbool van de biecht en een nieuwe dag, de nacht is verdreven.

Een zwaan staat hoofdzakelijk op Lutherse kerken. De zwaan is terug te voeren op de Tsjechische hervormer Hus. Hij liet zich in de 15<sup>e</sup> eeuw bijzonder kritisch uit over misstanden in de katholieke kerk. Hij werd tot de brandstapel veroordeeld. Vlak voor zijn vonnis schijnt hij geroepen te hebben: zij zullen nu een Hus braden (hus is Boheems voor gans) maar over 100 jaar zullen zij een zwaan horen zingen. Met deze zwaan werd Maarten Luther bedoeld.

In tegenstelling wat het rijmpje beweert heeft de haan een katholieke herkomst die teruggaat tot de 9<sup>e</sup> eeuw. Toen werd bij pauselijk decreet bepaald dat kerktorens getooid moesten worden met een haan.

Praktisch gezien steekt de windhaan zijn kop in de wind. Een gelovige kan zichzelf zien als iemand die in zijn geloof tegenwind weet te trotseren.

Zwaan en haan zijn populair. Er zijn ook windvanes met een paard, waarvan de symboliek niet duidelijk is, mogelijk is het een mythisch dier om kwaad en ontij af te wenden. Dit kan ook gezegd worden van een haan of elk ander dier.  
Chris.

**Vrienden van het Gilde.** (redactie)

Het wordt steeds moeilijker om een stukje voor onze vrienden te schrijven. Niet dat ik niet wil maar het ontbreekt me door dat vermaledijde corona aan onderwerpen die ik graag met onze vrienden wil delen. Maar er gloort licht want het einde is in zicht en we kunnen weer zachtjes aan onze activiteiten op gaan starten. Dat geeft mij in ieder geval wat meer mogelijkheden om over het wel en wee van ons gilde te vertellen. Zoals jullie in deze nieuwsbrief konden lezen is gildezuster Toos van de Ven afgelopen maand overleden. Toos was echter niet alleen de vrouw van gildebroeder Henk maar zij was ook lid van de vrienden. Na een slopende ziekte waarin de wereld voor haar tot een minimum was beperkt is ze rustig ingeslapen.

**Jarige Vrienden in juli.**

07 juli: Tiny van Brug.  
16 juli: Peter Biemans.  
30 juli: Toon Bekkers.  
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

**Puzzelmoment.** (redactie)

Sudoku

9	4		1		3			
			5			7		
			6					
1	6							2
		5					7	
				2	9			
7	1						9	
4		2		1			3	
		3		7	5			6