



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF februari 2021



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden  
staan op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 17, aflevering nr. 2

Redactie: Jos van de Ven.

Berichten en/of reacties aan:

J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel

Tel 0492382288 / 0652462803

E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl

Website: www.olvgilde.nl

Bijdragen aan dit nummer:

Jos van den Heuvel: In memoriam Bertus van Rixtel.

Redactie: Opzegging lidmaatschap Stephan Kweens.

Redactie: Jaarvergadering.

Chris Arts: Column.

Redactie: NLdoet

Redactie: Vrienden van het Gilde.

Redactie: Even lachen.

### **Gildenbroeders en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief van februari 2021.

Op de allereerste plaats nog de beste wensen en een fantastisch gildejaar. Hoewel, we moeten het nog maar afwachten. We hebben weer strengere maatregelen gekregen en het virus lijkt steeds verder op te rukken.

De meeste gildedagen in Brabant zijn alweer geschrapt en we proberen nu toch wat kleinere activiteiten op poten te zetten voor later dit jaar. Het is hard nodig dat we elkaar weer gaan zien en dat we weer bij kunnen praten.

Onze eerste activiteit hebben we inmiddels weer gehad maar de aanleiding was niet zo best. Onze nestor, Bertus van Rixtel, hebben we op vrijdag 15 januari de laatste eer moeten bewijzen. Hoewel het niet goed ging is Bertus toch vrij onverwacht van ons heengegaan. Het was uiteraard mooi om te zien dat er zo'n grote groep gildebroeders aanwezig was ondanks de kou. Verderop leest u het "in memoriam" dat onze hoofdman tijdens de dienst heeft voorgelezen. Een gildebroeder in hart en nieren is van ons heengegaan.

We wensen Jo en de kinderen uiteraard sterkte met het dragen van dit verlies. Verder hebben we veel leuke reacties gehad op de attentie die onze Koning en Henk van der Velden met kerstmis bij de leden hebben rondgebracht. Een schot in de roos. Blijf gezond en pas goed op elkaar. Ik wens U veel leesplezier.  
Jos van de Ven.

### **Activiteiten februari 2021.**

Geen activiteiten.

### **Verjaardagen in februari.**

De jarigen deze maand zijn.

23 februari Gerard Maas.

28 februari Jos Gruijters.

Beiden proficiat en een fijne dag toegewenst.

### **In memoriam Bertus van Rixtel.**

(door Jos van den Heuvel)



Bertus, op 19 september heb je jouw 65-jarig lidmaatschap van het gilde nog mogen vieren. 65 jaar lid van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, oftewel de Blauwe schut.

Dit is echt een leven lang actief lid van een vereniging, dit is maar weinig mensen gegeven en zeker zo goed als altijd in goede gezondheid. In die 65 jaar heb je natuurlijk alles op gildegebied meegemaakt, al jong begonnen als vendelier en tamboer en in al deze disciplines vele prijzen mogen behalen, op latere leeftijd schutter geworden en ook hier konden ze allemaal Bertus van Rixtel vanwege zijn kwaliteiten als schutter en er werden vele prijzen behaald.

Als vendelier heb je je sporen echt wel achtergelaten, je was zo goed dat je zelfs een keer in Engeland mee mocht doen aan



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF februari 2021

wedstrijden en zelfs 10-en op je scorelijst kreeg.

Weer of geen weer je deed altijd mee met de wedstrijden, je was zelfs een keer aan het vendelen tijdens een storm en toen je de vlag omhoog gooide werd deze door de wind gegrepen en belande deze in een ander wedstrijdveld.

Bertus op een gegeven moment werd je commandant en dat ging je goed af, door je ervaringen met het vendelen en trommen wist je precies hoe iedereen zich diende te gedragen en welke marsen er getromd moesten worden.

Tijdens optochten met gildefeesten had je altijd de hele groep goed onder controle en werden er geen misstappen gemaakt waardoor ook hierin uitstekende prijzen werden behaald. We hadden in jouw periode als commandant en ook hoofdman een fantastische gildegroep en tijdens een gildefeest in Asten stonden we in alle vendeldisciplines volgens mij met 17 vendeliers tegelijk te vendelen.

Groepen groot, groepen jeugd en individueel, het hele terrein zag blauw.

Wat was je hier trots op.

Ook ik heb mede door jou het vendelen geleerd, in de tuin bij de familie van Noordwijk, samen met Ben en Joost elke

week oefenen, geen pardon, je was een goede leermeester.

Zo ook met het trommen, met een grote groep tamboers bij Janus van der Linden in de garage met instructeur Piet van Bree, was je er altijd bij om te kijken naar de vorderingen wat ook tijdens de wedstrijden vele prijzen opleverde.

Wat waren we berucht onder jouw leiding in Gildeland, als ze ons aan zagen komen met jouw voorop dan werd er al gauw gezegd, daar komen de prijzenjagers weer en ja, 's avonds weer terug naar huis met de bus en een volle zak met schildjes, het was weer gelukt.

Bertus, je hebt je sporen zeker verdiend en alle gildebroeders waren ook zeer met je begaan. Zelfs toen je een keer hulp nodig had met je bieten op de Heikant, kwamen de gildebroeders je helpen met de bieten schoffelen, zelfs nog in uniform.

Je hebt het gilde met trots geleid als commandant en als hoofdman en werd je daar op een gegeven moment ook voor beloond met een Koninklijke Onderscheiding. Daarna vond je het tijd worden om het stokje over te dragen en mocht ik in 1998 jouw taak als hoofdman overnemen.

Je bent altijd betrokken gebleven tot op de laatste dag toe met het gilde en daar wil ik je

dan ook namens alle gildebroeders en -zusters voor bedanken.

En ook je vrouw Jo en de kinderen Bert en Els wil ik daarvoor bedanken want die hebben jou in die drukke gildeperiode vaak moeten missen.

Bertus het ga je goed en familie voor nu en in de toekomst nog heel veel sterkte.

#### **Opzegging lidmaatschap Stephan Kweens** (redactie)

Zoals u weet heeft Stephan Kweens het besluit genomen om te stoppen als gildebroeder bij ons gilde. Hoewel we het betreuren was het toch een beetje te verwachten. Ergens hadden we nog altijd de hoop dat hij weer actief zou worden. Stephan is lange tijd zowel tamboer als vendelier geweest en beide disciplines beheerste hij naar genoegen. Ook is hij enige tijd bestuurslid geweest. Helaas is zijn binding met Aarle-Rixtel de laatste jaren wat minder geworden en ook zijn drukke werkzaamheden waren mede debet aan dit besluit. Hij heeft er lang mee rondgelopen maar uiteindelijk toch deze beslissing genomen.

We proberen Stephan niet uit het oog te verliezen en de deur zal altijd voor hem open blijven staan.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF februari 2021

**Jaarvergadering.** (redactie).

Veel kan er niet over gezegd worden want ook de jaarvergadering zullen we helaas uit moeten stellen. Wanneer deze wel gehouden kan worden is nog ongewis. Zodra er ruimte is dat onze eerste gezamenlijke activiteit, uitzonderingen daargelaten.

Er zijn 2 betsuursleden aftredend te weten Gerard Maas en Henk van der Velden.

Gerard heeft te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Jammer maar hiervoor zullen we een andere kandidaat moeten zoeken.

Henk van der Velden heeft aangegeven om nog een jaar door te willen gaan als penningmeester om ons toch de tijd te geven een geschikte opvolger te vinden.

Het blijft altijd jammer als kundige mensen een stapje terug doen. We moeten hun besluit echter respecteren.



Verder staat er nog iets zeer belangrijks op de rol en wel onze kostuums. De kledingcommissie is zeer fanatiek bezig

geweest om ons kostuum aan te passen aan de huidige tijd. Het moet gezegd, ze zijn erg enthousiast bezig geweest en hebben straks wat te presenteren waarover we dan tijdens de jaarvergadering een beslissing moeten nemen.

Zodra het veilig is gaan we een datum prikken voor de jaarvergadering

**Column door Chris Arts.**

Al vaker heb ik wat geschreven over Hulst. Nu een stukje over openbaar vervoer dat er niet meer is. Hulst kent straatnamen als Stationsplein en Spoorweg. Aan dit plein en deze weg zijn grootwinkelbedrijven gevestigd, een sportcentrum, een garage en een bierbrouwerij naast een aantal kleinere bedrijven. In het voormalige stationsgebouw is nu een brasserie gevestigd. In geen velden of wegen echter geen spoorwegstation of spoor te vinden. Vreemd?



De Nederlandse Spoorwegen heeft in een reclamespotje de uitspraak “waar zou je zijn zonder de trein”. Antwoord “in Zeeuws-Vlaanderen”. Niet helemaal waar, specifiek “geen trein voor personenvervoer, wel een trein voor goederenvervoer”. Hoe zit het eigenlijk?

In 1870 werd Spoorlijn 54 aangelegd en geëxploiteerd door een private spoorwegmaatschappij met de hoofdzetel in Sint-Niklaas. De spoorlijn was een verbinding tussen Charleroi, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Het diende ook voor de ontsluiting van steden zoals Mechelen, Sint-Niklaas en Temse. In Nederland was de spoorlijn vooral van belang voor de ontsluiting van de haven van Terneuzen en het vergroten van het afzetgebied van Zeeuwse landbouwproducten. In 1948 werd de exploitatie overgedragen aan de NMBS (de Belgische Spoorwegen met hoofdzetel in Brussel) en de NS (met hoofdzetel in Utrecht).

Voor wat de sectie Sint-Niklaas - Terneuzen betreft werd het reizigersverkeer opgeheven op 6 oktober 1951 (Hulst - Terneuzen) en op 18 mei 1952 (Sint-Niklaas - Hulst). Het goederenverkeer op de sectie Sint-Niklaas - De Klinge (grens met Nederland) werd opgeheven in oktober 1975. Het Nederlandse deel van het tracé bestaat nog deels als goederenspoorlijn vanaf Terneuzen naar het industrieterrein Sluiskil-Oost en vandaar naar het bedrijventerrein op de Axelse vlakte. Voor wat betreft het rendement is dit een van de betere trajecten van de NS. Chemiereuzen



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF februari 2021

zoals Dow, Hydro-Agri en ICL maken er gebruik van. Vanaf Terneuzen naar Gent gaan hoogwaardige grondstoffen en producten verder Europa in.

Het goederenverkeer op de sectie De Klinge - Axel werd opgeheven in juli 1968. Dit oostelijke deel van het tracé tot de grens met België is weggehaald in 1984. De ligging ervan is deels nog in het landschap herkenbaar.

Op de bedding van het tracé Sint-Niklaas - De Klinge is over een lengte van 11 km een fiets- en wandelpad aangelegd dat deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk van het Waasland en Zeeland. Nu is ook het laatste deel - gelegen tussen de Clingse bossen en de Grote Kreekweg in Hulst - eindelijk aangelegd.

Door de aanleg van dit fietspad is een stukje historie (Sporlijn 54) weer zichtbaar en is een mooie, recreatieve fietsverbinding tussen Hulst en België vervolledigd. De spoorlijn 54 werd in de volksmond "Morgen terug" genoemd. De trein kwam namelijk altijd de volgende dag pas terug.

Er zijn een paar typische kenmerken van dit fietspad te noemen. Het Belgische wegennet staat niet best bekend voor betreft onderhoud.

Het wegdek op het Klingspoor is in het Belgische deel keurig geasfalteerd, in Nederland is het steenslag.

Je ziet op dit stuk geen heuvels of bergen, maar het hoogteverschil tussen Hulst en Sint-Niklaas bedraagt 17 meter, niet gering voor een vlak land. De natuur is er prachtig, het wegverkeer is alleen hoorbaar bij de kruising met de expresweg, de snelweg tussen Antwerpen en Knokke.

**NLdoet op het "Jan van Doorenpaviljoen".**  
(redactie)

NLdoet is dit jaar wat later dan we gewend zijn. Deze keer is de datum op 28 en 29 mei waarbij voor ons de nadruk komt te liggen op zaterdag 29 mei. Zoals gewoonlijk is er weer voldoende werk in onze gildetuin en u wordt opgeroepen om nu al deze dag te reserveren. Van tevoren worden al voorbereidende werkzaamheden verricht. Als er dan om hulp gevraagd wordt, schroom dan niet en meld u aan. Het paviljoen met de gildetuin is van ons allemaal.

Voor de lunch op deze dag wordt gezorgd.

**Vrienden van het Gilde.** (redactie)

Ook onze vrienden wens ik nog een voorspoedig 2021 ook al gaat het met

hindernissen. Het blijft maar aanmodderen met de huidige omstandigheden.

Hopelijk gaat de vriendendag door op zondag 2 mei. We houden het scherp in de gaten. Wellicht dat u deze datum alvast kunt noteren in uw agenda. Tegen die tijd krijgt u ook weer de uitnodiging per post in de bus. Blijf gezond en pas goed op elkaar.

**Jarige Vrienden in februari.**

12 februari Martien van de Loo.

21 februari Hans van de Vossenbergh

26 februari Jo Maas

Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

**Even lachen.** (redactie)

**Pastoor en de Ezel.**

Op een morgen doet een pastoor de deur van zijn kerk open en vindt daar een dode ezel. Hij weet niet goed wat doen en belt dan maar de burgemeester met het verzoek om het dier te laten weghalen.

"Los uw problemen zelf op," zegt de burgemeester, die feitelijk een gloeiende hekel aan de pastoor heeft.

"Per slot van rekening is het uw taak de doden te begraven!"

"Daarom bel ik juist op," zegt de pastoor, "volgens het laatste sacrament moet ik eerst de familie raadplegen!"