



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF november 2020



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden
staan op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 16, aflevering nr. 11
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Redactie: Bijdragen aan dit nummer:
Redactie: Kringildenfeest 2024.
Chris Arts: Column
Redactie: Even lachen.
Redactie: Puzzelmoment.

Gildenbroeders, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief november 2020. Een kortere nieuwsbrief dan dat u van mij gewend bent.

Het gildeseizoen is alweer gestopt terwijl het eigenlijk nog niet eens begonnen was. Dit jaar willen we zo snel mogelijk achter ons laten.

Wie had 'n jaar geleden gedacht dat 2020 zo zou gaan verlopen. Zoals bij vele verenigingen is ook bij ons een gildeseizoen verloren gegaan. Hopelijk kunnen we 2021 positiever tegemoet zien. Eerst moeten we het nog een tijdje uitzingen. Maar zoals altijd komt aan alle ellende een eind. Vroeg of laat

gaan we elkaar weer ontmoeten en dan is dat weerzien des te plezieriger. Ik kijk er naar uit. De nieuwsbrief is door de omstandigheden ook leger dan normaal want na de teerdag zijn alle activiteiten opgedroogd. Gelukkig krijg ik van onze columnist, Chris Arts, een niet ophoudende stroom aan columns zodat we toch weer eens iets anders lezen dan over dat vervelende corona. Blijf gezond en let goed op elkaar. Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

Activiteiten november 2020.

Alle activiteiten gecancelled

Verjaardagen in november.

In november hebben we een jarige. 04 november: Erebroeder Henk Sterken. Proficiat en een fijne dag toegewenst.

Kringildenfeest 2024. (redactie)

Zoals bekend vieren we in 2024 ons 700-jarig bestaan als gilde. Natuurlijk willen we dit niet zo maar voorbij laten gaan. We houden op 9 juni 2024 een kringildenfeest in aanwezigheid van alle gilden van kring Peelland aangevuld met gastgilden. Dit feest is natuurlijk voor onze hele gemeenschap en we gaan er zeker iets moois van maken.

Op dit moment wordt achter de schermen gewerkt om de organisatie op te tuigen en de juiste poppetjes op de juiste plaats te krijgen. Het begin is gemaakt. Vanaf 2021 probeer ik u telkens op de hoogte te houden van de vooruitgang. Tenminste als corona geen roet in het eten gooit. Enfin we hebben nog even de tijd.

Column door Chris Arts Suiker.

Al vaker is in deze rubriek een landbouwgewas aan de orde gekomen: het oogstseizoen van suikerbieten is weer begonnen. Je ziet de bergen suikerbieten weer langs de wegen liggen, wachtend op transport naar de suikerfabrieken bijvoorbeeld Dinteloord. En natuurlijk de borden slijk of modder naast de weg, want er komt een partij klei op de weg te liggen!



Modder op de weg zorgt voor gevaarlijke situaties. In de oogsttijd en dan vooral in de natte herfstmaanden zorgt klei voor verraderlijk gladde wegen. Dit veroorzaakt jaarlijks verkeersongevallen, waarvan sommige met ernstige afloop. Door waarschuwingsborden en het schoonhouden van de weg kunnen ongelukken door modder op de weg worden voorkomen.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF november 2020

Het bietenzaad komt uit warmere landen zoals Frankrijk. Het zaaien gebeurt in de lente terwijl de bieten in de herfst geogst worden. De suikerbiet kan slecht tegen vorst. Wanneer de suikerbiet bevriest, sterft de biet af en verliest deze tot drie keer meer suiker dan een levende biet. Daarnaast zal een biet die bevroren is geweest, snel gaan rotten. Met name het bevriezen van een berg reeds geogste bieten is zeer schadelijk omdat een hele oogst verloren kan gaan.

Herfstweer met 's morgens slechts een paar graden vorst en overdag zon is voor een biet juist erg gunstig. Door de vorst maakt de suikerbiet immers extra suiker aan. Dit effect is er in gunstige zin ook bijvoorbeeld bij spruiten en boerenkool. Dankzij de zon overdag kan de biet nog extra suiker produceren. Bij bewolkt weer met relatief warme nachten kan het suikergehalte sterk dalen. Het zaaien en rooien gebeurt machinaal.

De suikerbiet is niet de enige bron van suiker. In voornamelijk Brazilië en India wordt suikerriet geteeld. Suiker is een zoete stof die van nature ook voorkomt in fruit, maïs, suikerriet. Aardappels en granen bevatten ook suikers in de vorm van zetmeel.

Suiker gemaakt uit riet- of bietsuiker wordt wel kristalsuiker genoemd. Kristalsuiker wordt als smaakmaker toegevoegd aan producten zoals frisdrank, chocola, snoep en gebak. Stroop, siroop en honing bevatten ook suikers. Suiker heeft nog andere functies, bijvoorbeeld als conserveermiddel in jam, kleurmiddel (karamel) en structuur in koekjes. In mijn studententijd heb ik suiker nog als grondstof gebruikt om bij hoge temperatuur en zeer hoge druk een chemisch stofje te maken.

Alle suikers worden door het lichaam op dezelfde manier verwerkt. Ze worden door het lichaam afgebroken en dienen tot brandstof voor het lichaam.

Suiker is ongezond: het levert wel energie maar bevat niet de nodige vitamines, mineralen en vezels. Te veel suiker eten kan wel bijdragen aan het ontstaan van overgewicht. Ook het drinken van suikerhoudende dranken vergroot de kans op overgewicht.

In de mond leidt suiker tot tandproblemen: bacteriën in de mond zetten suikers om in zuur dat slecht is voor het tandglazuur en het tandweefsel.

Er wordt wel eens beweerd dat suiker even verslavend is als drugs. Maar in tegenstelling tot bij het stoppen van alcohol of drugs gebruik krijg je bij het stoppen met suiker geen ontwenningssverschijnselen en is er niet steeds meer nodig om hetzelfde prettige gevoel te ervaren. Van verslaving aan de stof suiker kun je dus niet spreken. Wel is het zo dat we beloond worden met een prettig gevoel als we eten, waardoor we gemotiveerd zijn om te eten.

Vrienden van het Gilde.

Tja, we raken uitgepraat als er geen activiteiten zijn. We hebben elkaar niet veel te vertellen want we maken niet veel mee of het moet over corona gaan en daar hoef ik eigenlijk niets aan toe te voegen. Hopelijk breken er spoedig betere tijden aan en hebben we weer vele mooie verhalen voor elkaar. Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Jarige Vrienden in november.

05 november Tonny Gevers
07 november Ad Dekkers.
08 november Jan den Mulder.
18 november Han Bouwman.
24 november Harrie Manders.
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF november 2020

Even lachen. (redactie)

Hondsmoe

Op een druilerige dinsdagavond in september komt een man met lood in zijn schoenen thuis. Hij is moe, hondsmoe, en hij weet dat zijn vrouw in een leuk sexy niemendalletje op hem zit te wachten. Want dat doet ze namelijk iedere avond.

"Schatje," zegt de man, "Wij moeten eens ernstig met elkaar praten. Je weet dat ik elke dag keihard moet werken. En er zijn van die dagen dat het me allemaal een beetje te veel wordt. Ik vind je heel lief, maar elke dag met je naar bed kan ik echt niet meer opbrengen. Daarom wil ik je het volgende voorstellen: we doen het alleen op die dagen waar er een R in voorkomt. Wat voor dag is het vandaag?"

Zegt zijn vrouw op zwoele toon:

"Prinsjesdag, lieverd."

Blinde piloten?

De passagiers van een vliegtuig zitten allemaal op hun plaats en wachten op de piloten om te vertrekken. Twee mannen komen binnen en lopen traag naar de cockpit. Ze dragen een pilotenuniform en een donkere bril. De ene heeft een hond aan de leiband en de andere tikt met een witte stok voor zich uit op de vloer. Ze bereiken de cockpit zonder problemen en sluiten de deur achter zich.

Verschillende passagiers lachen wat zenuwachtig naar elkaar, fronsen hun wenkbrauwen of doen alsof ze het een leuke grap vinden. Enkele seconden later starten de motoren en begint het vliegtuig over de startbaan te rijden. Het toestel gaat steeds sneller, maar het stijgt niet op. Door de venstertjes zien de passagiers dat het vliegtuig recht op een uitgestrekt meer afstevent, aan het einde van de startbaan. Het vliegtuig raast nu met zeer hoge snelheid vooruit en verschillende passagiers beginnen te beseffen dat ze nooit zullen opstijgen en dus in het meer zullen terechtkomen.

Er wordt uit vele kelen luid gegild, maar net op dat moment trekt het vliegtuig lichtjes op en komt het zonder problemen van de grond. De passagiers komen stilaan tot bedaren en praten nog wat na over die angstaanjagende "grap". Enkele minuten later is het incident vergeten.

In de cockpit betast de piloot het dashboard, vind de automatische piloot en zet hem in werking. Plots zegt de piloot:

"Weet je wat me soms bang maakt?"

"Nee?" zegt de copiloot.

"Op een dag beginnen ze te laat te gillen en dan gaan we er allemaal aan."

Puzzelmoment. (redactie)

Sudoku

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | | | | | 9 |
| | 8 | | | | | | | 6 |
| | | | 1 | 4 | 9 | 8 | | |
| | | 7 | | | | | 5 | 3 |
| 3 | | | 2 | | | 9 | | 4 |
| 2 | 1 | | | 9 | 4 | | 7 | |
| | | 2 | | | | | | |
| 9 | 4 | | | | 8 | 7 | | |
| | | 6 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | | | | | 5 |
| 2 | | | | | | 6 | | |
| | 8 | 7 | | | 6 | | | |
| 3 | | | 4 | 8 | | 9 | | |
| 7 | | 5 | 3 | | | | | |
| | 9 | 2 | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | 8 |
| | 3 | | 6 | | 9 | 5 | | |
| | | 9 | | | | 4 | | 2 |