



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF september 2020



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden
staan op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 16, aflevering nr. 9
Redactie: Jos van de Ven
Berichten en/of reacties aan:
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl
Website: www.olvgilde.nl
Bijdragen aan dit nummer:
Redactie: Kailey Gruijters nieuwe Koning.
Redactie: Teerdag 19 november.
Redactie: Vrienden van het Gilde.
Chris Arts: Column.

Gildenbroeders, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief september 2020. We zijn nog steeds in de ban van het coronavirus. Het bepaalt, onder protest, nog steeds een groot deel van ons leven waar moeilijk tegen te vechten is. Een onzichtbare vijand die op onverwachte momenten hard toeslaat. Maar we laten ons niet kisten en proberen er toch maar iets van te maken. Zo hebben we geheel coronaproef het Koningschieten door laten gaan waarover verderop meer hierover. Nu komt de teerdag in zicht en ook nu weer gaan we deze uitdaging, wederom aangepast,

aan. Ook hier houden we ons streng aan de regels. Zie ook het artikel van de redactie. Verder zijn Henk en Maria vd Velden vandaag (29 augustus) 40 jaar getrouwd. Henk en Maria proficiat en we maken het wel goed op de teerdag. Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

Activiteiten september 2020.

Donderdag 03: Ledenvergadering in het “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur.

Zaterdag 19: Teerdag. Deze zal ook weer geheel coronaproef verlopen. Een uitgebreid programma volgt nog.

Woensdag 23: DB-vergadering.

Verjaardagen in september.

Deze maand hebben we 1 jarige.
11 september: Erebroeder Bertus van Rixtel.
Proficiat en een fijne dag toegewenst.

Kailey Gruijters nieuwe Koning. (redactie)
Zondag 23 augustus was een bijzondere dag voor de Blauwe Schut. Door dat vermaledijde coronavirus was het bijna onmogelijk om het Gildeweekend met het Koningschieten door te laten gaan. Toch hebben we uiteindelijk, na enkele pogingen, toestemming gekregen van de gemeente Laarbeek om dit niet weg te denken evenement door te laten gaan. Met alleen ons eigen gilde, een kleine delegatie

van het St. Margarethagilde en Laarbeek-koning Andre van Nunen was het gelukt om er toch een mooie dag van te maken. Verder was deze dag, jammer genoeg, voor het publiek niet toegankelijk.

De dag begon met een heerlijke maaltijd en een mooie gildeviering op het “Jan van Doorenpaviljoen” door onze eigen Gildepastor Ton Schepens.

Sinds kort beschikt de Blauwe Schut over een prachtig altaar wat op een mooie plek is opgesteld op het gildeterrein.

In eerste instantie werd dit mooie altaar door de pastor ingewijd waarna een korte dienst volgde en ook de Koningsvogel werd gewijd.



Een mooie dienst op eigen terrein.

Na de dienst werden maar liefst acht Koningskandidaten naar voren geroepen om te loten voor de volgorde. Hierna volgde het



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF september 2020

vrijen van de vogel door er drie keer met het gilde omheen te trekken. Na het vrijen van de vogel was het aan de burgerlijke en kerkelijke overheid de beurt om het schieten in te leiden. Vervolgens moest de afgaande Koning, Mari Kerkhof, een drietal schoten lossen waarna de strijd ging tussen de kandidaten. Helaas moesten we wachten op de Burgemeester die, na achteraf bleek, door een misverstand in de planning helaas verstek moest laten gaan. Zijn rol werd echter met verve overgenomen door Laarbeekoning Andre van Nunen. Een waardige vervanger. Hierna barstte er een spannende strijd los tussen de acht zeer gemotiveerde kandidaten.



Een trotse Koning. Proost.

Uiteindelijk gaf de vogel zich na 65 schoten gewonnen en mocht Kailey Gruijters zich tot Koning kronen van de Blauwe Schut. Gezien zijn reactie was het een schot in de roos. Wat hierna volgde was het omhangen van het Koningszilver en de inhuldiging wat geheel, coronaproof, door zijn vader Jos werd gedaan. Kailey gaat namelijk als vrijgezel door het leven. Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan het Koningsbier werd de Koning volgens traditie naar huis gebracht. Het was een memorabele dag die geheel coronaproof was verlopen. Felicitaties aan de Nieuwe Koning.

Teerdag met jubilarissen.

De teerdag is weer in zicht. Op zaterdag 19 september is dan ook weer zover. Ik mag zeker van een bijzondere teerdag spreken want we hebben maar liefst 3 jubilarissen en zeker niet de minste. Erebroeder Bertus van Rixtel 65 jaar lid, Hoofdman Jos van den Heuvel 50 jaar lid en Oud-koning Mari Kerkhof eveneens 50 jaar lid. 3 Gildebroeders met een geweldige staat van dienst. Alleen al het feit dat deze 3 kanjers samen 165 jaar lid zijn. Is het dan gek dat we over 4 jaar 700 jaar bestaan?

Te beginnen met Bertus van Rixtel, die vanaf zijn 21^e bijna alle disciplines bij de schut heeft doorlopen, Vendelier,

vendelleider, tamboer, schutter, 2x Koning, commandant, bestuurslid, vicehoofdman, hoofdman en uiteindelijk Erebroeder. Een lijst om trots op te zijn.



*Bertus als
Hoofdman*

Dan Jos van den Heuvel

Die, vanuit een echte gildefamilie, al op zijn twaalfde lid is geworden van de Blauwe Schut en deze nu al 50 jaar trouw is.



*Jos als
Hoofdman*



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF september 2020

Ook Jos is zeer betrokken bij ons gilde gezien zijn functies. Vendelier, bestuurslid, vendelleider, Vicehoofdman, Koning, Bestuurslid Kring Peelland, hoofdman, Ereid Kring Peelland en Laarbeekoning. Een indrukwekkende lijst. Daarnaast zorgt hij goed voor onze gildetuin die er altijd tiptop uitziet.

Ten slotte Mari Kerkhof.

Mari opereert veelal vanaf de achtergrond maar is daarom niet minder actief.



Mari als Koning

Hij is begonnen als vendelier, was materiaal-beheerder, piekenier en tot afgelopen augustus Koning. Verder staat Mari altijd klaar om 'n handje te helpen met alle werkzaamheden en je kunt altijd een beroep op hem doen.

Column door Chris Arts Binderen.

Van een collega op de energiecentrale kreeg ik in het begin van het jaar een boek cadeau. De titel "Brabant, een literaire reis langs het water." Het is een literaire bloemlezing, waarin de schrijver een voettocht door Brabant maakt van oost naar west. Hij wandelt met een slechtvalk op zijn schouder langs de oevers van de Maas, de Dommel, het Kempenkanaal en het kanaal van Antwerpen naar Turnhout. Hij heeft hiermee het oosten van Brabant verkend. In het westen loopt hij langs de Amer, de Mark, het Hollands Diep en het Hellegat bij Bergen op Zoom. Hij praat met passanten, bezoekt gebouwen en natuurgebieden, maakt zelf foto's of haalt ze uit archieven.



Het boek heeft een foto op de linker pagina in zwart wit en een verhaal, gedicht of overweging op de rechterpagina. Het boek telt zo'n honderddertig bladzijden. Literair gezien is het geen hoogstandje. Een goed voorwoord van de Commissaris van Koning van Brabant moet het boek enig gewicht geven. Zo tref ik een foto aan van de kapel van Binderen. Deze foto is de aanleiding voor een onderwerp in deze column.

Na de lagere school circa 57 jaar geleden, fietste ik met enkele jongens uit Aarle naar de St. Jan ULO in Helmond. Vanaf de Kouwenberg via de Bosscheweg en Schevelingen naar Sluis 7. Over de sluisdeuren lopend met de fiets in de hand stak je de Zuid-Willemsvaart over. Na een stukje fietsen richting Julianabrug sloeg je linksaf, over de brug van de AA en dan kwam je in Binderen. De AA was toen sterk vervuild, het stonk in ieder geval.

En daar lag de kapel van Binderen, rieten dak tot nagenoeg op de grond, vol groen mos. Een kapel, zomaar plompverloren naast een boerderij en tegenover een school. Een stukje verder was je weer in de bewoonde wereld, op weg naar de ULO. Ik denk dat ik ooit 1 keer in de kapel binnen ben geweest. Het rook er vochtig, muffig en naar kaarsen. Een plaats voor de Mariaverering.

En nu vraag ik me af, waarom staat die kapel daar? Volgens een legende raakte Maria van Leuven, dochter van Hendrik I van Brabant tijdens een jachtpartij haar gezelschap kwijt en kwam in een moeras terecht. Terwijl zij wegzonk in het natte veen, riep ze 'O God, wees mij genadig, verlos mij uit deze nood. O God 'k binder in!'



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF september 2020

Toen niemand haar leek te horen, beloofde zij de heilige Maria op deze plek een klooster te zullen bouwen 'voor reine maagden uit adellijk geslacht' als zij zou worden gered. Plotseling werd de aarde weer vast en kon zij met haar page verder. Een wonder dus. Zij hield haar woord gestand en bouwde een klooster met een kapel erbij.

Toen het gebouw in het jaar 1246 gereed was noemde Maria van Leuven het, naar haar angstig avontuur 'Binder-in'. Later werd dat Binderen. Sommige gebouwen zoals de kapel, houden lang stand. De abdij en de school zijn al lang geleden afgebroken.

Vrienden.

Het is een afgezaagd verhaal maar helaas is er ook voor onze vrienden geen mogelijkheid om iets te organiseren. Veel van onze vrienden zitten daarnaast ook nog in de risicogroep.

Het was jammer dat het Koningschieten in besloten kring moest plaatsvinden maar voor meer als nu kregen we geen toestemming. Diverse personen hadden ons er al over aangesproken dat ze het Koningschieten gaan missen. Overigens willen we zelf zeker niet de oorzaak zijn van besmettingen want dat kunnen we ons niet permitteren maar onszelf ook niet vergeven als het zo zou zijn.

We moeten nog even op onze tanden bijten, wat uiteraard straks ook geldt tijdens onze teerdag.

Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Jarige Vrienden in september.

18 september: Eugène Barten.

19 september Cees-Joost Botman

27 september John Verhoeven

30 september Frans Jeurgens

Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Koningschieten.



Openingsshot door het kerkelijk gezag.



Het winnende schot?



Een gildezuster in spe?