



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF mei 2020



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden
staan op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 16, aflevering nr. 5

Redactie: Jos van de Ven

Berichten en/of reacties aan:

J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel
Tel 0492382288 / 0652462803

E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl

Website: www.olvgilde.nl

Bijdragen aan dit nummer:

Jos vd Heuvel: Bericht van de hoofdman.

Redactie: Overlijdens in coronatijd.

Chris Arts: Column

Wim van Dijk: onderhoud masten

Redactie: Vrienden van het Gilde.

Redactie: Even lachen.

Redactie: Even puzzelen.

Gildenbroeders, vrienden en overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief mei 2020.

Ik zou willen dat ik betere berichten had maar helaas zitten we nog midden in de Corona-crisis.

Voorlopig zijn alle activiteiten gecancelld.

Heel af en toe kunnen we nog iets met enkele gildebroeders doen en als we de juiste afstand van elkaar in acht nemen. Voor feestjes en grootschalige evenementen is echter geen enkele ruimte tot 1 september.

Wat daarna komt moeten we nog maar afwachten. Ook na 1 september zijn al diverse activiteiten Gecancelld zoals het NBFS-toernooi in Lieshout dat op 20 september zou plaats-vinden. Het probleem zit hem vaak in de organisatie die moeite heeft om in deze tijden de sponsors aan te spreken want de meesten hebben zelf al problemen in overvloed. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit snel overwaait want veel ondernemers staat het water aan de lippen.

Ik blijf trouw de nieuwsbrief maken met zo nodig het laatste nieuws in ons gildeland. Naast de vele sterfgevallen zijn er toch ook nog lichtpuntjes te ontdekken. Zo is Marie-José door de Koning benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Dochter Anneke heeft dit in het diepste geheim geregeld. Het was een aangename verrassing in barre tijden.

Ik wens U veel leesplezier.

Jos van de Ven.

Activiteiten mei 2020.

Helaas zijn alle activiteiten tot nader bericht gecancelld.

Verjaardagen in mei.

Deze maand hebben we 4 jarigen.

01 mei: Rik van de Ven.

12 mei: Jos van den Heuvel.

16 mei: Beschermer Dave Prinsen.

17 mei: Wim van Dijk.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Bericht van de hoofdman.

(Jos van den Heuvel)

Beste Gildebroeders en Gildezusters,
Het is door het Coronavirus alweer een hele tijd geleden dat we elkaar gezien / gesproken hebben.

En het ziet er naar uit dat dit voorlopig ook nog niet kan.

Geen ontmoetingen meer op het paviljoen, geen uitrukken meer zoals het Laarbeekkoningschieten, mei-viering en Vriendendag op de 1^e zondag van Mei. Zelfs het Vrij Gildefeest van St. Antonius Abt in Deurne is al geannuleerd en wie weet wat er nog meer te wachten staat.

We moeten met z'n allen proberen dit virus zo snel mogelijk de kop in te drukken en daarom de landelijke richtlijnen blijven volgen en naleven.

Dit is zeker niet goed voor de onderlinge broederschapband maar ik vertrouw er volledig op dat wij daar goed uit gaan komen en dat we de gemiste bijeenkomsten op een gezellig manier invulling zullen geven zodra dit weer kan.

Gezellig op de donderdagavond eerst oefenen en daarna een kaartje leggen en een biertje



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF mei 2020

drinken en wie weet zullen afgelaste activiteiten later nog gehouden worden en dan hopen en vertrouwen wij er op dat jullie weer actief deel zullen nemen. Is er dan niets positiefs te melden. Ja zeker wel, Marie-José van de Ven heeft op 24 april een Koninklijke Onderscheiding gekregen {via telefonisch bericht van onze Burgemeester} voor haar vele verdiensten, in 1^e instantie voor de Blauwe Schut, voor Kring Peelland en voor de overige clubs waar ze bij betrokken is en veel werk voor verzet. Hozé voor Marie-José en zeer zeker namens ons echt verdiend. Hulde en van Harte Gefeliciteerd.



Het is jammer voor Marie-José en voor alle andere gedecoreerden dat ze via een telefoontje te horen krijgen dat ze een K. O. krijgen en dat deze later een keer wordt

uitgereikt maar als het zover is hoop ik dat we met een grote delegatie aanwezig kunnen zijn. Ik verwacht het nog niet maar hopelijk krijgen we snel van de overheid groen licht dat we onze gewone dingen weer op kunnen pakken en dat het Coronavirus is uitgebannen.

Blijf alert en vooral gezond.

Hoofdman

Jos van den Heuvel

Overlijdens in Coronatijd. (redactie)

We komen er niet onderuit. Ook in gildeland zijn slachtoffers te betreuren.

Zo is **Pieter Penninx** 2 weken geleden overleden. Pieter had veel verdiensten op het gebied van vendelen en gaf tot op hoge leeftijd nog vendelinstructie in Gemert, Afgelopen jaar is Pieter tijdens het gildefeest verrast met een koninklijke onderscheiding. Pieter is net voor zijn 98^e verjaardag overleden. We konden het toch niet laten om na de uitvaartdienst een Erehaag te vormen ter begeleiding van de kerk naar de rouwwagen. Namens Kring Peelland en de Vendelcommissie waren Henk de Hair en ikzelf aanwezig met een aantal gildebreders van het Gemertse gilde. Een waardig afscheid. **Verder het volgende bericht van Wim van Dijk.**

Beste Jos,

Deze week bereikte mij het bericht dat Tinus Vorstenbosch is overleden.

Hij is overleden ten gevolge van kanker. Tinus Vorstenbosch is vooral bekend in Kempenland door het Kruisboogschieten. Hij woonde in de Paleisstraat 22 5507 LE Oerle. Ook maakte hij zelf, vele kruisbogen in zijn werkplaats achter zijn huis voor andere gildebreders.

Ook voor reparatie en onderhoud kon je bij hem terecht, en de koffie stond altijd klaar, met vele verhalen erbij. Voor ons gilde heeft hij de boog gemaakt welke is geschonken door de familie Prinsen.

Ook heeft hij diverse bogen gemaakt welke door de gildebreders zelf zijn gekocht. Henry van de Putten, Frans van Griensven en van mij.

Ook is hij diverse keren met wedstrijden of oefenen hier (bij mij) geweest. Om zijn belangstelling te tonen en ons adviezen te geven.

Column door Chris Arts
Plastic, Plastic, Plastic, Plastic.

In deze column deze keer wat mijmeringen over plastic ofwel kunststoffen. Kunststoffen zijn chemische verbindingen bestaande uit een keten van moleculen, klein,





Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF mei 2020

groot, heel groot. Door een chemische reactie van hoofdzakelijk koolwaterstoffen uit de aardolieraffinage, ontstaan kunststoffen die verschillende toepassingen hebben. Denk aan de kunststof fles, buizen voor regenwater, aardgas, plastic bekens, dashboard en bumper van de auto, de tuinmeubelen, plastic tassen en nog zo veel meer. Schitterende toepassingen waarvoor een motivatie bestaat om ze toe te passen, hoewel als ik die huisjes zie die Albert Heijn met de Kerstdagen verstrekt heeft, dan denk ik daar toch het mijne van.

Milieu.

Zonder mezelf een milieufreak te willen noemen, kunnen we er niet omheen dat al die plastic in de wereld toch een probleem is geworden. De Rijn is al aan de bron in Zwitserland verontreinigd met plastic. De plasticsoep die in de oceanen drijft vormt een probleem voor de vissen, ze raken er in verstrikt, eten ervan zodat we het plastic uiteindelijk ook zelf op ons bordje krijgen. Het opvissen van die plasticsoep is nog minder dan een speld in de hooiberg, maar goed, een begin is gemaakt.

Bij mijn vorige werkgever in Terneuzen is de eerste paal in de grond geslagen voor een kunststof recycle fabriek. Met name

piepschuim bevat een hoge concentratie broom en die is in deze fabriek terug te winnen. Het duurt nog wel enige tijd voordat deze fabriek operationeel is, maar goed een begin is gemaakt.

Als je kijkt naar het afval verzamelen: een huishouden moet het afval scheiden. Elke gemeente heeft zo zijn eigen regels, maar kunststof wordt vroeg of laat gescheiden van de rest. Wat een volume is dat, het gewicht op zich stelt niet zo veel voor. Dat slechts 20 - 30 % werkelijk weer in hergebruik komt, is niet zo veel, maar goed een begin is gemaakt.

Waar een begin eigenlijk niet zo goed van de grond komt, is de aanpak bij de bron. Er worden dingen in plastic gepakt waarvan ik denk, is dat nou nodig? Bijvoorbeeld een komkommer in de plastic, terwijl tomaten los in een kist liggen. Een lampje dat in een verpakking zit, waar ongeveer een tank overheen kan rijden zonder de lamp te beschadigen. Jumbo verstuurt nu een papieren zak huis aan huis voor 50 % korting op groenten. Toch een begin?

En om het nu nog gekker te maken. De universiteit van Antwerpen doet in de regionale krant een oproep aan de inwoners rond de Westerschelde om geel gemarkeerde plastic voorwerpen te melden via hun website.

Wat is er hand? Circa 1000 plastic voorwerpen (bakjes, tassen, flessen e.d.) hebben een gele kleur gekregen en zijn in Antwerpen in het water gekiept. Ze worden door de stroming meegenomen. Verwacht wordt dat ze aan de stranden aanspoelen. Uit de vindplaats is dan te herleiden hoe het plastic zich verspreid heeft. Op die plaatsen kan dan een net gemonteerd worden, zodat effectiever de plasticsoep opgevist kan worden. In het najaar wordt de proef herhaald en worden die plastic voorwerpen van een radiozender voorzien. Toch een begin?

Voorkomen is beter dan genezen. Vertaald betekent dit, minder plastic productie door fabrikanten, minder toepassing op onzinnige plaatsen zoals die verpakte komkommer en minder gebruik door de eindgebruiker. En dat wereldwijd natuurlijk, want het blijft een gekke gedachte dat je in België gewoon een plastic tasje bij je boodschappen krijgt en er in Nederland een vergoeding voor moet geven. Nog een hele weg te gaan dus. Chris.

Onderhoud schietmasten. (Wim van Dijk)
Helaas geen schietwedstrijden.

Wel heeft Wim van Dijk groot onderhoud gepleegd aan de Koningsboom van ons gilde terrein en de mast die sinds jaar en dag het



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.
NIEUWSBRIEF mei 2020

Heuveltje siert. Beide masten moeten weer op z'n plaats gezet worden waarna deze er weer jaren tegenaan kunnen.



Ze zien er weer tiptop uit.

Vrienden van het Gilde. (redactie)
 Ook voor onze vrienden blijft het nog even Coronatijd. Helaas kunnen we het niet mooier maken dan het is.
 Zo hebben we onze vriendendag moeten cancelen, waar we zo reikhalzend naar uitkeken.
 Maar onze tijd komt wel weer en dan halen we het gewoon weer in.
 Inmiddels hebt u onze jaarlijkse "uitnodiging" ontvangen maar in dit geval alleen met het verzoek om uw bijdrage te voldoen.

Het is niet anders en eens komt de ook gezelligheid weer terug.
 Blijf tot die tijd vooral gezond.

Jarige Vrienden in mei.
 05 mei Kees van de Nieuwenhof
 10 mei Mart van Vlerken
 16 mei Henk Manders
 25 mei J. van Roij
 31 mei Frans Fredrix
 Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

Even lachen. (redactie)
 Een vrouw komt aan in het paradijs en vraagt aan Sint Pieter of ze haar man terug kan zien. Oké zegt Sint Pieter ik zal opzoeken via de pc waar hij ergens zit.
 Hij kijkt onder de rubriek GELUKKIGEN maar geen resultaat en ook onder de rubriek HEILIGEN geen resultaat.
 Hij vraagt aan de vrouw hoelang ze getrouwd waren?
 52 jaar zegt ze fier!
 Oei, zegt Sint Pieter, dan moet ik naar de rubriek MARTELAREN kijken



Even Puzzelen. (redactie)

	6				9		
	8					5	2
	5	3			2		1
			7	9		2	
		6		4			3
					5	4	8
3		9					
		2		5	4		6
			8				

4				1			
3		1		8			2
	8	2					
					9		5
						7	2
			6			1	3
7				5			
	3			2		6	9
2			8	4		3	