



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF maart 2020



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden  
staan op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 16, aflevering nr. 3

Redactie: Jos van de Ven

Berichten en/of reacties aan:

J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803

E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.nl

Website: www.olvgilde.nl

Bijdragen aan dit nummer:

Redactie: Overlijden Elly Brouwers van den Heuvel.

Redactie: Nldoet zaterdag 14 maart.

Redactie: Laarbeek Koningschieten.

Redactie: Nieuwe website OLV-gilde.

Chris Arts:Column.

Redactie: "Jan van Doorenpaviljoen".

Redactie: Vrienden van het Gilde.

Redactie: even lachen.

Redactie: Even puzzelen

### **Gildenbroeders en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief maart 2020.

Allereerst wil ik ons jongste lid vernoemen.

Stein Evers wordt op 20 maart 18 jaar en

hoort dan voortaan bij onze volwassenen.

Vanaf dat moment mag hij echt bier drinken  
althans volgens de wet. Meestal is echter zo  
"moeders wil is wet".

In de korte periode dat Stein lid is van ons  
gilde hebben we hem leren kennen als een  
fanatieke gildebroeder waarvoor niets te veel

is. Hij is doende om tamboer te worden, is  
schutter en gaat bij het lengen van de dagen  
ook proberen het vendelen onder de knie te  
krijgen. Stein proficiat met deze mijlpaal en  
sla niet te hard met de vuist op tafel want die  
moet wel heel blijven.

Verder staat de nieuwsbrief weer vol met  
allerlei wetenswaardigheden zoals wat punten  
uit de jaarvergadering en vooral uw aandacht  
voor NLdoet.

Ik wens U veel leesplezier. Jos van de Ven.

### **Activiteiten maart 2020.**

**Zondag 01 maart:** Wintercompetitie schieten  
op het "Jan van Doorenpaviljoen".

**Woensdag 04 maart:** Schietwedstrijd senioren  
Aarle-Rixtel.

**Donderdag 05 maart:** Ledenvergadering  
"Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 20:30 u

**Zaterdag 07 maart:** Jaarvergadering Kring  
Peelland te Liessel

**Zondag 08 maart:** Kring schietwedstrijd bij  
Gilde Sint Joris Someren.

**Zaterdag 14 maart:** NLdoet aanvang 09:00

**Zondag 22 maart:** Kring schietwedstrijd bij  
Gilde Sint Servatius Lieshout.

Woensdag 25 maart: DB vergadering.

### **Verjaardagen in maart.**

Maar liefst 5 jarigen in deze maand.

03 maart Stephan Kweens.

03 maart Coen Kweens.

16 maart Coen van Noordwijk.

20 maart: Stein Evers.

22 maart Pieter Bouman.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

### **Overlijden Elly Brouwers van den Heuvel.**

Ellie was vriendin van het gilde en zus van  
onze hoofdman Jos. Ze is overwacht  
afgelopen dinsdag overleden.

Ze was weliswaar aan de sukkel en was  
diverse malen opgenomen geweest in het  
ziekenhuis maar niemand had deze afloop  
verwacht. Onstoken hartzakjes waren haar  
uiteindelijk fataal geworden.

Maandagavond 19.00 uur is de avondwake  
bij Missieklooster "Heilig Bloed", waar Ellie  
werkte.

Kloosterdreef 7, 5735 SJ Aarle-Rixtel  
Dinsdag om 14.30 uur is de crematie bij  
Uitvaartcentrum "de Groof"

Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk.

Namens het gilde wensen we Peter, kinderen  
en kleinkinderen sterkte in deze moeilijke  
tijd. Uiteraard geldt dit ook voor overige  
familieleden en vrienden.

### **NLdoet zaterdag 14 maart.** (redactie)

Op zaterdag 14 maart is het zover en gaat  
NLdoet weer van start. Enkelen onder ons  
zullen vrijdag hun taken al waar maken maar



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
**NIEUWSBRIEF maart 2020**

de eigenlijke dag is dus op zaterdag. Er moet weer van alles gebeuren zoals snoeiwerk, onderhoud en schoonmaak.

Toon Pennings zal op beide dagen weer als cateraar optreden zodat we voor onze lunch zeker niet naar huis hoeven. We zijn van Toon gewend dat hij ons weer allerlei lekkers voor onze neus zet.

Naar verwachting ligt ons terrein en gebouw er na deze klus weer zo schitterend bij dat we er trots op zijn.

### **Laarbeek Koningschieten 26 april 2020.** (redactie)

Op zondag 26 april is weer het jaarlijks Laarbeekkoningschieten. Dit vindt plaats bij ons zuster Gilde in de gildetuin aan de Havenweg. Kandidaten kunnen zich melden bij Henk van der Velden. Bij Henk dient ook het inschrijfgeld van € 5,- te worden betaald. Zorg dat je er op tijd bij bent en de winnaar mag zich het hele jaar het gezicht van de Laarbeekse Gilden noemen.

### **Nieuwe website OLV-gilde.**

In het vorige blad had ik al gewag gemaakt van de nieuwe website. Deze ziet er goed uit ware het niet dat we nog een probleem hebben met het tonen van de foto's. Hier komt de AVG om de hoek kijken en dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.

We zijn drukdoende met een oplossing zodat de website compleet zichtbaar is voor iedereen.

Jos Gruijters gaat zich hiervoor inzetten.

### **Jaarvergadering 6 februari.** (redactie)

De jaarvergadering is weer achter de rug. Hieronder enkele punten die besproken zijn.

- **Kledingcommissie:**

Met het oog op ons gildefeest in 2024 wordt het tijd dat we weer in het nieuw gestoken worden want de huidige kostuums zijn aan slijtage onderhevig. Uiteraard een prijzig gebeuren waarvoor we al jaren gespaard hebben. Om e.e.a. naar ieders tevredenheid te laten verlopen is er een kledingcommissie opgericht waarvan onze hoofdman vanuit het bestuur is aangewezen om deze club te leiden. Verder wordt de commissie bemand door Thijs Geene, Sylvia Driessen en Rinke Evers. Een mooie maar ook verantwoordelijk klus.

- **Bestuur:**

Bij het bestuur waren Jos van den Heuvel en Coen van Noordwijk aftredend en herkiesbaar. Beiden zijn herkozen voor de periode van 3 jaar.

- **Financiën**

Onze dekenrentmeester heeft goede en verantwoorde stukken en we mogen weer terugzien op een gezond jaar.

Het enige waar we geen zicht op hebben zijn de consumptiemunten waarvan er een aantal nog onder de mensen zit.

### **Column door Chris Arts**

#### **Ringrijden, folklore of topsport?**

Ringrijden is een typische Zeeuwse gebeurtenis. Een ringrijder zit op een ongezadeld paard dat hij in galop door de ringbaan stuurt. In de hand heeft hij een lans, waarmee hij probeert de ring te steken die halverwege de baan in een ijzeren bus hangt. Het paard moet versierd zijn en de deelnemer moet de voorgeschreven wedstrijdkleding dragen. De ringbaan heeft op alle wedstrijden dezelfde afmetingen, namelijk een lengte van 36 meter en een breedte van 1 meter.



De Zeeuwse Ringrijders Vereniging (ZRV) heeft een wedstrijdtenue, dit is volledig wit tenue met een groen ZRV-embleem en groene randjes langs de mouwen en de kraag. Hier overheen draagt de ringrijder een oranje sjerp met ZRV-embleem.

Bij demonstraties ringrijden van de ZRV is iedere deelnemer verplicht in de Zeeuwse (mannen) klederdracht gekleed. Je mag meedoen aan een ringrijwedstrijd vanaf het jaar dat je twaalf wordt. Een



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF maart 2020

maximumleeftijd voor het ringrijden is er niet. Tegenwoordig zie je steeds meer ringrijders die tot op hoge leeftijd meedoen.

De ring hangt halverwege de baan in een ijzeren bus aan een touw tussen in twee palen. De te steken ring heeft een doorsnede van 38 mm. Als de ring gestoken is, moet de ringrijder deze aan het eind van de baan met de lans achterover netjes afgeven aan de ringloper. Bij officiële wedstrijden kan iedere deelnemer 30 ringen steken.

Ten slotte zijn er altijd twee schrijvers: een voor het bijhouden van de stand op een groot schoolbord en een voor de stand op papier. Een gestoken ring betekent een verticaal streepje, een gemiste ring een horizontaal streepje. Het dubbelschrijven voorkomt ook dat er fouten ontstaan bij het tellen van de gestoken ringen per deelnemer. Niets digitaal.

Wanneer een aantal rijders aan het eind van de dag hetzelfde aantal ringen heeft gestoken, wordt er gekampt wie de uiteindelijke dag winnaar is. Deze rijders kampen op een steeds kleiner wordende ring.

Over de oorsprong van het ringrijden wordt verschillend gedacht. De gangbare theorie is dat het uit de ridderspelen is ontstaan. Het

kan ook zijn dat boerenknechten zich op een vrije dag hiermee vermaakten. Het oudste document over ringrijden stamt uit 1687. Ringrijden is topsport, er wordt stevig getraind, maar het gaat ook om de combinatie paard en rijder. Het paard moet niet te zwaar zijn, rustig, goede loop eigenschappen hebben. Er wordt tegenwoordig ook gefokt op het ideale ringrijpaard.

Een variant op het ringrijden is het sjees rijden. Een sjees is een tweewielige (antieke) wagen achter een paard gespannen. In de sjees zitten een man en vrouw, beiden in Zeeuwse klederdracht. Het is natuurlijk helemaal leuk als er ook nog kinderen in klederdracht in de sjees meerijden.

De man ment het paard, de vrouw probeert de ring te steken met de lans. De man stuurt het paard in draf over het parcours waarbij onderweg drie tot vier ringen boven de weg in een ijzeren bus hangen. Het gaat erom zoveel mogelijk ringen te steken, het gaat niet om de snelheid waarmee dat gebeurt, al moet het paard wel draven onder de te steken ring.

De sjees en het paard moeten versierd zijn. Versiering mag alleen met "levend" materiaal dus niet met kunstbloemen. De combinatie van de bloemen versierde sjees,

versierd paard en in klederdracht gehuld paar is een prachtig gezicht.

Wanneer een aantal sjezenparen aan het eind van de dag hetzelfde aantal ringen heeft gestoken, wordt er gekampt wie de uiteindelijke dag winnaar is.

#### **“Jan van Doorenpaviljoen”.** (redactie)

Op dit moment is er weinig nieuws over het “Jan van Doorenpaviljoen”.

Uiteraard wordt op zaterdag NLdoet gehouden waarvoor natuurlijk iedereen is uitgenodigd.

#### **Vrienden van het Gilde.**

De “Vriendendag” komt steeds dichterbij en hopelijk zullen we velen van u weer ontmoeten. U krijgt allemaal nog persoonlijk een uitnodiging maar u kunt de datum alvast in uw agenda noteren. **Zondag 3 mei a.s.**

Ook nu weer zal er gestreden worden om de titel “Hagelkruiskoning”.

Zonder twijfel hebt u ook al de oproep gezien van “NL doet”. Ook u als vriend bent van harte welkom om op een gezellige manier te komen klussen bij het “Jan van Doorenpaviljoen”.

De tuin zal het middelpunt zijn van een mooie klus. Voor gereedschap wordt gezorgd. U bent van harte welkom op zaterdag 14 maart. Voor de lunch wordt



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenpastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF maart 2020

gezorgd en de koffie zal voortdurend klaar staan. Voor de liefhebbers is intussen onze website vernieuwd en is in de lucht. Dit betekent ook dat de naam is gewijzigd en is nu: [www.olvgilde.nl](http://www.olvgilde.nl)  
Ook het e-mailadres is vanaf heden gewijzigd in: [secretariaat@olvgilde.nl](mailto:secretariaat@olvgilde.nl) en zo ook het adres van de nieuwsbrief: [nieuwsbrief@olvgilde.nl](mailto:nieuwsbrief@olvgilde.nl)  
Het enige dat gewijzigd is, zijn de laatste letters. .net wordt .nl  
Overigens staat de nieuwsbrief voortaan ook op de website.  
Er is enkel nog een probleem met het tonen van de foto's. In het kader van de AVG moeten we hier nog een oplossing voor bedenken maar ook dat komt goed.  
Jos Gruijters heeft aangeboden dit uit te zoeken.

### **Jarige Vrienden in maart.**

03 maart Friedy van de Kerkhof.  
11 maart Tiny van den Heuvel.  
14 maart Peter Sterken.  
17 maart Maarten Raaijmakers.  
24 maart Jos Biemans.  
25 maart Henk van Zundert.  
31 maart John Pennings.  
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

### **Even lachen.** (redactie)

**Een jonge man** merkt in een supermarkt op dat een klein oud dametje maar om hem heen hangt. Als hij stilstaat staat zij ook stil, en ze bekijkt hem voortdurend. Tenslotte spreekt ze hem aan. 'Ik hoop dat ik je niet lastig val, maar je lijkt zo ontzettend op mijn overleden zoon.' Hij antwoordt: 'Het geeft niet.' 'Ik weet dat het gek is, maar zou je, als ik de winkel verlaat tegen me willen zeggen: 'Dag mam'? Je zou me zo gelukkig maken.' Ze gaat de winkel uit en als ze langs de kassa loopt roept de man 'Dag mam.' Het oude dametje zwaait en lacht naar hem. Blij dat ie haar een pleziertje kon doen gaat hij zijn boodschappen afrekenen. 'Dat is € 121.85,' zegt de juffrouw aan de kassa. 'Hoe kan dat nou zoveel zijn, ik had maar 5 dingen.' Kassière: 'Ja, maar uw moeder zei dat u haar boodschappen ook zou afrekenen.' Moraal van het verhaal: 'Vertrouw nooit oude dametjes'!!!

**Een echtpaar van 60** loopt over straat als ze plots worden aangehouden door een fee. Als de man haar de weg wijst mag hij 1 wens doen. Hij wenst: "Ik wou dat ik een 30 jaar jongere vrouw had!" en ping zijn wens ging in vervulling hij was plots 90!

### **Even Puzzelen** (van de redactie)

#### Sudoku

9			8				6	
	6		1		3			7
1		7			5	9	3	
2		9	5		6	7		
	7						5	
		8	2		4	6		9
	8	3	7			4		1
7			3		8		2	
	4				9			3

	9			5	6	2		3
			4					
7	6				3			
8					2			1
	7						4	
1			8					7
			9				7	2
					4			
2		4	6	8			1	