



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF november 2019



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden  
staan op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 15, aflevering nr. 11  
Redactie: Jos van de Ven  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.net  
Website: www.olvgilde.net  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: Installatie Gildepastor, Patroonsdag en  
Intocht Sinterklaas.  
Chris Arts: Column  
Henk van der Velden: Schietwedstrijden  
Redactie: Uitslag Senioerencompetitie schieten.  
Redactie: Vrienden van het Gilde.  
Redactie: Even lachen.  
Redactie: Puzzelmoment.

### **Gildenbroeders, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief november 2019. De winter klopt weer aan de deur. Nu nog zacht maar met het verstrijken van de dagen zal het getik overgaan in nadrukkelijk kloppen.

Iedereen schiet dan in de wintermodus met korte frisse dagen. Gelukkig is er in de winter ook voldoende te genieten zoals nu de herfstkleuren weer tevoorschijn zijn gekomen. En er staan in de winter nogal wat feestelijke dagen op het programma zoals de Sinter-

klaastijd. Als dit goed en wel geweest is wordt alles weer in gereedheid gebracht voor de kerstdagen en vervolgens het Carnaval. Tja en dan? Dan komt de lente weer voor de dag en kijken we uit naar de zomer. De jaren vliegen voorbij. Het is net het gilde. Over 5 jaar bestaan we 700 jaar. Onvoorstelbaar en nog steeds levend. Met de aanwas van afgelopen jaren zie ik de toekomst voor ons gilde weer positief in. Voor je er erg in hebt is ook deze winter weer voorbij. Inmiddels is ook de wintercompetitie geweeschieten weer begonnen en de data hiervoor vindt u in de komende nieuwsbrieven. En wat ons betreft. We hebben weer wat te vieren met onze patroonsdag en de installatie van onze Gildepastor. Ik wens U veel leesplezier.  
Jos van de Ven.

### **Activiteiten november 2019.**

**Zondag 03:** Wintercompetitie schieten op het “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 10:30

**Woensdag 06:** Schietwedstrijd voor senioren, Lieshout

**Donderdag 07:** Ledenvergadering “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur.

**Zondag 10:** Wintercompetitie schieten op het “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 10:30

**14 november:** Hoofdmannenoverleg Liessel.

**Zondag 17:** Viering patroonsdag / Intocht Sinterklaas.

**Zondag 24:** Wintercompetitie schieten op het “Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 10:30.  
**Woensdag 27:** DB-vergadering.

### **Verjaardagen in november.**

In november hebben we een jarige.  
04 november: Erebroeder Henk Sterken.  
Proficiat en een fijne dag toegewenst.

### **Installatie Gildepastor, Patroonsdag en Intocht Sinterklaas.** (redactie)

Op zondag 17 november hebben we weer genoeg te vieren. De kop van dit stukje zegt al genoeg. Tijdens de viering van de patroonsdag in de kerk zal onze Gildepastor, Ton Schepens, geïnstalleerd worden. Uniek voor ons gilde want, hoewel we dicht bij de kerk staan, hebben wij in ons gilde nog nooit een gildepastor gehad. Tradities gaan en tradities komen. Aansluitend volgt er een vendelgroet voor zowel de gildepastor als voor onze beschermheer. Hierna bieden Dave Prinsen en Maaïke ons weer de traditionele brunch bij Stout aan waarvoor nu al dank. En als dit nog niet genoeg is gaan we tenslotte de goed heilig man verwelkomen aan de Havenweg alwaar deze per boot zal arriveren. Waar en hoe laat we bijeenkomen wordt nog gecommuniceerd.

**U wordt met klem verzocht aanwezig te zijn.**



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF november 2019

### **Column door Chris Arts** **Het verdronken land van Saeftinghe.**

In deze rubriek heb ik het al een keer gehad over het onder water zetten van kwalitatief goede landbouwgrond.

Een project dat de nodige weerstand opleverde, maar toch zijn beslag vindt. Deze keer een excursie in het verdronken land van Saeftinghe zelf.



Het verdronken land van Saeftinghe is een getijdengebied aan de oostkant van Zeeuws-Vlaanderen. Het valt voor een gedeelte onder de gemeente Hulst. Het gebied is ongeveer 3200 hectare groot. Het gebied is uniek door de uitgestrektheid, door de ligging in het brakwater gedeelte van de Westerschelde. Het gebied is ontstaan uit schor, slik en zand. Het is een van de belangrijkste pleisterplaatsen voor trekvogels in Noordwest-Europa.

Het land aan de Schelde bestond vroeger uit diverse dorpen zoals Sint Laureins, Namen, Casuwele maar het belangrijkste dorp was Saeftinghe. Dit dorp had een kasteel en twee kerken, ze waren rijk door turfsteken en vissen. De bewoners droegen zijden kleding en volgens de legende droegen de paarden zilveren hoefijzers. De bewoners waren ijdel

en hovaardig en verjoegen de armen met stokken en honden.

Hun rijkdom maakten hen boosaardig, opstandig, blind en doof voor wondere voortekenen en waarschuwingen. Op een dag ving een visser een zeemeermin. Achter de schuit zwom het zeemeermannetje die smeekte om zijn vrouw. De visser lachte hem uit, waarop de zeemeerman boos en luid riep: Het land van Saeftinghe zal vergaan en alleen de torens zullen blijven bestaan.

De bewoners waren te laat om maatregelen te treffen tegen de vloek van de zeemeerman. De dijken waren niet bestand tegen de vloed. Tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 overstroomde de vloed de rijke polders. De inwoners en de huizen werden verzwolgen door de zee. De torens zijn nog enige tijd boven water gebleven maar zijn uiteindelijk ook verdwenen.

Het verdronken land van Saeftinghe mag alleen betreden worden met een gids. Deze weet de weg, waar je wel en niet veilig kunt lopen. Het is er modderig en een stok kan voor extra steun tegen wegglijden bieden. Ook het wassende water (eb en vloed) kan voor onaangename verrassingen zorgen: het water stroomt dan de geulen binnen en in

zeer korte tijd staat het water een meter hoger.

Doordat zout en zoet water in dit gebied bij elkaar komen, leven er unieke planten en dieren: ze zijn bestand tegen het zoute water. Hier komt onder andere het kiezelwier voor, een bruine alg die als een soort mos op de bodem groeit. Dit wier is een belangrijke voedselbron voor bijvoorbeeld het vorksprietgarnaaltje. Ook komt hier de sleutelbloem voor: de bloem sluit onder water en opent boven water. Dieren die in dit gebied voorkomen zijn onder andere de zeehond, de schorrenhaas, de rugstreeppad en de strandkrab naast de duizenden vogels die op doortocht zijn. Het schapenvlees is volgens kenners zouter maar heerlijk van smaak. Zeekraal en lamsoor zijn lekker bij vis.

Door de Deltawerken zijn in dit gebied de meeste havens opgeheven. Die van Paal bestaat nog, voornamelijk voor plezierjachten en voor de boten van enkele garnalenvissers.

In dit dorp was vroeger ook een Gilde: een schippersgilde. Zoals het Blauwe Gilde een zeer gezellige vereniging die ook heroprichtingen kende. Zo was als hoogtepunt de teerdag en kwam men in het geweer bij bijzondere gebeurtenissen. In



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF november 2019

1945 ging de vereniging ter ziele. Het vaandel hangt in het clubgebouw van de watersportvereniging.

**Schietwedstrijden.** (Henk van der Velden)  
**13 Oktober 2019 Sint Antonius gilde Beek en Donk. Kringwedstrijd.**

Zondag is er op het schietterrein 't "Wipke" geschoten. De organisatie was in handen van het Sint Antoniusgilde uit Beek.

Door de winderige omstandigheden was het moeilijk schieten, Gerard Maas wist zich toch tot Kampioen te schieten met als Reserve Kampioen Goen Vorstenbosch van het Sint Servatius gilde uit Lieshout. Bij het onderdeel personeel werd Geert-Jan van Rixtel van het Sint Leonardusgilde uit de Donk 4<sup>e</sup>, en Hans van den Boomen van het gilde St. Antonius en St. Sebastianus uit Gemert 6<sup>e</sup>.

Bij de Vrije Hand werd Joshy Gevers van het Sint Antoniusgilde Beek 3<sup>e</sup>, Henk van der Velden werd 5<sup>e</sup>.

Het Viertal werd gewonnen door Gilde Sint Servatius Lieshout, met de schutters: Gerard v.d. Linden, Goen Vorstenbosch, Berry Vorstenbosch en Bert Vorstenbosch. Op het onderdeel Bejaarden werd Gerard v.d. Linden van het Gilde Sint Servatius uit Lieshout 2<sup>e</sup>.

De puistprijzen werden gewonnen door: 1<sup>e</sup> Ruud Mijsbergen Lieshout,

2<sup>e</sup> Willie Hoebbergen Someren, 3<sup>e</sup> Hans v/d Boomen Gemert, 4<sup>e</sup> Tijmen de Boer Beek en Donk, 5<sup>e</sup> Mario v.d. Elsen Beek en Donk, 6<sup>e</sup> Tonny Gevers Beek en Donk, 7<sup>e</sup> Huub v.d. Heuvel Beek en Donk en 8<sup>e</sup> Toine Steegs Beek en Donk.

**Laarbeeks kampioenschap Brabants wipschieten 2019 opgelegd en vrije Hand afgesloten.**

Op zaterdag 19 oktober 2019 is het seizoen Brabants wipschieten Laarbeek afgesloten op het schietterrein 't "Wipke" in Beek en Donk. Om een uur kwamen alle schutters bijeen voor de felbegeerde prijzen en om het seizoen 2019 af te sluiten. In het afgelopen jaar zijn er door de schutters 20 wedstrijden geschoten, hiervan tellen de 14 beste wedstrijden en de afsluitingswedstrijd mee voor het seizoen totaal en dus voor het kampioenschap. De weersomstandigheden waren goed voor de schietwedstrijd.

Op het onderdeel Vrije Hand is Hans van den Boomen, van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde uit Gemert, Laarbeek-kampioen geworden, een zeer knappe prestatie gezien de korte tijd die Hans pas bezig is in de schietsport.

Op het onderdeel Opgelegd is Henk van der Velden Laarbeekkampioen geworden en tweede werd Hans van den Boomen van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde uit

Gemert. Hiermede is het zomerseizoen 2019 afgesloten.

Op deze dag werd er ook nog geschoten om de guldenbekers Opgelegd en Vrije Hand. Na de eerste ronde moest er afgekampd worden door twee schutters. De onderdelen zijn beide gewonnen door Henk van der Velden. 2<sup>e</sup> op het onderdeel Vrije Hand werd Mario van den Elsen van het sint Léonards gilde uit Beek en Donk.



*De winnaars: Links Hans van den Boomen en rechts Henk van der Velden.*



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF november 2019

**20 Oktober 2019 Sint Lambertus Someren Eind. Kringwedstrijd wipschieten.**

Op deze regenachtige zondag is er toch een wedstrijd geschoten in Someren-Eind. Grote winnaar was Berry Vorstenbosch van het Sint Servatiusgilde uit Lieshout, hij werd Erekampioen, Kampioen en vierde op het onderdeel Personeel. Ook Hans van den Boomen van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde Gemert wist goed te presteren Tweede prijs Personeel, vierde prijs Vrije Hand, eerst bij het onderdeel Bejaarden en tot slot ook nog een zesde puistprijs. Verder was er de derde prijs Vrije Hand voor Henk van der Velden. Voor Gerard van de Linden van het Sint Servatius gilde uit Lieshout was er ook nog de eerste puistprijs.

**Avondwedstrijd bij St. Joris Someren.**

Op zaterdagavond 26 oktober is er in Someren bij het Sint Joris gilde een avondwedstrijd Brabants wipschieten verschoten.

De omstandigheden waren anders dan normaal omdat er in het donker werd geschoten, ook het weer werkte niet echt mee omdat er nogal wat wind stond.

Bij deze wedstrijd schoten er ook diverse schutters mee uit kring Eindhoven omdat het hier een vrije wedstrijd betrof. Berry Vorstenbosch van het Sint Servatius gilde uit Lieshout werd derde bij de Erekampioen en tweede bij het onderdeel Kampioen. Bert

Vorstenbosch van hetzelfde gilde behaalde de zesde prijs Vrije-hand. Goen Vorstenbosch ook van dit gilde behaalde de tweede prijs Bejaarden.

Henk van der Velden werd eerste op het onderdeel Bejaarden. Frans van Griensven werd derde bij het onderdeel Kampioen. Hiermede zijn de kringwedstrijden voor dit jaar voorbij, wel wordt er op zondagmorgen de wintercompetitie geschoten door de Laarbeekse gilden onderling op het "Jan van Doorenpaviljoen" aanvang 10:30 uur.



*Frans van Griensven 3<sup>e</sup> Kampioen*  
**Uitslag seniorencompetitie** (redactie)

Voor de senioren is de competitie op de woensdagen ook alweer ten einde.

De nieuwe competitie staat alweer in de startblokken en begint weer op woensdag 6

november. Henk van der Velden neemt sinds enige tijd ook deel aan deze competitie en ook hier weet hij hoge ogen te gooien. Sterker nog: Henk heeft dit jaar deze hoog aangeschreven wedstrijd helemaal naar zijn hand weten te zetten en is glorieuze winnaar geworden. De andere schutters, toch ook geen kleine jongens liet hij ver achter zich.



*De superschutter hier in zijn hoedanigheid als commandant.*

Inmiddels is ook de competitie van de Laarbeekschutters beëindigd en was het weer Henk bovenal. Dit is geen toeval meer maar puur kunde.

Misschien moet de opzet anders met een aparte klasse voor Henk. Ik droom maar wat.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
**NIEUWSBRIEF november 2019**

**Vrienden van het Gilde.** (redactie)

Zoals ik in het voorwoord al aangaf komt de winter ons weer tegemoet. Ook onze vrienden zullen daar zeker mee geconfronteerd worden. Maar na de winterslaap doet het voorjaar dan ook weer weldadig aan. Maar eerst hebben we nog andere zaken te regelen. Zoals u in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen wordt op zondag 17 november, tijdens de viering van 09:30 uur in onze parochiekerk, Ton Schepens geïnstalleerd als Gildepastor. Een heel nieuwe functie binnen ons gilde maar wel een waardevolle gezien de ontwikkelingen binnen de kerk en het gilde. Het gilde heeft toch de wortels bij de kerk liggen. Ton is al jaren "vriend" van ons gilde en in het dagelijks leven diaken in Helmond met als standplaats Stiphout. U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen en getuige te zijn van deze unieke gebeurtenis.

We zijn tenslotte vrienden onder elkaar toch?

**Jarige Vrienden in november.**

- 05 november Tonny Gevers
- 07 november Ad Dekkers.
- 08 november Jan den Mulder.
- 18 november Han Bouwman.
- 22 november Jan Franken.
- 24 november Harrie Manders.
- Allen proficiat en een fijne verjaardag.

**Even lachen.** (redactie)

**Golven**

De heilige Johannes is samen met twee anderen aan het golven. Hij heeft de afgelopen 2000 jaar flink geoefend en is dus een echte professional geworden. Hij slaat de bal, een pracht van een slag, in drie slagen heeft hij de bal in de hole gespeeld. "Heel goed, heel goed" zegt Jezus, een van de twee andere golfers. "Nu ik." Hij slaat de bal .. pats, met een flinke plons komt hij in de vijver terecht. Maar de bal blijft drijven en Jezus loopt zo over het water naar de bal en slaat hem in de hole. "Zo! Twee slagen maar!" zegt de derde persoon. "Nu ik." Hij haalt uit en slaat de bal superhard. De bal vliegt de lucht in tegen een vliegtuig aan, ketst via een boom over de weg bij een huis naar binnen, door de regenpijp weer naar buiten, tegen een auto en plof bij een kikker in zijn bek.

De kikker wordt opgegeten door een ooievaar die op zijn beurt het balletje weer uit spuugt, in de hole. Dan zegt Johannes tegen Jezus: "Kijk, daar heb ik nu zo een hekel aan, als je vader meespeelt!"

**Puzzelmoment.** (redactie)

**Sudoku.**

					7			1
				5				
3	8		6					
			2	4		9		
	6						2	
					1		5	
9					6			
8	5			1			3	6
7						2	8	

			9	2				
						1		5
4	6	5						
						7	8	
		3						
	2			7	4			
1						5		8
					8		6	
3		9	1					2