



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2019



Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden  
staan op de Nationale Inventaris  
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland

Jaargang 15, aflevering nr. 12  
Redactie: Jos van de Ven  
Berichten en/of reacties aan:  
J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel  
Tel 0492382288 / 0652462803  
E-mail: nieuwsbrief@olvgilde.net  
Website: www.olvgilde.net  
Bijdragen aan dit nummer:  
Redactie: 3x overlijden.  
Redactie: Schutzgeld  
Redactie: Patroonsdag 17 november.  
Redactie: Een nieuwe Prins met een blauw hart.  
Chris Arts: Column  
Redactie: Vrienden van het gilde.  
Redactie: Even lachen.

### **Gildenbroeders, vrienden en overige belangstellenden.**

Voor U ligt de nieuwsbrief december 2019. Het jaar loopt zachtjesaan ten einde en we kijken reikhalzend uit naar wat het nieuwe jaar ons weer zal brengen. Hopelijk veel positief nieuws. Daar zie je overigens niet al te veel van terug in de nieuwsberichten die ons bereiken. Het lijkt wel of de media alleen slecht en spectaculair nieuws wil verspreiden. Als je zo hier en daar je oor te luister legt zijn er voldoende positieve berichten te vinden

die de moeite waard zijn. Je moet het alleen willen zien. Doemdenkers zijn er al genoeg op de wereld. Laten we dus 2019 met een goed gevoel afsluiten en 2020 met datzelfde gevoel weer beginnen.

Voor ons gilde denk ik dat er ook weer voldoende op ons afkomt en dat willen we vieren. Zo heeft het DB met de Stichting Evenementen OLV-gilde een eerste bijeenkomst gehad ter voorbereiding op onze kringdag in 2024. We kunnen er niet vroeg genoeg bij zijn want er moet veel geregeld en georganiseerd worden. Het belangrijkste op zo'n bijeenkomst is dat de neuzen dezelfde kant op staan en wat er allemaal komt kijken bij de organisatie en dat is erg veel. We moeten het zeker niet onderschatten. Verder is de wintercompetitie schieten weer in volle gang zodat de schutters zich uit kunnen leven op ons mooie paviljoen. De maand december is weer de maand van het Schutzgeld. Normaal worden de benodigdheden en de indeling op de ledenvergadering uitgedeeld. **Aangezien onze ledenvergadering pas op 12 december is kunt u de spullen alvast ophalen bij Henk van der Velden Janssensstraat 5 in Aarle-Rixtel.**  
**Tel. 0683195281**

Ik wens U veel leesplezier, Jos van de Ven.

### **Activiteiten december 2019.**

**Zondag 01:** Wintercompetitie schieten op het "Jan van Doorenpaviljoen. Aanvang 10:30  
**Woensdag 04:** Schietwedstrijd voor senioren, Someren Eind.

**Zondag 08:** Vergadering van onze schutters om 09:45 uur in het "Jan van Doorenpaviljoen".

**Zondag 08:** Wintercompetitie schieten op het "Jan van Doorenpaviljoen. Aanvang 10:30

**Dinsdag 10:** Bijeenkomst Laarbeekse gilden op "t Wipke" in Beek en Donk om 20:00 uur

**Donderdag 12:** Ledenvergadering in het "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 20:30 uur.

**Zondag 15:** Wintercompetitie schieten op het "Jan van Doorenpaviljoen. Aanvang 10:30

**Zaterdag 21:** Receptie Prins Paul den Uurste van Ganzegat. Aanvang 20:00 uur.

**Zondag 22:** Wintercompetitie schieten op het "Jan van Doorenpaviljoen. Aanvang 10:30

**Zondag 29:** Wintercompetitie schieten op het "Jan van Doorenpaviljoen. Aanvang 10:30

### **Verjaardagen in december.**

Deze maand zijn er 2 Gildebreders jarig.  
07 december: Sjoerd Schat  
24 december: Toon Pennings.  
Proficiat en een fijne dag toegewenst.



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2019

**3 x Overlijden.** (redactie)

**Dina Loomans.**

Op zondag 10 november is Dina Loomans, enkele dagen voor haar 87<sup>e</sup> verjaardag, overleden.

Dina was de schoonmoeder van onze gildebroeder Gerard Maas. Op zaterdag 16 november heeft de uitvaart plaats gevonden. Wij wensen de familie sterkte met dit verlies.

**Mevr. Wijnker Sprangers.**

Op vrijdag 22 november is mevr. Wijnker, op 84-jarige leeftijd, overleden. Zij was lid van onze "vrienden".

Op woensdag 27 november heeft de uitvaart plaats gevonden.

Ook de familie Wijnker wensen we veel sterkte voor de komende tijd.

**Sraar Kerkhof.**

Op zaterdag 23 november is onze vriend Sraar Kerkhof overleden. Naast "vriend van het gilde", was Sraar de broer van onze Koning en 'n soort 2<sup>e</sup> vader van onze hoofdmans. Daarnaast heeft Sraar jarenlang de mollen verjaagd op ons gildeterrein. Sraar was 87 jaar geworden.

Zaterdag 30 november is de crematie om 14:30 uur bij Groof in Beek en Donk.

De familie Kerkhof en van den Heuvel wensen we veel sterkte met dit verlies.

**Schutzgeld.** (redactie)

Zoals U reeds hebt kunnen lezen wordt in de maand december de donateuractie gehouden door onze gildenbroeders.

Dit is een oude traditie die ons gilde in staat moet stellen mede de grote kosten voor uniformen, materialen en vooral niet vergeten het "Jan van Doorenpaviljoen" te dekken. Helaas zijn de inkomsten uit de, toch al vrij hoge, contributie niet toereikend. De rondgang betekent voor onze gildenbroeders ook weer een aanslag op hun toch al schaarse vrije tijd. De rondgang is ook niet vrijblijvend. In principe is **iedere** gildenbroeder verplicht om hieraan deel te nemen.

**Vrienden**

Onze collectanten gaan langs iedere deur in Aarle-Rixtel en ook onze vrienden worden niet overgeslagen. Sommigen onder de vrienden stellen het niet op prijs dat naast hun lidmaatschap ook nog langs de deur wordt gedaan. Uiteraard hebben we hier alle begrip voor. In de meeste gevallen is dit echter niet te voorkomen en van onze kant vragen we hier ook Uw begrip. U bent absoluut tot niets verplicht. Nogmaals onze excuses als U last ondervindt van onze actie.

**Patroonsdag 17 november.** (redactie)

Onze jaarlijkse patroonsdag was in meerder opzichten bijzonder.

**Installatie Gildepastor.**

Diaken Ton Schepens werd geïnstalleerd als Gildepastor van het onze Lieve Vrouwe Gilde. Een unieke gebeurtenis voor ons gilde dat tot nu deze functie niet kende terwijl het gilde toch dicht bij de kerk staat.



*Commandant, Koning, Gildepastor, Vaandrig en Voorganger Arie Wester.*

Soms is het onontkoombaar dat er tradities binnen het gilde verdwijnen maar gelukkig komen er ook nieuwe voor in de plaats. Het creëren van de functie Gildepastor mag zo'n nieuwe traditie genoemd worden. Ton is diaken en maakt op dit moment deel uit van het pastoraal team van de Parochie Heilige Damiaan de Veuster in Helmond. Tijdens de



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2019

plechtige H. Mis legde Ton ten overstaan van voorganger Arie Wester, en met de punt van de gildevlag in zijn hand, de gelofte af om ten allen tijden het gilde trouw te blijven. Koning Mari Kerkhof mocht hem de bijbehorende versierselen omhangen. Dit alles onder toezien van Kringvoorzitter Henk de Hair en de aanwezige kerkgangers. Wat volgde was een welverdiend applaus door alle aanwezigen.



*Ton als diaken tijdens de viering.*

Aansluitend werd er, op het kerkplein, een vendelgroet aangeboden die ook onze Beschermer ten deel viel. Dave biedt ons elk jaar op de patroonsdag een brunch aan bij "Grand Café Stout". Jammer dat Maaïke door een misverstand bij Stout stond te wachten en daardoor de vendelgroet miste.

### **Eigen wijnetiket.**



#### *Aanbieding van de wijn.*

Tijdens de brunch werd een etiket onthuld wat in de toekomst gebruikt wordt voor recepties e.d.

Aan Koning, Beschermer en Gildepastor werden de eerste flessen aangeboden. Na een uitermate goed verzorgde brunch werd vertrokken naar de Haven weg voor de intocht van Sinterklaas. Mooi op tijd want de Sint kwam net aan wal. Om 14:30 waren we terug bij Stout om nog een afzakkertje te gebruiken waarna iedereen tevreden huiswaarts ging.

### **Column door Chris Arts** **Onderzeeër.**

De aanleiding voor mijn verhaal is een artikel in BN de Stem, dat gewag maakt van



een onderzeeër die naar zijn laatste rustplaats gebracht wordt. Rustplaats?

Het betreft de voormalige Russische onderzeeër Foxtrot die naar Gent is gebracht. Meer dan 20 jaar lag deze duikboot als publiekstrekker in Zeebrugge. Zeewater is corrosief, dus geleidelijk rotte de duikboot langzaam weg en was alleen tegen hoge kosten te repareren. Het transport van Zeebrugge naar Gent trok veel bekijks in bij het sluizencomplex in Terneuzen.

De grootste vijanden van een onderzeeër zijn het water aan de buitenkant en rook aan de binnenkant. Een onderzeeboot is een hoogtechnologisch apparaat, waar per kubieke meter meer technologie inzit dan in welk voertuig dan ook. De vervelende kant van technologie is dat het nog wel eens kapot kan gaan. Er kan bijvoorbeeld brand uitbreken.

Veel mensen denken dat de bemanning slechts luttele seconden heeft om de onderzeeër te redden, maar niets is minder waar. Het is niet zozeer een kwestie van snel handelen, je moet correct handelen. Er is geen ruimte voor een tweede kans. Er wordt veel geoefend met onderzeeboten zodat de



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2019

bemanning weet hoe bijvoorbeeld een Russisch marineschip dat naar de hen op zoek is, deze kan ontwijken, door stil op de bodem van de Middellandse zee te gaan liggen.

Alle bemanningsleden krijgen training in calamiteiten, want ook de kok moet een dieselmotor kunnen starten. Je kunt niet even langs de garage als er problemen zijn.

Ook na het behalen van hun examen oefenen de marinemensen voortdurend op calamiteiten zoals brand, lekkages, systemen die uitvallen, technische fouten. Er kan iets gebeuren waar niemand wat aan kan doen, maar daar moet je wel goed mee kunnen omgaan. Als je reactie fout is, kan je het heel snel erger maken.

De meeste onderzeeboten zijn verdeeld in twee of drie compartimenten. Als er rook of gas vrijkomt, is het zaak dat zoveel mogelijk in één compartiment te houden. Je moet die rook kwijt, dus dan probeer je te ventileren door de snuivermast (een soort snorkel) boven water te krijgen.

De bemanning is een gemeenschap die samenwerkt en vertier heeft in een kleine ruimte. Ze moeten een psychologische

keuring ondergaan. Ze moeten bovenmatig stabiel zijn, kunnen omgaan met een kleine omgeving en uitermate sociaal zijn. Zo ontstaat een kleine gemeenschap die volledig is opgeleid en getraind om zichzelf in stand te houden. De militairen bakken hun eigen brood, plegen onderhoud aan elektronica en repareren zelf de dieselgeneratoren.

In geval van calamiteiten wordt gestreefd streeft naar een situatie die je kunt lang volhouden. Van daaruit kun je systemen repareren of weer opbouwen. Zo kunnen bemanningsleden een brand doven, mensen reanimeren, een lekkage stoppen en snel zorgen dat de boot gaat drijven.

Mocht dat niet lukken, dan zijn er twee manieren om uit een onderzeeër te komen. De eerste is via de zogenoemde ontsnappingstoren. De bemanningsleden gaan dan in speciale pakken door een ontsnappingsluik en worden door de waterdruk in enkele seconden omhoog gelanceerd.

Een tweede, betere mogelijkheid is het evacueren van de bemanning met een redding onderzeeboot. Dit zijn kleinere onderzeeërs die kunnen landen op het luik van een

onderzeeër die in problemen verkeert om de bemanningsleden in kleine groepjes naar het wateroppervlak te brengen.

Er liggen ook andere gevaren op de loer, zoals het opraken van zuurstof aan boord. Ook kan het CO<sub>2</sub>-percentage in de onderzeeër door de ademende bemanning te hoog worden. Er zijn allerlei middelen aan boord om dat moment zolang mogelijk uit te stellen. Zuurstofkaarsen kunnen extra zuurstof aanmaken en er bestaat apparatuur om CO<sub>2</sub> te absorberen.

Toch kan het gruwelijk misgaan. Denk aan de duikboten die in Wereld Oorlog II tot zinken zijn gebracht. We zijn met het Blauwe Gilde in Barendrecht geweest waar een tentoonstelling en film van de Koersk werd getoond. Recentelijk is een onderzeeër in Argentinië met man en muis vergaan. Rustplaats!

### **Een nieuwe Prins met een blauw hart.**

(redactie)

Op zaterdag 9 december werd de nieuwe Prins van Ganzegat onthuld.

Na de diverse hints was het aantal kandidaten behoorlijk uitgedund maar het was toch nog een verrassing dat Paul Geene als Prins Paul



Aan: Leden, Beschermer, Erebroeders, Gildenheer, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel.  
NIEUWSBRIEF december 2019

d'n uurste op het bordes verscheen met aan zijn zijde een stralende eega Gerlinde. Zelfs voor zijn zoon, gildebroeder Thijs, was het even schrikken. Ook zoon Stijn vond het allemaal wel spannend. Prins Paul is bij de Blauw Schut geen onbekende. Zo is hij lid van de "Vriendenclub" en heeft hij enkele jaren geleden de titel Hagelkruiskoning veroverd. Verder staat Paul de laatste jaren met ons gildeweekend achter de tapkraan. Ook zorgt hij regelmatig voor de muziek tijdens onze evenementen. Een bezige bij met **blauw hart, alaaf**.

### **Om alvast te noteren.**

#### **Nieuwjaarsborrel.**

Op donderdag 9 januari 2020 wordt de nieuwjaarsborrel gehouden in het "Jan van Doorenpaviljoen". Aanvang 19:00 uur.

#### **Jaarvergadering.**

Op donderdag 6 februari 2020 wordt de jaarvergadering gehouden om 20:00 uur.

#### **Prijsrikken.**

Na een gezellige avond in september willen we hier een vervolg aan geven. Op donderdag 23 januari willen we weer prijsrikken in het "Jan van Doorenpaviljoen". Details volgen nog.

### **Vrienden van het Gilde.** (redactie)

De afgelopen week zijn ons 2 "vrienden" ontvallen.

Mevr. Wijnker Sprangers en Sraar Kerkhof. In deze nieuwsbrief is er al gewag van gemaakt.

We wensen in ieder geval de families sterkte om dit verlies te dragen.

#### **Schutsgeld**

Zoals U al in dit blad hebt kunnen lezen is het voor onze gildenbroeders weer tijd voor de jaarlijkse rondgang in de maand december. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat ook onze vrienden niet worden overgeslagen maar dat het zeker geen verplichting is en u als "Vriend" uw bijdrage al doet.

Toch zijn er vele vrienden die gewoon tijdens de rondgang ook een duit in het zakje willen doen waarvoor onze hartelijke dank. Het is echter bijna onmogelijk om vast te stellen wie dit wel en wie dit niet op prijs stelt. Derhalve onze excuses als er toch gildenbroeders voor uw deur staan. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. En nogmaals: U bent niets verplicht.

Verder gaan we op 23 januari 2020 weer prijsrikken in het "Jan van Doorenpaviljoen". De wedstrijd vangt aan om 20:00 uur en een uitvraag volgt nog.

### **Jarige Vrienden in december.**

02 december Toon Vogels  
06 december Jan Coolen  
15 december Louis Koetsier  
15 december G. van den Bogaard  
15 december Hans van der Velden  
16 december Tonny Willemse-de Vries  
18 december Laurens Franssen.  
22 december Carinne van der Horst  
30 december Paul Geene  
Allen proficiat en een prettige verjaardag toegewenst.

### **Even lachen.** (redactie)

Een echtpaar op leeftijd ligt in bed, de man valt al bijna in slaap als zijn vrouw ineens zegt: "Vroeger hield je mijn hand vast als we gingen slapen". De man pakt heel even de hand van zijn vrouw en draait zich vervolgens weer om om te gaan slapen. Even later zegt zij: "En je kustte me altijd als we gingen slapen". De man draait zich weer om en geeft haar vluchtig een kusje op haar wang. 30 seconden later zegt ze vervolgens: "En je beet me altijd heel liefdevol in mijn nek". De man slaat de dekens van zich af, stapt uit bed en loopt weg. "Wat ga je doen?????" vraagt ze haar man, waarop hij antwoordt: " Even mijn tanden pakken ".